

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 6  
Nummer 9 – maart 2025

---

# Nieuwsbrief

## van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

---

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en  
toeristen aan de Costa Blanca.  
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,  
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur  
Predikant: Henk Blankespoor

**BEZOEK ONZE WEBSITE:** [WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)

## Inhoud

Van de redactie .....	3
Mededelingen van de kerkenraad .....	4
Van de voorzitter .....	4
Van de diaconie .....	5
Ledenadministratie.....	6
Van de kerkrentmeester.....	6
Van de predikant .....	7
Kleur bekennen .....	8
HEMEL .....	9
Pastoraat.....	10
Verjaardagen .....	11
Activiteiten.....	11
Inspiratie-bijeenkomsten .....	11
Enkele impressies van de gehouden bloesemtocht op vrijdag 21 februari 2025.....	11
Wie, Wat, Waar? .....	12
Kerkenraad .....	12
Financiën.....	13
Adressen .....	13



## Van de redactie

Beste gemeente,

Ter gelegenheid van het 60-jarig ambtsjubileum van onze predikant Henk Blankespoor op 16 maart a.s. hieronder een toepasselijk gedicht:

*60 jaar gaat u al mee,  
niet gewoon, maar als domínee.  
U praat graag over het lot,  
dat staat in het woord van God.*

*U vertelt over de liefde van Hem,  
dit soms met ophef in uw stem.  
U wilt graag een ieder wat geven,  
en sluit elke zondag de dienst af met God's Zegen.*

*60 jaar al in dienst van de Heer,  
hierbij vragen wij God nog vele jaren meer.  
Wij willen u van harte feliciteren,  
en hopen dat we samen met u, God mogen blijven eren.*

Dan nog een mededeling van persoonlijke aard. Ik heb de kerkenraad laten weten dat ik per 1 mei 2025 ga stoppen met de redactie van de Nieuwsbrief. Op die datum gaat de 7<sup>e</sup> jaargang in – een mooi moment om het over te dragen aan een ander. Ik heb dan 60 Nieuwsbrieven samengesteld en ik denk dat dit het moment mag zijn om te gaan stoppen, mede omdat de inspiratie me gaat ontbreken. Ik hoop van harte dat de kerkenraad spoedig iemand kan vinden, die het wil overnemen.

Hartelijke groeten,  
Anneke Nijhof  
redactie



## Mededelingen van de kerkenraad

### Van de voorzitter

Beste gemeente,  
Het is inmiddels alweer maart. Ik schrijf dit één dag na de gemeentevergadering. Daar wil ik zeker even op terugkijken. Het was structureel een goede vergadering. De opkomst was goed en er werden goede vragen gesteld.

Wel een opmerking van mijn kant, die ik nog wil toelichten. Als kerkenraad juichen we het toe dat er initiatieven worden genomen om dingen te gaan organiseren vanuit de gemeente. Dit om de saamhorigheid te vergroten. Maar het is geen taak van de kerkenraad om uitjes te organiseren. We wachten dan ook af wie de eerste stap zal gaan zetten.

Ik kan de gemeente ook melden dat we een kerkenraad hebben die enorm op elkaar is ingespeeld. Er is harmonie en een ieder neemt zijn taak serieus. We zijn allen actief werkzaam in Gods koninkrijk. Ik kan dat van mijn kant met trots zeggen. We zien dit ook overal terug. En daarom wil ik alle gemeenteleden hiervoor bedanken. Laten we elkaar in alles blijven steunen.

Ook was het open huis van de nieuwe pastorie een succes. Er was een grote opkomst. Ook hier zien we weer een stuk betrokkenheid in terug. Allen die zich ingezet hebben met hapjes en drankjes en het organiseren, enorm bedankt.

Dan doe ik hierbij ook een oproep. Anneke Nijhof heeft aangegeven dat zij de Nieuwsbrief graag wil overgeven aan iemand anders. We begrijpen dat Anneke genoeg werk heeft als scriba en bovendien, ze heeft het zes jaar gedaan en dan mag het ook een keer stoppen. Als er iemand is die dit graag wil doen, meld je dan bij mij, zodat we kunnen kijken hoe we dit gaan inkleden.

Laten we dankbaar zijn voor deze mooie gemeente hier in Spanje.  
Dankbaarheid helpt je om je ogen op God gericht te houden  
*Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is of schaduw van*

*omkeer.*

– Jakobus 1:17 (HSV)

Als we onze dankbaarheid richten op God, onze Vader, zullen onze geestelijke ogen ook steeds meer opengaan voor de dingen die Hij ons geeft. Het helpt ons om steeds meer van Hem te zien. Hoe meer we Hem danken, hoe meer we Hem zien werken in ons en om ons heen. Dankbaarheid helpt ons Gods aanwezigheid, Zijn zorg en Zijn perfecte timing te ervaren.

Ik wens ieder een mooi tijd waar je ook bent en Gods zegen.

Tim Hop



## **Van de diaconie**

Een kleine jongen kwam met zijn moeder langs een grote kathedraal. Hij keek omhoog en zei: 'Kijk mama, die grote ramen zijn toch heel erg vies, die zien er niet echt mooi uit!'

Waarop zijn moeder hem meenam naar binnen. Daar waren de ramen die er van buiten grijs en vies uitzagen, opeens stralend licht in de prachtigste kleuren. De jongen was verbaasd en keek zijn ogen uit.

Boven het altaar was een bijzondere mooi raam met veel heilige figuren. En door één figuur scheen net de zon zodat die helder stralend oplichtte. 'Mama, wie is dat?' wilde de jongen weten.

Z'n moeder antwoordde: 'Dat is een heilige, de heilige Franciscus.' De jongen onthield dat goed. Een paar dagen later vroeg juf Marga op school aan haar leerlingen: 'Wie kan mij zeggen wat een heilige is?' Grote stilte.

Alleen de kleine jongen stak zijn vinger op en zei: 'Ik weet het. Een heilige is een mens waar de zon doorheen schijnt.'

Met vriendelijke groeten,  
Jan Broere  
diaken

## Ledenadministratie

Hennie en David Bordeaux hebben laten weten dat ze besloten hebben om hun lidmaatschap op te zeggen vanwege het feit dat ze waarschijnlijk nog maar heel weinig naar Spanje zullen komen. Wel willen ze graag op de lijst van de sympathisanten komen te staan om nog enigzins op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de kerk.

Oproep: mochten er mensen zijn die verhuizen of gaan verhuizen, meld dit dan even aan de scribe zodat de ledenadministratie up-to-date blijft. Dit is ook belangrijk voor de predikant bij het afleggen van bezoekjes.

## Van de kerkrentmeester

### Collecte opbrengst januari en februari 2025

Datum	Aanwezig	Kerk 1 <sup>e</sup> collecte	Diaconie 2 <sup>e</sup> collecte	Bouwfonds 3 <sup>e</sup> collecte
-------	----------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

5-1-2025	55	€ 124,80	€ 109,42	€ 31,02
12-1-2025	64	€ 147,30	€ 102,02	€ 70,56
19-1-2025	56	€ 113,96	€ 94,95	€ 38,11
26-1-2025	66	€ 167,92	€ 116,48	€ 56,15
2-2-2025	69	€ 200,40	€ 100,14	€ 57,78
<b>9-2-2025</b>	64	€ 135,40	€ <b>143,75</b>	€ 35,11
16-2-2025	65	€ 139,80	€ 89,26	€ 38,61
<b>23-2-2025</b>	66	€ 172,35	€ <b>89,85</b>	€ 52,51

**9-2-2025 - Doelcollecte Heilig Avondmaal / Werelddiaconaat**

**23-2-2025 - Doelcollecte / Hulp aan ouderen in Oekraïne**

**Kerk / verkoop kaarten € 30,74**

Carla van den Born  
kerkrentmeester



## Van de predikant

### MIJN VIA DOLOROSA

De veertigdagen- of 'Lijdenstijd' is vanouds een periode van bezinning en vasten, al komt daar bij de meeste gelovigen vrees ik (terecht als we eerlijk zijn?) doorgaans maar weinig van terecht. Mensen met een katholieke achtergrond zullen zich het in ieder geval wat meer bewust zijn dan protestanten, die natuurlijk wel soms wat al te graag er de nodige vraagtekens bij zetten vanwege het carnaval, dat er onlosmakelijk mee verbonden is.

Deze maand is na Aswoensdag 9 maart de eerste Lijdenszondag. Ik ben zo vrijmoedig geweest om praktische redenen de serie van Jezus' zeven laatste woorden aan het kruis al in februari te beginnen, zodat we met alle gastvoorgangers die we deze maanden ook hebben precies op paasmorgen met het laatste kruiswoord kunnen afsluiten, omdat dat juist het Grote Paasgeheim is.

De Goede Vrijdag is hier in onze gemeente een apart gebeuren, maar dat betekent niet dat het er maar een beetje bij bungelt. Integendeel! Alweer wat jaren geleden heeft Paul van der Laan een prachtige opzet gemaakt om een geestelijke wandeling bij de veertien staties, eigenlijk 'halteplaatsen' van Jezus' Via Dolorosa, Zijn lijdensweg, op de berg bij Rojales, te maken. Paul treedt er dan ook zelf in op, een ware happening die verscheidene keren ook buitenstaanders trekt naar dat moment van bezinning van onze kerk in de open lucht. Het is dus ook voor de toekomst een geweldige evangelisatie kans. Ironisch genoeg had ik met Paul die weg al gelopen voordat hij dat voor de eerste keer met u deed. Maar hoe graag ik het ook zou willen, het lukt maar niet om dat samen met de gemeente op een Goede Vrijdag te doen, ook dit jaar niet. Dat moet een reden hebben en die vindt u hieronder.

Daarom hebben we weer de Goede Vrijdagdienst in de kerk, 18 april om 10.30 uur.

We vieren geen Avondmaal; dat is de zondag daarvóór. Maar met de hulp van de Heilige Geest ga ik u meenemen op uw persoonlijke 'Via Dolorosa' naar het Kruis.

Dit wordt heel bijzonder: een zeer sobere dienst, kort en krachtig, waar u allemaal (letterlijk!) iets van het kruis in handen krijgt, dat voor velen levens veranderend zal zijn. Eigenlijk de veertien staties in één keer, helemaal voor u alleen. Dat durf ik te zeggen omdat het mij zo bezig houdt en ik de aandrang van Boven voel. Voor ieder die daar straks is geweest, is het mijn 'Via Dolorosa' dat u nooit meer zult vergeten.

Sla het niet over en houd het vrij aan het einde van de veertig dagen en

vlak voor de paasdagen.

Dit mag geestelijk een Hoogtepunt worden van uw tijd in Spanje. Pasen kun je pas echt vieren als je net als de Here Jezus met Hem gekruisigd bent, zegt de apostel in Galaten 2 vers 20.

ds. Henk Blankespoor

## Kleur bekennen

Onderstaand stuk is overgenomen uit het kerkblad van Benidorm. Ds. Eric Schuddebeurs, schrijver van dit stuk, heeft toestemming gegeven dit over te nemen.

Mij is gevraagd om een korte uitleg te geven van de liturgische kleuren in de kerk. Dat doe ik graag! Er worden verschillende kleuren gebruikt in het kerkelijk jaar. Zij hebben stuk voor stuk hun eigen betekenis. **GROEN**: is de kleur van de hoop en hangt op de 'gewone' zondagen over de tafel in de kerk. Overigens is het hebben van hoop niet gewoon, niet zo vanzelfsprekend meer in deze wereldtijd. Groen laat -als bij een verkeerslicht- zien: wij zullen doorgaan met kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. **PAARS** is de kleur van de voorbereiding in advent en in de Lijdenstijd, ook wel veertig-dagen-tijd genoemd. **ROZE** wordt hier en daar gebruikt op de derde zondag van advent en van de Lijdenstijd; als een soort pauze in de voorbereiding. **WIT** past bij Kerst en bij Pasen plus de weken daarna, bij een bediening van de sacramenten, de Heilige Doop en bij de viering van het Heilig Avondmaal. Wit is de kleur van de uitstraling van Jezus Christus, de levende en meelevende Heer. **ROOD** is de kleur van het vuur van Pinksteren, het enthousiasme dat Gods Geest aansteekt bij mensen als een lopend vuurtje. Daarom zie je de kleur rood ook bij bevestiging van ambtsdragers. Rood geeft nog een heel ander signaal af, namelijk van het bloed der martelaren (anno 2025 zijn dat er 320 miljoen!). Het is de bedoeling dat christenen daaraan denken op Tweede Kerstdag. Op 26 december herinnert de kleur rood er aan wat het mensen kan kosten wanneer zij kleur bekennen en Jezus tot leven komt in hun leven (om te beginnen Stephanus, Handelingen 6). Overal op aarde zie je deze liturgische kleuren terug in heel veel kerken. Wat is de bedoeling ervan? Ongetwijfeld speelt hier het verlangen om de kerk mooi te maken voor de HEER. Zo van: het beste is niet goed genoeg wanneer je bedenkt dat Hij bij ons wil wonen. Hoe is het mogelijk! Zo'n kleed geeft kleur aan die verwondering. Maar er is nog iets... Zo'n liturgische kleur is ook een teken aan de wand. Je zou hierbij kunnen denken aan de vervolgte christenen van ooit. Zij schreven aan de wand in de grotten waar zij zich schuilhielden: 'Wij leven in de tijd van keizer Nero, maar bij ons is de Heer: Jezus Christus.' Vrij vertaald naar 2025 zou dat kunnen worden: 'Wij leven in de tijd van premier Schoof en president Poetin, maar bij ons is de Heer: Jezus Christus.' En natuurlijk laten die kleuren zich ook persoonlijk toepassen.



Je bent de ene zondag misschien in een andere stemming dan op een andere zondag. Bij een uitvaart hangt er in de kerk een andere sfeer dan bij de kerkelijke bevestiging van een huwelijk. Een mens maakt goede tijden mee maar ook andere tijden. De kleuren van het kerkelijk jaar zijn bedoeld om ons eraan te herinneren dat al die tijden in Gods hand zijn.

Ds. Eric Schuddebeurs

## HEMEL

Stel... ik kom in de hemel. Wat doe ik daar de hele dag?

In een koor kan ik niet zingen.

Misschien kom ik ook niet omhoog bij de Jacobs-ladder... of is iedereen daar weer jong en krachtig?

Zou onze God in een paleis wonen, samen met Jezus of zie je hen niet eens?

Dat zou jammer zijn bij alle vragen die ik nog heb.

Draagt men daar lang haar? Baarden en lange jurken?

En wat ga ik eten... Manna?

En mogen wij wijn drinken uit de wijngaard van de Here?

En als ik niet kan slapen... leest Petrus mij dan een verhaaltje voor?

En wie troost mij als ik heimwee heb naar de goede, oude aarde?

En gaan we dan nog steeds bidden en Bijbel lezen of hoeft dat dan niet meer?

Of moeten wij de psalmen van David zingen of moeten wij hem helpen bij het tellen van de schapen?

Vragen... vragen... vragen. En ik heb er nog plenty.

Maar het leuke is dat ik God en Jezus nabij ben en altijd vrolijke mensen om mij heen heb, die niet boos worden als ik ze in de drukte op hun tenen trap.

Dat maakt mij nu al blij en doet mij mijn gezeur vergeten.

Ingezonden door Heide Schenkenberg



## Pastoraat

Wat betreft de zieken in onze gemeente kan ik met blijdschap melden dat het met Paul van der Laan weer goed gaat. Hij heeft zelfs weer een dienst geleid.

Wat fijn Paul en Rina!

Ook Frank van Hoevelaken mocht na twee weken ziekenhuis weer terug keren bij zijn Nellie. Hopelijk blijft het de komende tijd goed gaan.

Mathijs van Genderen is de laatste tijd een paar keer gevallen. Het ouder-worden valt soms niet mee. Gelukkig zijn er geen botbreuken, maar het geeft wel blauwe plekken en onzekerheid.

Harry Zuur, die onze kerk wel eens bezoekt als zij met hun camper bij ons in de buurt zijn, is opgenomen in een ziekenhuis in het zuiden van Spanje. Er zal een kijkoperatie plaatsvinden in zijn knie, waar mogelijk een bacterie aanwezig is.

Namens het pastoraal team wensen wij jullie sterkte en kracht toe van onze hemelse Vader voor de toekomst.

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.

Dat dit lied jullie moge bemoedigen.

Hilda Windhoud  
Pastoraal team.



## Verjaardagen

De jarigen in de maand maart zijn:

2 maart	Durk Boelens
3 maart	Bertus Hendrikse
7 maart	Annet Hoekema
12 maart	Gijs van de Kolk
13 maart	Ella Broere
20 maart	Conny van Nimwegen
27 maart	Carla van den Born
31 maart	Wilma de Graaf

Een hele gezellige dag en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.

## Activiteiten

### Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



### Enkele impressies van de gehouden bloesemtocht op vrijdag 21 februari 2025





## **Wie, Wat, Waar?**

### **Kerkenraad**

#### **Voorzitter/Ouderling:**

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: [tim@prostairs.nl](mailto:tim@prostairs.nl) of [praeses@iggds.nl](mailto:praeses@iggds.nl).

#### **Scriba/Ouderling/Redactie:**

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mail scriba: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of [scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)

E-mail redactie: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

#### **Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter**

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: [carlavdbornbeukhof@gmail.com](mailto:carlavdbornbeukhof@gmail.com)

### **Pastoraat/Ouderling**

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34  
E-mail: [hildavdmheen@solcon.nl](mailto:hildavdmheen@solcon.nl)

### **Diaconie/Diaken:**

Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14  
E-mail: [elja@familiebroere.nl](mailto:elja@familiebroere.nl)

### **Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:**

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91  
E-mail: [keescvanvelzen@gmail.com](mailto:keescvanvelzen@gmail.com)

## **Pastoraal team**

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34  
E-mail: [hildavdmheen@solcon.nl](mailto:hildavdmheen@solcon.nl)

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,  
E-mail: [maria@prostairs.nl](mailto:maria@prostairs.nl)

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14  
E-mail: [stijntjejonker@gmail.com](mailto:stijntjejonker@gmail.com)

**Eindcorrectie Nieuwsbrief:** Ineke Bais-van der Heijden  
**Beheerder website:** Stieneke de Vries

## **Financiën**

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

## **Adressen**

## **Pastorie**

Calle Orense 1 31, 03170, Ciudad Quesada

Telefoon predikant: +31 657 119 914

E-mail: [predikant@iggds.nl](mailto:predikant@iggds.nl) of [predikant.iggds@gmail.com](mailto:predikant.iggds@gmail.com)

## **Kerkzaal**

Los Angeles

Plaza de los Halcones 27

03183 Torrevieja

## **INTERNET**

Website: [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl)

E-mail: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of [scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)

Copy inzenden: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

## **BEZOEK ONZE WEBSITE:**

[WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)

