

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 6  
nummer 7 – januari 2025

---

# Nieuwsbrief

## van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

---

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en  
toeristen aan de Costa Blanca.  
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,  
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur  
Predikant: Henk Blankespoor

**BEZOEK ONZE WEBSITE:** [WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)

## Inhoud

Van de redactie .....	3
Mededelingen van de kerkenraad .....	4
Van de voorzitter .....	4
Van de diaconie .....	5
Van de kerkrentmeester.....	8
Avondgebed .....	9
Van de reeds vertrokken predikant .....	9
Een dankbare terugblik .....	10
Van de nieuwe predikant.....	11
Pastoraat.....	13
Verjaardagen januari .....	14
Activiteiten.....	14
De cantorij .....	14
Inspiratie-bijeenkomsten.....	15
Wie, Wat, Waar? .....	15
Kerkenraad .....	15
Financiën .....	16
Adressen.....	16

## Van de redactie



Beste gemeente,

Op het moment dat u deze Nieuwsbrief ontvangt is het de eerste dag van het nieuwe jaar 2025. Niemand van ons weet wat er voor ons ligt en wat er in de wereld gaat gebeuren. Alleen God weet het. We mochten in de afgelopen maand gedenken dat Jezus bijna tweeduizend jaar geleden naar deze wereld kwam of, zoals ik het eens heb horen zeggen: God de Vader heeft de hemel **'leeg'** gegeven.

Kunt u zich dit voorstellen: een lege hemel, zonder de Here Jezus? Hij had, toen Hij de hemel verliet, een bijna onmogelijke opdracht meegekregen, maar waar Hij toch volledig Zijn medewerking aan heeft gegeven. Voor ons zondige mensen heeft Hij het onmenselijke lijden op Zich genomen en daarmee de weg naar de Vader voor ons weer open gemaakt. Gelukkig mogen we weten dat Hij nu voor eeuwig met de Vader mag regeren en dat wij, als we in Hem geloven, ook eenmaal bij Hen welkom zijn.

Wat zal onze toekomst zijn dit komende jaar? Gelukkig maar dat we dat niet weten. Advent is niet afgelopen bij de geboorte van de Here Jezus. Advent betekent ook dat we mogen blijven uitzien naar Zijn **tweede** komst op aarde.

Moeten we daar bang voor zijn? Absoluut niet! Zoals de apostel Paulus zegt over de hemel: 'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dát is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.' (1 Cor. 2: 9).

Ik hoop dat we daar het komende jaar naar mogen uitzien.

Met vriendelijke groet,  
Anneke Nijhof  
Redactie

P.S. Ik dank eenieder van wie ik een kerst/nieuwjaarswens mocht ontvangen. Heel lief!



## Mededelingen van de kerkenraad

### Van de voorzitter

Beste gemeente,

Allereerst wil ik u allen Gods zegen toewensen voor het jaar 2025. Gelukkig kan niemand zeggen hoe dit komende jaar eruit zal gaan zien. Er zijn dreigingen, daar kunnen we niet omheen, maar we leggen het in Gods handen, daar is het veilig.

Als kerkenraad en gemeente kunnen we terugzien op een goed gemeentejaar. Steeds meer mensen weten onze kerk te vinden en daar zijn we heel blij mee. Er zijn zelfs plannen om in de schoolvakanties, als er kinderen bij ons in de kerk zijn, die op te vangen in een aparte ruimte. Iemand heeft zich bereid verklaard dit te gaan doen en dit zou een hele mooie toevoeging zijn.

Ook zijn we dankbaar dat we kunnen terugblikken op een goed vergaderjaar van de kerkenraad. De vacature van diaken kon gelukkig weer worden opgevuld met de benoeming van Jan Broere. De vergaderingen verlopen in harmonie, met respect voor elkaars mening.

Door de brief van onze kerkrentmeester Carla van den Born zijn de leden al op de hoogte gesteld van het feit dat de bank weer op slot zit. Men is daar ontzettend bang voor witwassen. Alle benodigdheden hebben we aangeleverd en we hopen op 8 januari weer groen licht te krijgen. Na die datum verwachten we de overschrijvingen weer binnen te krijgen.

Ik wil Bram de Jong en Corné den Breejen hartelijk bedanken omdat zij op de zondagen in december hebben willen voorgaan. Jullie hebben ons daarmee enorm geholpen.

Een hartelijk welkom aan Henk Blankespoor. Henk, je komt begin januari en hoopt D.V. tot en met mei bij ons te verblijven. Je hebt aangegeven om de Alpha-cursus te gaan houden. Dat zou fantastisch zijn! We zien uit naar je komst en je komt ook nog eens in een andere pastorie.

Nu we het nieuwe jaar zijn ingegaan, laten we God danken voor Zijn onophoudelijke liefde en genade. Moge Hij ons blijven leiden en beschermen. Hij mag met ons mee gaan, want alleen van Hem moeten we het hebben.

Tim Hop  
voorzitter



## Van de diaconie

### Voedselbank

Op woensdag 18 december is Carla van den Born naar de voedselbank van Torrevieja geweest om de opbrengst van onze kerstgift te overhandigen.

Carla schrijft: 'Je kunt je zeker wel voorstellen dat ze heel erg blij waren met de kerstgift van de diaconie. Wat extra's voor de kinderen en wat extra's voor het kerstpakket.'



Er werkt daar een groep van zeker 20 vrijwilligers. Carla zag dat het allemaal erg goed georganiseerd verliep en ze werd uiterst hartelijk en liefdevol ontvangen. Ze moest de dank aan de gemeente overbrengen.

Iedereen dus heel hartelijk bedankt voor de bijdragen in de afgelopen maanden. Totaal is er via de collectes een bedrag van € 1.185 opgehaald en dit bedrag is door de diaconie verdubbeld. We konden dus als diaconie een mooi bedrag van € 2.400 overhandigen.

## Rotonde

Op een donkere avond, hartje januari, rijd ik naar huis na een avonddienst in een schilderachtig dorpskerkje.

Daar preekte ik over Henoeh.

Henoeh wandelde met God...

Bij een rotonde: een groot bord langs de weg.

Is het van de burgerlijke gemeente? Waarschijnlijk wel.

In forse letters staat te lezen: 'Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!'

Daar kijk ik nu echt van op.

Geweldig!

Goede wensen voor kerst en de jaarwisseling.

Nu al, op 21 januari!

Ik draai over de rotonde en denk aan dat bord.  
Ach ja, als je maar lang genoeg doordraait, kom  
je automatisch terug op de plek waar je was.  
Om sommige dingen opnieuw te beleven, behoef  
je alleen maar rustig af te wachten.



Ze komen vanzelf weer terug...

Pasen, kerst, de jaarwisseling en nog duizend  
dingen meer.

Ik denk aan het Bijbelboek Prediker.

'Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden;  
er is niets nieuws onder de zon.'

Het is als met de zon: die komt op en gaat weer onder en dat gaat zo  
maar door, dat houdt maar niet op.

Alles draait door, zoals een automobilist die op een rotonde maar niet  
kiezen kan.

Prediker wist ook nog dat daar iets vermoeiends in zit, in dat besef.

Er zit, dunkt mij, zelfs iets heidens in, in dat geloof in de kringloop der  
getijden.

Alsof er helemaal geen progressie is, geen toekomst, geen 'wandeling met  
God', geen belofte van een eeuwig koninkrijk dat doorbreken zal, te zijner  
tijd.

Toch heeft het ook wel iets vertroostends: het besef dat de dingen vanzelf  
wel weer terugkomen.

Ik denk daar nogal eens aan wanneer het gaat over de mode, in het  
bijzonder die voor de dames.

Soms denk ik (mijn vrouw niet): hang die kleren toch gewoon een jaar of  
zeven op zolder, dan is alles wat nu gedateerd heet en ouderwets weer  
volop in de mode!

Het is gewoon een kwestie van wachten, geduldig wachten. Voor je het  
weet wensen we elkaar weer een gezegende kerst...

Opgaan, blinken en verzinken.

Zo was het en zo is het en zo zal het altijd weer zijn.

Gelukkig maar!

Heel dat gladde, veramerikaanse glossy- en glitterchristendom, de big  
smiles van prettige predikers die je wijsmaken dat je de hemel in je  
broekzak kunt steken, als je maar gelooft in je eigen spiritueel  
vermogen...

Daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in, maar het is ermee als  
met een rotonde: al snel valt het allemaal zo tegen, je valt jezelf zo tegen,  
voor je het weet draai je rondjes en ben je weer terug bij af.

Beetje pessimistisch?

Het zij zo.

Ook dat zal wel weer overgaan, als de lente komt.

Lao-Tse zei al dat je troebel water moet laten staan – dan zal het vanzelf wel weer helder worden. Laat het rusten, wacht het af, geef het de tijd...  
Henoch wandelde met God.

Hij praktiseerde de verborgen omgang, waarover psalm 25 zingt. 'Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont.'

Oftewel: mensen met liefde voor God mogen met Hem wandelen, zoals Adam en Eva wandelen met God in het paradijs.

Zou Henoch, wandelend met God, altijd precies geweten hebben waar hij komen zou?

Ik denk het niet.

Wij weten nauwelijks hoe 's Heren wegen zijn gelegen en waarheen Hij zijn treden wendt.

Na de preek zongen we gezang 103, dat prachtige lied van Muus Jacobse en Willem Vogel.

'De heiligen, ons voorgedaan.'

*Solo*, staat er boven elk couplet.

De organist in het kleine kerkje waar ik dienst deed, vond dat het dan zo ook maar gezongen moest worden.

En dus zong ik, helemaal in m'n eentje: 'De heiligen, ons voorgedaan, hebben hier niets verworven, maar zijn aan 't einde van hun baan als vreemdeling gestorven.'

Niets verworven...

Wat een tragische, vermoeiende, rotondeachtige gedachte!

Maar dán is daar, in het refrein, waarboven allen staat, de hele gemeente, het volk des Heren. Dan zijn daar de broeders en de zusters, dan is daar als het ware in één keer de hele christenheid, die de eenzame zanger bijvalt en meezingend draágt in een uitbundig loflied: 'Geprezen zij Zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!'

Ik zal u niet langer vermoeien met mijn gemijmer over rotondes.

Ik wilde alleen maar even zeggen dat niemand zich moet schamen eens een tijdje voor z'n gevoel alleen maar wat rondjes te rijden.

Alles wat was, komt ooit terug, hersteld, vernieuwd en verheerlijkt in Gods glorie!

En verder wens ik u alvast een voorspoedig nieuwjaar.

Stukje van ds. André Troost

Jan Broere  
diaken



## Van de kerkrentmeester Overzicht collecte-opbrengst november en december 2024

Datum	Aanwezig	Kerk	Diaconie	Voedselbank
		€	€	€
		1 <sup>e</sup> collecte	2 <sup>e</sup> collecte	3 <sup>e</sup> collecte
03-11-24	57	143,20	<b>556,60</b>	90,95
10-11-24	80	<b>288,70</b>	195,31	
17-11-24	59	192,10	131,85	124,50
24-11-24	51	210,92	111,70	72,50
01-12-24	53	117,30	112,92	90,50
08-12-24	42	105,10	<b>110,90</b>	56,30
15-12-24	33	67,50	52,10	43,50
22-12-24	38	131,77	73,72	58,61
				<b>Bouwfonds</b>
25-12-24	50	119,40	91,62	45,62
29-12-24	41	81,55	51,90	39,33

### Diaconie doelcollecte

Totaal kas en bank/ramp Valencia € 650,-- 3-11-24

H.A./Noach's Children Ministry Uganda € 110,90 8-12-24

### Dankdag collecte kerk

Voedselbank Torreveija € 288,72 10-11-24

**Bijdrage verkoop kaarten** € 22,--

Carla van den Born,  
kerkrentmeester



## Avondgebed

De 'Dag van mensenkinderen' getuigt hoe Gods barmhartigheid, soms ongezien, in ons leven aanwezig is.

De dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.  
Je kunt nooit dieper vallen dan louter in **Mijn** handen;  
hier eindigt de zwaartekracht.  
Je kunt Me niet ontvallen, want jouw naam staat in Mijn handen;  
hier slaap je de hele nacht.  
Je kunt nooit verder dwalen dan de omtrek van Mijn armen;  
al val je van de aarde af, je kunt Me niet ontlopen.  
Maar kijk Me in Mijn ogen, gooi al je zorgen van je af.  
Ik ben de bodem, Ik ben de diepte,  
Ik ben je adem, Ik ben je huid.



## Van de reeds vertrokken predikant

Nu we het nieuwe jaar 2025 zijn ingetuimd, willen wij, Irene en ik, iedereen het allerbeste toewensen. Dat 'Veel Heil en Zegen' ons deel zal zijn, waarin je mag ontdekken dat God veel om ons geeft, dat Hij met ons is, elke dag weer opnieuw. Dat bracht mij bij een herinnering. Het was tijdens een bezoek van Irene en mij aan de vakantiebeurs, dat onze ogen, oren en reukorganen tekort schoten om alles in ons op te nemen. Reisorganisaties organiseren werkelijk van alles, zelfs reizen met 'onbekende bestemming' en veel mensen schrijven erop in. Het schijnt te appelleren aan hun zin voor avontuur: in een bus stappen en niet weten waar je naartoe gaat. Het is overigens een 'avontuur', dat die naam nauwelijks verdient! Want al weet je dan niet waar de bus heengaat, je weet drommels goed dat hij om elf uur ergens stilsthoudt voor een kopje koffie en een paar uur later voor een lunch en dat je, als alles volgens plan verloopt, 's avonds weer veilig in je eigen bed ligt.

In de bijbel, in Exodus, staat ook een verhaal van een tocht met onbekende bestemming. Maar de Israëlieten maakten een echte. 'Het beloofde land', waarheen ze op weg waren. Hun verre vaderland had geen van hen ooit met eigen ogen gezien. Er waren geen reisbeschrijvingen van

de ANWB met vooraf gereserveerde hotels. Er was geen sprake van een kopje koffie. Integendeel: er was gevaar en onzekerheid en een totaal ontbreken van enige bevoorrading. Als je erover nadenkt, begrijp je eigenlijk niet dat ze er ooit gekomen zijn. En dat zouden ze waarschijnlijk ook niet, als God er niet geweest was. En terwijl ze nog maar nauwelijks op weg zijn, lijkt de situatie al volkomen hopeloos. Daar, achter hen, verraden stofwolken dat de vijand in vliegende vaart achter hen aanzit. Links en rechts de bergen van Pi-Hachirof, voor hen de zee. Ze zitten als ratten in de val. Geen wonder dat ze roepen tot de Here. En God antwoordt Mozes: 'Zeg de Israëlieten dat ze voorttrekken'. Dat is een antwoord om je ogen bij uit te wrijven. Voorttrekken. Gewoon verder gaan. Zee of geen zee: gewoon verder gaan. En het wonderlijke is als ze het doen, dan gaat het.

Op die reis met onbekende bestemming, waar wij mee bezig zijn en dan bedoel ik niet die eendaagse met de bus of die van het nieuwe jaar dat voor ons staat, nee, ik bedoel de echte, die ons hele leven duurt. Wat kun je het soms benauwd hebben, net zoals de Israëlieten, die van alle kanten omsingeld waren door onmogelijkheden. Geen kracht en geen moed om verder te gaan. Wij denken dat wij alles zelf moeten klaren. Misschien roepen wij tot God: 'O, God wat moet ik' en dan antwoordt God ons door zijn Woord. En Hij zegt: 'Ik ben er ook nog. Ik wil met je mee gaan op de reis die voor jou te ver en te lang is. Ga maar rustig verder.' En het wonderlijke is, als wij in dat Gods vertrouwen verder trekken, dan gaat het. Dan is die zee helemaal niet zo onoverkomelijk als hij er uit zag. Want je weet, niet ik trek niet alleen door de Jordaan, er is Één, Die steeds met mij wil gaan. Door de golven van smart, draagt Hij de eenzame, de verdrietige, de hulpeloze. Mag de Here God ook het komende levensjaar met u mee te trekken?

Tot slot wil ik u bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen waarin ik de gemeente de afgelopen maand heb mogen dienen.

Ds. Bram. de Jong

## **Een dankbare terugblik**

De afgelopen weken mochten wij voorgaan in uw gemeente en wij kijken terug op een gezegende tijd. Wat bijzonder hoe iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het gemeentelven. Voor het verzorgen van vervoer tot het geluid, het verzorgen van de bloemen tot het hartelijke welkom aan de deur: samen vormde dit een warme en liefdevolle gemeenschap.

De kerstlunch was een hoogtepunt van verbondenheid en gezelligheid. Het was mooi om samen het licht van Christus te vieren en met elkaar te delen.

Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid!

We wensen u allen Gods zegen en licht voor het nieuwe jaar.

Corné en Annabel.

## Van de nieuwe predikant

### GROOT IS UW TROUW !

Het is goed rond de jaarwisseling stil te staan bij de grote trouw van God. Tevens gebruik ik dit stukje om mijzelf te introduceren voor hen, die me nog niet eerder hebben meegemaakt. Om maar met de deur in huis te vallen: ik ben geen 18 meer en ook geen 43. Als u slim bent, weet u nu gelijk hoe jong de dominee voor de komende tijd is. Sinds eind 2017 ben ik niet meer tweezaam, maar nooit alleen.



Mijn lieve vrouw Elly is trouwens een verhaal op zich. Toen wij trouwden in mijn eerste gemeente had zij nog maar 3 maanden te leven. Ze had (bijna) net haar verpleegkundige opleiding voltooid, toen er een vreselijk agressieve vorm van kanker bij haar werd vastgesteld. De Heer heeft toen echt een heel groot wonder gedaan, waar ze haar hele verdere leven van heeft mogen getuigen. De oudere collega in onze gemeente vroeg zich wel af, of ik met zo'n zwakke vrouw de pastorie in kon, maar zulke rekensommen hebben wij nooit gemaakt. Haar specialist heeft de status (dat is het verslag van de behandeling) jarenlang meegesleept naar buitenlandse congressen, omdat in de medische literatuur nog nooit was vermeld dat iemand die ziekte zo lang had overleefd. Twaalf jaar lang moest ze één keer per jaar terug komen bij de dokter, die eigenlijk niets anders deed dan wachten of de kanker al terug gekomen was... Wij leefden ondertussen als jong gezin dus letterlijk in: 'Een dal van de schaduw des doods'. Tenslotte heeft ze zelf afscheid van de arts genomen door te beloven terug te komen als ze weer ziek zou worden. Maar dat is nooit gebeurd. Integendeel, we hebben altijd als een ouderwets domineesechtpaar volledig samen kunnen werken. We hebben drie kinderen gekregen en zes kleinkinderen. De drie maanden werden op een paar dagen na precies 51 jaar. Op haar begrafenis heb ik gepreikt over Job 1:21, 'De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geloofd!' Wij mensen beginnen dikwijls aan de verkeerde kant, achteraan. 'De Heer heeft genomen', hoe kan je dan de Heer loven?

Maar je moet bij het eerste beginnen: 'De Heer heeft GEGEVEN', meer dan een halve eeuw van Zijn trouw in ons huwelijk.

U moet er bij mij daarom nooit mee aankomen dat God geen wonderen meer zou doen. Natuurlijk weet ik ook als pastor dat niet altijd alle mensen op gebed genezen. Maar ik heb teveel wonderen gezien. Te beginnen bij mijn vrouw en ook bij haar moeder, die op het Haagse Malieveld in 1958 medisch aantoonbaar van een ongeneeslijke kwaal was genezen. Hoewel ik op weg ging om hervormd predikant te worden, heb ik uiteindelijk gekozen voor de evangelische vernieuwingsbeweging buiten de traditionele kerken. Veertig jaar heb ik gemeentestichtend werk mogen doen, overigens naast de nodige oekumenische activiteiten in binnen- en buitenland. We hebben in totaal in drie gemeenten mogen dienen. Eén van de hoogtepunten is geweest het cadeau bij mijn 25-jarig ambtsjubileum, toen we een jaar lang (betaald!) verlof kregen, zodat ik talmudica kon studeren. Een deel daarvan heb ik in Jeruzalem 'aan de voeten van de rabbijnen' gezeten. Dat werpt tot op de dag van vandaag zijn vrucht af, omdat je zo heel intensief bezig bent met de joodse wortels van ons christelijk geloof. Ik kan me haast niet voorstellen dat dit voorjaar alweer mijn 60-jarig ambtsjubileum valt. Mooi om dat juist bij jullie te kunnen beleven. Een hele prestatie toch? Niet van mij wel te verstaan, maar van de Heer in Zijn grote trouw.

Sinds het begin van mijn emeritaat hebben we ons met liefde beschikbaar gesteld voor de interkerkelijke gemeenten in Zuid-Europa. In de pastorie hier hangt een fraai bordje met het gedicht van ds. Nico Schippers over bescheidenheid:

'De dominee die preekt voor ieders oren

Moet nog worden geboren.

Daarom troost elkander

Elke drie maanden hebben we een ander!'

Maar dat gaat voor deze ene keer nu niet op. De kerkeraad had me gevraagd voor ruim een half jaar. Om wat mij betreft praktische redenen heb ik er vijf maanden van gemaakt. U moet het dus met mij doen tot juni. Terwijl ik hier 'sta', zitten er gelukkig vier collega's als gemeentelid in de kerk. Normaal is dat niet zo comfortabel voor de voorganger, hoor. Nu toch wel, want twee van die vrienden hebben om het u (en mij !) wat dragelijker te maken, aangeboden bij toerbeurt mij 1x per maand een zondag te vervangen. Ik ben Henk v.d. Born en Bram de Jong daar heel dankbaar voor. We zien samen uit naar een rijk gezegende periode! Ga dus niet te snel naar huis. Aan Gods trouw zal het niet liggen.

ds. Henk Blankespoor



## Pastoraat

Beste gemeenteleden,

Hierbij het wel en wee van de gemeente.

We denken allereerst aan Frank van Hoeflaken. We wensen jou alle beterschap toe. Wat ben je ziek geweest en wat kunnen we dankbaar zijn dat je weer aan het herstellen bent. Helaas nog wel in het ziekenhuis. We hopen op groen licht voor jou dat je snel weer naar huis mag om samen weer met Nellie te zijn. Ook wensen we Nellie sterkte toe. Het is als je ouder wordt best een hele taak om elke dag 2x naar het ziekenhuis te gaan. Dan kan de moeheid je wel eens overvallen, Nellie. Ook bidden we voor jou om kracht van onze hemelse Vader.

Ria van der Plas had weer last van een heftige bronchitis aanval. Ze is gelukkig aan de beterende kant en hoopt zondags weer aanwezig te zijn.

We zijn dankbaar dat Elske na haar knieoperatie vooruit gaat met het lopen. In januari hoopt ze weer af te reizen naar Spanje.

Ook Conny van Nimwegen-Amels is aan het revalideren van een heupoperatie. We hopen ook voor haar dat alles voorspoedig verloopt.

Annet Hoekema moet in januari opnieuw worden geopereerd. De eerste operatie is helaas mislukt. Ook haar dragen we aan de Here op.

We denken aan de mensen die hier niet werden genoemd. Ook jullie wensen we de zegen van God toe.

Het pastoraal team

Hartelijke groet,  
Maria Hop

**Er is er Één**

Is je hart te koud  
Ben je misschien te oud  
Heb je het te druk  
Of maak je zoveel stuk  
Zie je alleen een donkere nacht  
Waarin je niets meer verwacht  
Het leven heeft zijn tol geëist  
Je hebt steeds alleen gereisd  
Maar toch is het niet hopeloos  
Want er is er Één Die koos  
Om mensen eeuwig vrij te kopen  
Om ze weer te laten hopen  
Het Kind van Bethlehem  
Luister naar Zijn stem  
Hij strekt Zijn beide armen  
Hij wil je koude hart verwarmen  
Alles heeft Hij willen geven  
Zelfs Zijn Eigen leven  
Bij Hem ben je voor eeuwig geborgen  
Hij draagt je tot de nieuwe Morgen

MARRY DE HAAN



## Verjaardagen januari

We beginnen dit nieuwe jaar met een zestal jarigen:

8/1 Lambert Moll  
14/1 Frans Lindhout  
17/1 Willy de Graaf  
24/1 Jan Kwint  
25/1 Paul van der Laan  
29/1 Tiny Willemse

Gods zegen en een gezond nieuw levensjaar toegewenst.

De redactie



## Activiteiten

### De cantorij

Beste leden van onze cantorij,

Nu gaat het toch echt gebeuren hoor!!!  
Na een (te) lange tijd van afwezigheid  
starten wij op woensdag 15 januari

weer met de repetities van de liederen uit onze mappen. Zoals ik al eerder meldde zullen wij op een zondag in de maanden februari en maart met de koren van Benidorm en Torrevieja in beide kerken zingen. Dus gaan we de te zingen liederen goed instuderen. Ons koor kan nog wel wat leden gebruiken, dus lieve mensen, **KAN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE.**

We zien elkaar op woensdag 15 januari om 10.00 uur, locatie kerkzaal.

Groeten jullie cantor,  
Bram de Smidt.

## Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



## Wie, Wat, Waar? Kerkenraad

### Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: [tim@prostairs.nl](mailto:tim@prostairs.nl) of [praeses@iggds.nl](mailto:praeses@iggds.nl).

### Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mail scriba: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of [scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)

E-mail redactie: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

### Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: [carlavdbornbeukhof@gmail.com](mailto:carlavdbornbeukhof@gmail.com)

### Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: [hildavdmheen@solcon.nl](mailto:hildavdmheen@solcon.nl)

### Diaconie/Diaken:

Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14

E-mail: [elja@familiebroere.nl](mailto:elja@familiebroere.nl)

### Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91

E-mail: [keescvanvelzen@gmail.com](mailto:keescvanvelzen@gmail.com)

## Pastoraal team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: [hildavdmheen@solcon.nl](mailto:hildavdmheen@solcon.nl)

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,

E-mail: [maria@prostairs.nl](mailto:maria@prostairs.nl)

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14

E-mail: [stijntjejonker@gmail.com](mailto:stijntjejonker@gmail.com)

**Eindcorrectie Nieuwsbrief:** Ineke Bais-van der Heijden

**Beheerder website:** Stieneke de Vries

## Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

## Adressen

### Pastorie

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: [predikant@iggds.nl](mailto:predikant@iggds.nl) of [predikant.iggds@gmail.com](mailto:predikant.iggds@gmail.com)



## **Kerkzaal**

Los Angeles  
Plaza de los Halcones 27  
03183 Torrevieja

## **INTERNET**

Website: [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl)

E-mail: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of

[scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)

Copy inzenden: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

**BEZOEK ONZE WEBSITE:**

[WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)

