



Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.*

*Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikanten: Bram de Jong en Corné den Breejen

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Inhoud



Van de redactie.....	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Van de voorzitter.....	4
Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen	6
Van de diaconie.....	7
Kerkelijke stand per 6 december 2024	8
Voorganger 25 en 29 december 2024.....	8
Bijbelinspiratie-uur	9
Gemeentenieuws.....	9
Van de reeds vertrokken predikant.....	9
Hoopvol leven – Gods toekomst tegemoet.	9
Omkijken in dankbaarheid	13
Van de huidige predikant.....	15
In verwondering, het is advent	15
Pastoraat	17
Activiteiten	18
Inspiratie-bijeenkomsten.....	18
De moeite waard om er op uit te gaan	18
Wie, Wat, Waar?	21
Financiën.....	22
Adressen	22



Van de redactie

Omdat deze maand in het teken staat van kerst, deze keer alleen een kerstgedicht.

De Vrededorst en Zijn rijk

Hij is niet uit de lucht komen vallen
daar in Bethlehem,
al klonk er de boodschap en het lied
van engelen.

Maar Het heeft moeten groeien
vanuit een vormeloos begin –
er was alleen maar een Woord,
dat mocht worden geloofd
en dat Zijn moeder ontvankelijk maakte.

Ook de vrede zal niet
uit de lucht komen vallen
als een warm zacht kleed over ons heen,
maar wil groeien
daar waar geen plaats is,
vanuit een belofte
die mag worden geloofd
en die ontvankelijk maakt
tegen alle bedenkingen in.
Wat je niet zien kunt
nóg niet zien kunt:
het rijk van vrede.
Het groeit al,
het kiest mensen
om gestalte te geven
aan handen en voeten
hier en nu.

Inge Lievaart

Ik wens jullie allen gezegende kerstdagen en veel heil en zegen voor het nieuwe jaar 2025.

Anneke Nijhof
redactie



Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,
Inmiddels zitten we alweer in de laatste maand van het jaar. De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. We hebben een fijne tijd gehad met Jan en Alie Hoek. We willen jullie dan ook enorm bedanken voor de fijne tijd. Jullie hebben veel bezoekjes gebracht, maar vooral niet te vergeten het ziekenhuis, waar jullie regelmatig zijn geweest. We wensen jullie een gezegende tijd weer in Nederland en hopelijk weer snel tot ziens. Dan heten we Bram en Irene de Jong hartelijk welkom, maar ook Corné den Breejen. Ik wens jullie allen een gezegende tijd.
Dan is er nog nieuws over de pastorie. Zoals jullie weten gaat de verhuurder de woning verkopen. We zijn dan al een tijdje op zoek naar een gepaste pastorie. Dan valt het niet mee om iets te vinden met wat ruimte, maar waar ze ook even lekker buiten kunnen zitten. De voorkeur ging dan ook uit naar een woning met zwembad. Inmiddels hebben we wat gevonden wat te koop stond. Ik heb de aankoop gedaan in mijn eigen vastgoed. Er is geen ruimte voor de gemeente om dit zelf aan te schaffen en van een financiering is al helemaal geen sprake. In goed overleg heeft de kerkenraad besloten, met onthouding van mijn eigen stem, dit te gaan huren. We hopen dan ook dat de predikanten het hier naar hun zin mogen hebben.





Dan wens ik een ieder gezegende feestdagen en tot de volgende Nieuwsbrief in 2025.

Tim Hop



**Kerstmis is een feest
maar niet voor iedereen
soms is er verdriet
mis je dierbaren
voel je -je heel alleen**

**er is oorlog en geweld
dagelijks zie je
de beelden op tv
te erg voor woorden
waarin mensen
elkaar vermoorden**

**wanneer reikt men
elkaar de hand
waardoor harten
worden aangeraakt
met verdraagzaamheid**

**laten wij blijven geloven
in een betere wereld
en de hoop niet verliezen
dat we samen eens
in harmonie ...Kerstmis vieren**

Paula Hagenaars



Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen

Kerkenraadsvergadering van woensdag 13 november 2024

Alle kerkenraadsleden zijn in persoon aanwezig, evenals de predikant Jan Hoek.

- Er zijn bijbels meegenomen uit Nederland die gebruikt gaan worden tijdens het bijbelinspiratie-uur.
- De namen Van Jan Kwint, Ria van der Plas, Jan Fokker en Peter Gansenman zullen in het Vademecum vermeld worden als kosters/regelaars van het geluid.
- Op de eeuwigheidszondag op 24 november zullen de namen worden genoemd van Fred van den Heuvel en Hans Borstel. De echtgenote van laatstgenoemde was op 17 november in de kerk en zij wil graag onze diensten blijven bezoeken.
- Het lijkt de kerkenraad verstandig om te gaan zoeken naar een andere bank. Omdat we elk ogenblik problemen hebben met de huidige bank, is het de moeite waard is om dat te onderzoeken. U hoort nog.

Bijzondere vergadering van de kerkenraad op maandag 18 november.

Op maandagmorgen 18 november is de kerkenraad in een speciale vergadering bijeengekomen. De gehele kerkenraad was, op Carla van den Born na, aanwezig. Ook aanwezig de predikant Jan Hoek en zijn vrouw Alie.

Tim Hop heeft de kerkenraad aangeboden om een huis (zijn eigendom) in Ciudad Quisada te huren dat als pastorie gebruikt kan gaan worden. Carla werd door middel van een filmopname op de hoogte gehouden. De gehele kerkenraad was van mening dat het huis, de plek en de omgeving een prima alternatief is voor de huidige pastorie. Aan het huis zelf mankeert niets, het kan zo betrokken worden. Ook Jan Hoek en zijn vrouw Alie waren bij de bezichtiging aanwezig en beaamden als predikantsechtpaar dit aanbod als zeer positief.

Daarna is er nog officieel vergaderd en heeft de kerkenraad door middel van stemming - met uitzondering van Tim en de predikant - **unaniem** besloten dit aanbod aan te nemen.

Vanaf 1 februari 2025 komt de woning als pastorie beschikbaar.

P.S. Inmiddels staat de oude pastorie te koop.

Namens de kerkenraad,

Anneke Nijhof,
scriba



Van de diaconie



Op zondag 8 december vieren we weer het Heilig Avondmaal. De speciale **doelcollecte** is dan voor NACMU: Noach's Children Ministry Uganda

Noah's Ark Children Ministry Uganda



Piet en Pita Buitendijk zijn de oprichters van Noah's Ark en de 'papa en mama' van meer dan 150 kinderen. Het echtpaar is sinds 1996 als zendeling werkzaam in Uganda en heeft in 2000 Noah's Ark mogen opzetten. Sinds 2019 wonen ze met enkele kinderen op een uur rijden van Mukono in Kalagala. Inmiddels lopen daar ook verschillende programma's en projecten waaronder een basisschool en een koffieplantage. Voor Piet en Pita naar Uganda kwamen hebben zij al in meerdere Afrikaanse landen gewerkt, Piet werkte onder meer als PR-medewerker bij ontwikkelingsorganisaties. Piet en Pita ervoeren een steeds sterkere roeping om naar Uganda te gaan. Toen het echtpaar in 1996 de stap zette om naar Uganda te gaan gingen zij opzoek naar een organisatie waar zij zich bij konden aansluiten. In 1999 besloten zij om zelf een organisatie te starten: Noah's Ark.

In hun huurhuis in Kampala startte zij met de opvang van baby's die geen ander thuis hadden: weggegooid langs de kant van de weg, achtergelaten bij een vreemde, mishandeld of misbruikt. Het huis werd door het grote aantal kinderen al snel te klein maar Piet en Pita dachten er niet aan geen kinderen meer op te nemen. Daarom besloten zij om uit te breiden met het huidige Noah's Ark als resultaat: een eigen terrein met een groot kinderkuis met ruimte voor vele kinderen, kleinschalige family units, scholen, een kerk, een medisch centrum en meer.



Piet en Pita zijn niet in dienst van Noah's Ark en krijgen dus geen salaris. Zij zijn wel in dienst van de kinderen, voor wie ze dag en nacht klaar staan. De liefde en dankbaarheid die zij terug krijgen van de kinderen, is veel meer waard dan welk salaris dan ook. Piet en Pita houden vast aan een vers uit Mattheüs:

En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.

Kerkelijke stand per 6 december 2024

Swier en Marijke Scholte-Snippe hebben aangegeven dat zij wegens hun hoge leeftijd hun lidmaatschap opzeggen. Wij wensen hen nog een gezegende tijd samen toe.

Voorganger 25 en 29 december 2024

Op bovengenoemde data zal in onze gemeente voorgaan Corné den Breejen. Corné is in de afgelopen tijd al een keer voorgegaan en was deze data beschikbaar om voor te gaan.



Als interkerkelijk voorganger deelt Corné vol passie en bevoegenheid het Woord van God. Zo spreekt hij wekelijks in kerkdiensten, jeugddiensten en bijbelscholen. Daarnaast zet hij zich in voor gemeenteopbouw, is hij een klankbord bij kerken en verleent hij pastoraat/coaching. Ten slotte zijn hij en zijn vrouw bezig met online en radio-evangelisatie. Als bediening zijn ze verbonden aan de [Stichting Werkers in de Wijngaard](#).

Bijbelinspiratie-uur



Dit was voorlopig het laatste bijbelinspiratie-uur met Jan Hoek. Hij, maar vooral wij hebben genoten van de uitleg, de inbreng en de discussie met elkaar.



Jan en Alie, we kijken uit naar een volgende periode met jullie.

Gemeentenieuws

Lieve kerkvrienden,

Wij, dat wil zeggen Bert en Annelies Tietema, zijn naar Nederland vertrokken. Als we in september terugkomen gaan we wonen in Alfaz del Pi. Wij willen jullie allen heel erg bedanken voor de tijd die wij bij De Hoeksteen mochten doorbrengen. Wij hebben ons er erg welkom en thuis gevoeld en we kijken heel positief terug op die tijd!
Dank jullie wel!

Voor allen een hartelijk welkom op ons adres in Alfaz del Pi nl: Forum Mare Nostrum (nu the Comm.) Camino del Pincho 2 Blogue 9 appartement 303.

Bert en Annelies Tietema



Van de reeds vertrokken predikant

Hoopvol leven – Gods toekomst tegemoet.

Mensen kijken vooruit, zijn bezig met de toekomst. Daarin verschillen gelovige christenen niet van alle andere mensen. De wegen gaan uiteen bij de invulling van de toekomstverwachting. Wat is specifiek voor gelovige verwachting en hoe stempelt deze ons leven?



Onze cultuur kent een mengeling van optimisme voor de korte termijn en pessimisme voor de lange termijn. Als wij het in ons eigen kringetje maar een beetje goed mogen houden, zijn we wel tevreden en zien we het wel zitten. Maar wat het moet worden in de verdere toekomst? Het lijkt erop dat het helemaal mis gaat met planeet Aarde en dat we afkoersen op één groot fiasco. Men spreekt wel van *going Titanic, first class*. Je zit op het cruiseschip *Titanic* om te genieten van alle luxe en amusement. Maar je weet intussen dat het schip vroeg of laat op de klippen loopt. En dan? Na ons de zondvloed? Wie gelooft er nog in de vooruitgang van de mensheid? Je hoeft maar één keer naar het journaal te kijken en je bent van alle rooskleurige verwachtingen genezen.

Tegendraadse verwachting

De geleerden zijn het erover eens dat de planeet Aarde eindig is. Sommigen zijn om zo te zeggen van de school van 'fright', anderen van 'frost'. 'Frost' wil zeggen: het wordt zo koud dat er geen leven meer mogelijk is. Alles bevriest. 'Fright' houdt in dat het juist vreselijk heet wordt en dat de planeet verpulvert. Hoe dan ook, de geschiedenis van de mensheid wordt uitgewist en van de menselijke beschaving blijft niets bewaard.

Christelijke toekomstverwachting staat hier vierkant tegenover. Zij is tegendraads omdat zij hoopt op God. In het geloof weten we dat de enige verwachting voor deze wereld het ingrijpen van de levende God is. Wij redden het immers niet met elkaar, niet met onze goede voornemens en ook niet met wetenschap en techniek.

De toekomst ligt in handen van de Gekomene. Wij belijden dat Jezus Christus, Gods Zoon, als Mens onder ons heeft gewoond. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven aan het kruis en is opgestaan uit de dood. Deze Gekomene is ook de Komende. Naar Hem zien we uit. Mijn toekomst als gelovige komt er uiteindelijk in de kern op neer dat Hij naar mij toekomt (vgl. 1 Thess. 4:17).

De christelijke hoop is persoonlijk toegespitst, zoals dat bijvoorbeeld in zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus is verwoord. Tegelijkertijd omvat deze hoop het hele universum. De Schepper van hemel en aarde laat de werken van Zijn handen niet los. Zo heeft Hij zich de eeuwen door doen kennen en zo zal Hij zich in de toekomst opnieuw openbaren. God die op de troon zit, zegt niet: 'Zie, ik maak allemaal nieuwe dingen'. Hij zegt: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw.' (Openb. 21:5) Dat is een belangrijk verschil. God schrijft Zijn schepping niet af!

Dochter van bezit en gemis

De christelijke hoop is een dochter van 'bezit' en 'gemis'. Enerzijds het *bezit* van wat God in Christus geschonken heeft en de Geest die Hij ons gegeven heeft. Aan de andere kant het *gemis*, want wij zien de voltooiing van Gods koninkrijk nog niet. Wij worden in ons geloof op allerlei manieren aangevochten. De alledaagse werkelijkheid staat haaks op de prachtige Bijbelse beelden en visioenen. Zo is er de blijvende spanning tussen het *nu reeds* en het *nog niet*. In het geloofsleven gaan bezit en gemis als het ware een huwelijk aan en krijgen dan een dochter. Haar naam is Hoop.



Hoop ligt vaak op de pijnbank. Jezus komt spoedig, zegt Hij in Openbaring 22. Maar het is al wel bijna 2000 jaar geleden dat Hij dat zei. Wij weten dat de christenen in het Nieuwe Testament aanvankelijk hebben gedacht de grote dag van Jezus' verschijning weldra te zullen meemaken. Die verwachting stempelde hun leven. Pas gaandeweg gaan ze er rekening mee houden dat ze eerst zullen overlijden en dat Jezus pas later in heerlijkheid zal komen.

Nu Jezus' wederkomst naar onze menselijke beleving lang uitblijft, wordt de spankracht van de verwachting sterk op de proef gesteld. Het vuur van de hoop lijkt soms bijna uitgedoofd. Wat is er voor nodig om het weer te doen oplaaien? Dat het geloof telkens opnieuw de pendelbeweging maakt tussen gemis en bezit. Denk aan het beeld van de hemelse Bruidegom en de aardse bruid. Zij ziet Hem niet en toch is Hij bij haar. De Geest en de bruid staan op de laatste bladzijde van de Bijbel hand in hand te roepen 'Kom!'. Zolang de bruid vol is van wederliefde voor Hem die haar eerst heeft liefgehad tot in de kruisdood, ziet ze verlangend uit naar de volkomen vereniging met Hem. Maar als de Bruidegom vervaagt, als de liefde tot Hem verflauwt, verliest deze verwachting haar kracht en intensiteit. Wat we dus boven alles nodig hebben is dat de Geest olie op het vuur van de liefde gooit en de band met Christus versterkt en verdiept. Dat doet Hij door middel van de prediking, de sacramenten en de gebeden.

Leven in de 'twilight zone'

Christenen leven tussen de tijden. Hoe de christelijke levenswandel eruit hoort te zien, formuleert de apostel Paulus kernachtig in Romeinen 13: 11-14. Je weet hoe laat het is. De nacht is bijna voorbij en de dag breekt door, we bevinden ons in de *twilight zone* tussen duisternis en licht. Dan kunnen we toch geen nachtleven leiden? Het komt aan op een leven dat past bij de nieuwe dag, een leven in liefde, in navolging van Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest. Dit leven onderscheidt zich helder van het nachtleven dat getypeerd wordt door uitspattingen, agressiviteit en egoïsme.

Als vreemdelingen op aarde hebben de gelovigen de roeping Jezus na te volgen in woord en wandel en zo tot zegen te zijn. Al is het maar heel bescheiden, zoals die jongen die zijn vijf broden en twee visjes in Jezus'

handen overgaf. De Heiland weet er vervolgens duizenden mee te voeden. De hoop op God activeert ons om ons in te zetten voor het goede en het kwade te bestrijden. Tegelijkertijd geeft deze hoop ons een diepe rust en bewaart zij ons voor overspanning.

We gaan niet *antichambren*. Dat is passief in de wachtkamer zitten met de armen over elkaar. We gaan evenmin *anticiperen* alsof wij het Koninkrijk van God kunnen oprichten en vooruit kunnen grijpen op de herschepping. We zijn geroepen om te *participeren*. De hoop op God doet ons de handen uit de mouwen steken. Waar de zaak van de gerechtigheid gediend wordt, doen we van harte mee en maken wij desnoods vuile handen. Zolang de wereld bestaat, gaat zij ons ten volle aan. Hier zijn we geroepen en blijven we solidair, ook al is de aarde bezet gebied en hunkert de schepping naar bevrijding.



Geen schema's, wel tekenen

De Schrift geeft ons geen eenduidig schema van toekomstige gebeurtenissen, geen spoorboekje van de toekomst. God vervult Zijn beloften altijd weer op een verrassende manier. Als de Heere Abram roept uit Ur der Chaldeeën, belooft Hij hem de weg te wijzen naar het beloofde land. De aartsvader krijgt geen uitgebreide routebeschrijving in de trant van: 'eerst kom je in dit plaatsje en vervolgens zoveel kilometer verder in dat plaatsje'. Abram gaat op weg in vol vertrouwen op Gods belofte. Op dat vertrouwen komt het nog steeds aan in de christelijke toekomstverwachting.

Wel zijn er de onmiskenbare signalen van de eindtijd. We maken in deze 21e eeuw een stroomversnelling mee waarin de gebeurtenissen over elkaar heen buitelen. Deze stroomversnelling maakt duidelijk dat de geschiedenis van de mensheid niet geleidelijk uitmondt in het volmaakte Koninkrijk Gods. Het zal tot het laatste toe spannend zijn. Er zullen oorlogen en geruchten van oorlogen zijn, hongersnoden, aardbevingen en epidemieën (zie Matth. 24). Dat wordt zeker niet minder naarmate de geschiedenis voortgaat. De tegenstellingen spitsen zich toe (zie bijv. Openb.22:11). De organisatie *Open Doers* heeft uitgerekend dat in het jaar 2023 359 miljoen christenen met verschillende vormen van vervolging te kampen hadden. Het is niet in woorden uit te drukken hoeveel leed dit met zich meebrengt. Het gaat om 359 miljoen keer één man, vrouw of kind!

Maar er zijn ook positieve signalen. In Mattheüs 24:14 lezen we het woord van Christus: 'En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen'. Jezus zei dit toen slechts een beperkte kring om Hem heen met de blijde boodschap bekend was. Inmiddels heeft het Evangelie alle continenten bereikt en is het in talloze talen vertaald. De verbreiding van het Evangelie is in de twintigste eeuw sneller gegaan dan in negentien eeuwen daarvoor. Dankzij de moderne media worden de meest afgelegen

volken bereikt. Jezus komt in heerlijkheid wanneer het Evangelie zijn gang over heel de wereld heeft volbracht. We zijn dus ongetwijfeld dicht bij die grote Dag aangekomen.

Een ander positief signaal is Gods wondere weg met het volk van de Joden. Jeruzalem is nog altijd naar het profetische woord 'een lastige steen voor de volkeren.' Zij die deze steen willen optillen, zullen zich eraan vertillen en verwonden. De HEERE belooft: 'en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.' (Zach. 12:6)

We kijken vol spanning uit naar wat God in de komende tijd zal doen met dit oude verbondsvolk en hoe de woorden van de apostel Paulus 'alzo zal geheel Israël zalig worden' (Rom.11:26) worden vervuld.



Leven in verwachting

Een vrouw 'in verwachting' leeft helemaal toe naar de geboorte van haar kindje. Zo hoort ons leven te zijn: permanent in verwachting. De beloften van God vormen de ruggengraat van deze verwachting. Elke dag lezen we in het Woord om door deze beloften gesterkt te worden. Ze vertellen ons veel over de toekomst en zetten ons vooral op het juiste spoor. Dit beloftevolle spreken is niet als het beschrijven van een boom, maar als het planten van een zaadje. Zo wordt ons heden opengebrouwen naar Gods Toekomst.

Of dit altijd realiteit is in ons leven? Petrus wist al van mensen die grote vraagtekens zetten bij Gods beloften omdat de vervulling ervan alsmaar uitbleef (2 Petrus 3:4). We moeten niet doen alsof we het leven uit de hoop voortdurend paraat hebben en er altijd mee uit de voeten kunnen. We moeten ons niet beter voordoen dan we zijn. Daarom is het zo nodig steeds weer het Woord te horen, te denken aan onze doop en avondmaal te vieren. Dan mogen we in afhankelijkheid van Gods Geest geloven tegen de klippen op en boven de aanvechting uit.

'Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.' (Matth. 24: 13) Het einde is hier het grote doel (Grieks: *telos*). Gods doel wordt bereikt. Het komt goed, 'alles sal reg kom'. Volhardend in deze verwachting mag de gemeente van Christus een herberg zijn waar vermoeide reizigers op adem komen en waar hun een hart onder de riem wordt gestoken.

Ds. Jan Hoek

Omkijken in dankbaarheid

Beste zusters en broeders,
We kijken terug op een mooie tijd van drie maanden in jullie midden. We vonden het fijn de zondagse kerkdiensten met jullie mee te maken. Het waren echte ontmoetingen, verticaal met onze God en horizontaal met elkaar. Wat is het een voorrecht elke nieuwe week te mogen beginnen

met samen bidden (onze dank en onze zorgen bij de Here brengen), samen zingen en samen luisteren naar Gods Woord.

In deze periode lag in de prediking het accent op het Oude Testament, maar telkens blijken de lijnen doorgetrokken te kunnen worden naar het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld van woorden uit Spreuken of Prediker of vanuit de geschiedenis van Noach of van Jozef naar Jezus. In al de verscheidenheid van de 66 Bijbelboeken gaat het om de boodschap van de enige weg van redding door het geloof in Christus, die ons van God gegeven is tot Verlosser.

Ook de inspiratie-uren op woensdagmorgen hebben we erg fijn gevonden. 11 keer zijn we bijeen geweest, soms met wel 20 aanwezigen. Er was grote betrokkenheid en openhartigheid in de gesprekken, vooral gericht op de christelijke toekomstverwachting en de manier waarop we hoopvol in het leven mogen staan en daarbij ook van aardse zaken mogen genieten.

Daarnaast hebben we een heel aantal gezellige en inhoudsrijke bezoeken gebracht. Fijn dat er zoveel gastvrijheid en openheid is. De samenwerking met de kerkenraad en het pastorale team is prima verlopen.

Naast het werk hebben we genoten van het verblijf in de geriefelijke pastorie met zwembad voor de deur, de ontspanning onder de zon, het verkennen van de omgeving, het eten en drinken in restaurantjes met Spaanse prijzen, enzovoorts. We zullen best weer even moeten wennen aan de weersomstandigheden in ons vaderland.

Al met al kijken we terug op een waardevolle ervaring die we niet graag hadden willen missen. We geven elkaar over in de hand van onze goede God. De levende Christus waakt over Zijn gemeente en Hij blijft, terwijl voorgangers komen en gaan. Heb een goede Adventstijd met ds. Bram de Jong en zijn Irene. Ze zijn u al welbekend en vertrouwd.

Wat we bovenal voor u als gemeente in Torre Vieja hopen en bidden is dat u mag groeien in de genade en de kennis van Jezus Christus. Daartoe is dagelijkse omgang met de Bijbel onmisbaar. Laat het toch niet zo zijn dat we door de week nauwelijks in de Bijbel lezen of zelfs geen Bijbel in huis hebben. Een bekend lied wijst ons de weg:

*Lee la Biblia, ora cada dia, ora cada dia, ora cada dia
Lee la Biblia, ora cada dia y tendrás poder
Y tendrás poder, sobre el mal vencer
Lee la Biblia, ora cada dia y tendrás poder*

*Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag,
bid elke dag,
lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
Dat je groeien mag, dat je groeien mag.
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.*



Via de Nieuwsbrief blijven we graag meeleven met jullie wel en wee. En we hopen tot ziens te zijner tijd.

A Dios!

Jan en Alie Hoek



Van de huidige predikant



De eerste vier adventszondagen zal ik u D.V. mogen dienen. Wij leven van advent naar kerst en van kerst naar het nieuwjaar. Het is een tijd van bezinning, maar ook een tijd met vele herinneringen. Door alles heen klinkt de roepstem van de komende heraut. Hij, Die was, Die is en Die komen zal. "Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal. Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal".

Joh. de Heer 769

In verwondering, het is advent

Er zijn woorden in de Nederlandse taal, waaruit je op de een of andere manier meer betekenissen kunt halen dan je zo op het eerste gezicht zou denken.

Neem nu het woord verwondering. In "verwondering" lees ik: wonde, verwond, wonder, dering. Zo lijkt het alsof achter het woord wonder veel leed verborgen zit.

Maar ook kan je een heel ander betekenis vinden achter het woordje "wonder", wonden hechten, helend kan werken. Als mensen om een wonder bidden, dan heeft het vaak met heelwording te maken, met genezing. Een wonder kan iets verbazingwekkends zijn: een wonder van schoonheid, een wondermooie natuur

Het wonder heeft vaak ook iets ontroerends in zich. Jonge ouders en grootouders worden ontroerd door de geboorte van hun kind en kleinkind. Het is zo'n intieme ervaring, dat er vaak tranen van emotie stromen: een wonder van gaafheid, van puurheid, het mooiste wat de schepping kan voortbrengen. Het kan ons mensen ontroeren.

Maar ook de dood kan mensen ontroeren. Een mens die zijn leven op aarde afsluit en overgaat in het Licht van God, is vaak een wondermooi mens. Op zo'n intiem moment wordt elke mens om de stervende stil. De adem houdt op na zoveel jaren van onafgebroken werking, dag en nacht,

zonder hapering. Juist dat ene moment, waar de adem hapert, maakt de mensen eromheen stil, ze houden de adem in.



Tussen geboorte en dood ervaren we talloze wonderen van ontmoeting, van ontroering, van liefde, van pijn en loslaten. Wonderen die helen en wonderen die wonden maken. Het wonder is met het hele mens-zijn verbonden, van de wieg tot het graf. Het wonder hoort bij het mensenleven. Slechts mensen ervaren wonderen, slechts mensen kunnen zich verwonderen. Wie zich nooit en te nimmer kan verwonderen, mist iets wezenlijks in zijn of haar bestaan.

Daarom is mijn gebed, dat wij juist in de komende adventsweken naar kerst toe stil mogen staan bij het grote Godsgeschenk dat uit de hemel neerdaalde en we met en tegen elkaar zullen zeggen: "Komt verwondert u hier mensen, ziet hoe dat God u bemint."

Voor u allen, gezegende advent – kersttijd
Ds. Bram de Jong

Advent

Het is advent en wat verwachten wij?
Het hemels licht kwam ons toch al omstromen
en Jezus is toch al gekomen,
Immanuël: God is ons toch nabij?

Het is advent, maar is dat wel reëel?
Is het niet slechts een jaarlijkse herhaling
van een patroon, een kerkelijk bepaling,
voorafgaand', passend aan het kerstgeheel?

Nee, ons advent is geen onwerkelijkheid,
want ómdat Hij, Die kwam, Die ons gezocht heeft,
de uitzichtloosheid uit ons weggekocht heeft,
is het advent, en écht, realiteit.

In Hem, Die is gekomen in de nacht,
is ons verwacht, ons advent geborgen,
zien wij de lichtstreep van de nieuwe morgen.
Het is advent: hij, die gelooft, verwacht!

Jo van Veen-Nusmeijer



Pastoraat

Hier weer een schrijven van het pastoraal team.

Frank van Hoevelaken is opgenomen in het ziekenhuis met een bacterie op de hartklep. Op de dag dat dit stukje geschreven wordt moet hij een hele zware operatie ondergaan. We bidden voor hem dat de operatie voorspoedig mag verlopen. Ook denken we aan Nellie en haar kinderen. Heel moeilijk voor hen om er bij te staan en niets te kunnen doen. Heel veel sterkte toegewenst.

Ook denken we aan Connie van Nimwegen-Amels. Zij heeft in Nederland een heupoperatie ondergaan en is aan het revalideren. Veel sterkte toegewenst.

Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen en gezond Nieuwjaar.

Namens het pastoraal team,
Hilda Windhoud-Beukers

P.S. Vrijdag 29 november kregen we bericht dat de operatie van Frank voorspoedig mocht goed verlopen. Hij is inmiddels aan het opknappen en mocht terug naar de zaal.

We danken God voor dit bericht en hopen dat hij weer helemaal de oude zal worden.

Verjaardagen



De laatste verjaardagen in 2024:

17/12 Suze van der Lee
18/12 Tim Hop
20/12 Dick Windhoud
21/12 Willem Amels
23/12 Bert Bosveld
28/12 Jan Broere
29/12 Jan Fokker

Allemaal een gezellige dag toegewenst en de zegen van onze God.

Activiteiten

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



De moeite waard om er op uit te gaan

Murcia Stad

De stad werd tussen 830 en 840 gesticht tijdens de Moorse overheersing.

Eind 13^e eeuw was het de verblijfplaats van koning Alfons X van Castilie, die de stad Murcia veel privileges verleende. Dit zorgde voor de groei van de stad en in de 15^e eeuw zijn hoogtepunt met de aanleg van belangrijke irrigatiesystemen in de huerta, de bekende boomgaarden van Murcia. Murcia is de grootste stad van de regio en biedt plaats aan twee grote universiteiten, waar onder andere theologie gestudeerd kan worden.



Nu de tijd van Kerst aanbreekt, de lichtjes ontstoken zijn, kerststalletjes en kerstmarkt weer zijn opgetuigd, is Murcia zeker de moeite waard om te bezoeken. Daarnaast kun je de mooie musea en kerken bezoeken. Vergeet niet dat er nog veel meer te zien. Denk aan het Casino, Julian Romea Theater, oude postkantoor, de mooie pleintjes en veel meer. Dwaal rond door de kleine steegjes. Historisch en cultureel erfgoed is volop aanwezig. Voor u heb ik een paar musea en de Kathedraal uitgelicht.

Museo Salzillo (Entree 4,00 euro pensionados)

Het Salzillo is het belangrijkste en meest gewaardeerde museum van Spanje/Murcia. Het is gewijd aan één van de barokke beeldhouwers. Francisco Salzillo. Zijn vader kwam uit Napels, zijn moeder uit Murcia. Zij combineerden op verrassende wijze kleuren en Italiaans realisme en hielden rekening met de diepe religieuze passie die in Spanje in die tijd werd nagestreefd. Je vindt er mooie bijbelse taferelen.



Museo Santa Clara, Av. Alfonso X el Sabio (Ingang is naast kerk en tussen de Farmacy)



Het Klooster/museum dateert uit de 14^e eeuw. Het is één van de belangrijkste historische gebouwen van Murcia, omdat het overblijfselen bevat van het Arabische paleis. Het klooster/museum bevat een gotische kloostergang, koor en een barokke kerk.

Naast Andalusische kunst en archeologie, is er op de verdieping een expositie van heilige kunst en laat gotische kunst.



Capilla del Apostol Santiago Adoracion

Een rustpunt van de wandeling kan zijn in de kleine kapel. Op de hoek Plaza del Cardenal Belluga, het plein voor de Kathedraal.

Cathedral de Murcia uit de laat 14^e eeuw.

De Kathedraal is gebouwd op een fundering van een oude moskee. Dit had als reden om te laten zien dat de Moorse overheersing werd afgewezen.

De belangrijkste toegangspoort is in Gotische stijl, Puerta de los Aposteles. Er worden vier apostelen afgebeeld.

Een ander facet is de klokkentoren met een hoogte van 90 meter. Op deze klokkentoren zie je vijf verschillende lagen en stijlen. Alle klokken hebben een eigen naam.



Binnenin zien we de mooie glas- en loodramen en het altaar, waar de harten bewaard worden van de middeleeuwse Spaanse koningen. Het imposante orgel, de schilderijen aan de muur en hun Latijnse inscripties, eigenlijk teveel om op te noemen. Maar ook de kapellen moeten we niet vergeten. Capilla del Marques delos Velez is een juweeltje van Spaans Gotische architectuur.



De Evangelische/Christelijke boekhandel **Libreria Diocesana**, mag eigenlijk niet ontbreken bij uw bezoek. De boekhandel is gelegen, rechts op het plein voor de Cathedral.



Jan Fokker

NB: gratis parkeren heet in het Spaans: **Disuasorio**.

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mail scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mail redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:

Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14

E-mail: elja@familiebroere.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastoraal team

Namens de kerkenraad:
Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14
E-mail: stijntjejonker@gmail.com



Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website:
E-mail:

Copy

BEZOEK



www.iggds.nl
info@iggds.nl of
scriba@iggds.nl
inzenden:
redactie@iggds.nl

ONZE WEBSITE:
WWW.IGGDS.NL