

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 6
Nummer 1 – mei 2024

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Paul van der Laan

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Inhoud

Van de redactie	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Van de voorzitter	4
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van maandag 22 april 2024.....	5
Predikanten-overzicht 2024 - 2025	5
Opbrengsten collectes maart en april 2024	6
Kerkelijke stand.....	6
Van de diaconie	7
Van de reeds vertrokken predikant	8
Overdenking	8
Afscheidsgroet Gerda en Peter den Admirant.....	10
Van de huidige predikant	11
Gemeente zijn we samen	11
Gebed voor de kerk.....	13
Chassidische vertelling	13
Moeder verwijderen uit ons woordenboek.....	15
Pastoraat	16
Verjaardagen	17
Activiteiten	19
Inspiratie-bijeenkomsten	19
Wie, Wat, Waar?.....	19
Kerkenraad.....	19
Financiën.....	20
Adressen	20



Van de redactie

Beste gemeente,

In de vorige Nieuwsbrief van april werd u meegedeeld dat het nummer van april de laatste was van de vijfde jaargang. Een lustrum dus.

Wellicht is u opgevallen dat deze Nieuwsbrief qua opmaak iets is veranderd. Een andere kleur en wat gewijzigde icoontjes. Het blijft wel heel saai als het er altijd hetzelfde uitziet. Tenslotte beginnen we aan een nieuwe jaargang en dan moet dan ook maar te zien zijn.

Inmiddels zijn we weer van predikant gewisseld. In de maanden maart en april hebben we mogen genieten van de kerkdiensten o.l.v. Peter den Admirant. Peter en natuurlijk ook Gerda: hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in ons midden en voor de inspirerende preken van Peter. Als het goed is zijn jullie alweer thuis.

Als predikantenechtpaar verwelkomen we voor de komende twee maanden Paul en Rina van der Laan. Geen onbekenden voor ons en we kijken uit naar de bediening van Paul. Als het goed is heeft hij vandaag al het bijbelinspiratie-uur geleid.

Gelukkig heb ik ook deze maand kopij uit de gemeente gekregen. Ook een stukje over een hilarisch besluit (je kunt het ook héél dom noemen) van onze demissionairminister Hugo de Jonge. Dat heb ik overgenomen uit het kerkblad van Denia.

Zo langzamerhand trekken (of zijn al vertrokken) de overwinteraars weer richting het Noorden. Wat vliegen de maanden toch voorbij.

De volgende Nieuwsbrief wordt er een voor de maanden juni, juli en augustus. En dan treedt ook voor mij de zomerstop in. Heel veel goeds toegewenst.

Anneke Nijhof
redactie



Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,

De maanden vliegen om, we zitten alweer in mei.

We kijken dan ook terug op een mooie periode met Peter en Gerda den Admirant. Ik wil Peter dan ook van mijn kant hartelijk bedanken voor wat je hebt gedaan de afgelopen tijd, samen met je vrouw Gerda.

We hopen dat jullie een fijn thuiskomen hebben gehad in Nederland en we hopen je weer snel terug te zien hier in Spanje.

Dan ook een hartelijk welkom voor Paul en Rina van de Laan. Jullie zijn voor ons geen onbekenden, maar fijn dat je de gemeente nu mag dienen in het voorgaan van de kerkdiensten.

We zijn blij met de nieuwe geluidsinstallatie, een goede verbetering. Ook de opstelling in de dienst is weer in de oude situatie en daar zijn we heel blij mee. We weten dat het voor de kosters meer werk is, maar toch wil ik jullie bedanken voor altijd weer die trouwe inzet.

Daarom een **oproep**: als er mensen zijn die op zondag wat eerder naar de kerk willen komen om te helpen bij de opbouw, dan zouden wij daar erg blij mee zijn. Voelt u zich geroepen om een halfuurtje eerder te komen, meld u dan aan bij Ria van de Plas.

Dan willen wij in de maand mei gaan starten met een beamer. Als dit werkt gaan we dat voortzetten. Voorlopig is dat een proefperiode.

Dat was het weer even van mijn kant. Ik wens ieder een fijne tijd in Spanje of waar je ook bent.

Groet Tim Hop
voorzitter

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van maandag 22 april 2024.

- Het overzicht van de predikanten die in de komende tijd de kerk zullen dienen zijn in deze Nieuwsbrief vermeld.
- Tim meldt dat we in mei en juni een beamer van Paul van der Laan gaan uitproberen en kijken of het gebruik hiervan werkt. We hebben dan ook meer keuzemogelijkheden wat betreft de liederen.
- Helaas gaat de gemeenteretraite gaat wegens gebrek aan belangstelling niet door.
- Paul van der Laan neemt de bijbelinspiratie-ochtend van 1 mei voor zijn rekening.

Voorts zijn er veel interne zaken besproken.

Anneke Nijhof
scriba

Predikanten-overzicht 2024 - 2025

mei – juni 2024	Paul van der Laan
juli – augustus 2024	Henk van den Born
september – oktober - november 2024	Jan Hoek
december 2024	nog niet bekend
januari t/m mei 2025	Henk Blankenspoor
juni - juli 2025	Paul van der Laan
augustus - september 2025	Kees van Velzen
oktober – november 2025	Jan Brussaard
december 2025	nog niet bekend



Opbrengsten collectes maart en april 2024

Datum	aanwezigen	Kerk 1 ^e collecte	Diaconie 2 ^e collecte	Bouwfonds 3 ^e collecte
3-3-2024	63	€ 177,54	€ 112,55	€ 120,84
10-3-2024	61	€ 141,92	€ 118,32	€ 101,00
17-3-2024	48	€ 110,60	€ 142,90	€ 61,50
24-3-2024	64	€ 197,22	€ 80,62	€ 60,93
31-3-2024	53	€ 149,16	€ 91,25	€ 57,10
7-4-2024	45	€ 103,82	€ 87,19	€ 60,10
14-4-2024	51	€ 112,28	€ 133,44	€ 63,60
21-4-2024	61	€ 158,63	€ 106,72	€ 62,61
28-4-2024	70	€ 146,50	€ 81,70	€ 91,05

Doelcollectes Diaconie

Bid- en Dankdagcollecte / voor de kerk	€ 142,90
Avondmaalscollecte / voor kinderen in de knel	€ 133,44
Kaartverkoop / Ria de Bruijne	€ 23,92

Carla van den Born
kerkrentmeester

Kerkelijke stand

Hans ter Veen heeft zich afgemeld als gastlid. We zullen aan hem denken als de man die zijn vrouw Janny jarenlang met zoveel liefde en zorg heeft omringd.



Van de diaconie

Op pinksterzondag 19 mei willen we onze diaconale collecte graag bestemmen voor de zending en hebben gekozen voor TWR, oftewel 'Trans World Radio.'

Een wereld zonder sociale media en internet kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen. Natuurlijk, soms doet de wifi het even niet of hebben we geen bereik, maar dat zijn de uitzonderingen. In het dagelijks leven is het digitale gebeuren niet meer weg te denken. Dat geldt ook in veel landen waar TWR actief is. En dus maakt TWR steeds vaker gebruik van digitale media bij het laten klinken van het Evangelie.

Niet alleen in onze westerse wereld, maar ook in bijvoorbeeld Centraal-Azië, Afrika, de Arabische wereld en onder de Roma neemt het gebruik van internet snel toe. TWR beweegt daarin mee en zoekt steeds naar de beste manier om mensen in hun eigen situatie te bereiken. Het gaat niet om het middel, maar om de boodschap. Die staat onverminderd centraal: we willen mensen vertellen over Jezus Christus, de bron van hoop en leven. TWR richt zich op mensen die nog niets over Hem weten, maar wil ook christenen die het moeilijk hebben een hart onder de riem steken en hen door de programma's versterken in het geloof.

Om die boodschap over te brengen maakt TWR gebruik van radio en andere media. Net waar de mensen het meest naar luisteren.

Tijden en middelen veranderen. Maar in alle situaties blijft het Evangelie van Christus een houvast dat hoop en redding biedt aan mensen. TWR blijft die boodschap uitzenden in de wereld, via radio én digitale media.



Wilt u meer weten over TWR, bezoek dan de website www.twr.nl

Jan Broere
diaconie



Van de reeds vertrokken predikant

Overdenking

Opstanding brengt licht en leven

'Ik blijf aan iedereen bekend maken dat de Messias zou lijden en sterven en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan om aan Zijn eigen volk en aan de heidenen het licht te verkondigen.' Handelingen 26:22-23

Soms lijkt het in de kerk een beetje saai en voorspelbaar. Al hebben we een dikke Bijbel, toch komt één boodschap telkens weer naar voren: Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan. Is dat nodig? Zouden niet veel meer de belangrijke thema's aan bod moeten komen van vrede, armoede en gelijke kansen voor iedereen, klimaat en zoveel meer?

Christenen hebben een roeping in deze wereld om te zorgen voor mensen en voor Gods schepping, maar dat is niet de blijde boodschap zelf. Het is het gevolg van deze boodschap is dat je anders, met liefde, in deze wereld staat.

Paulus zegt dat hij aan iedereen bekend blijft maken waar het in het evangelie om draait. Dat de Messias zou lijden en sterven en als eerste van de doden zou opstaan. Lijden en sterven. Is dat goed nieuws? Dagelijks sterven duizenden mensen. Dat noemen wij juist slecht nieuws. Maar het lijden en sterven van de Here Jezus Christus is goed nieuws. Hij stierf om de weg naar God toe te openen. Om onze zonden weg te dragen.

Maar als Jezus' dood de enige boodschap was, zou het leven nog steeds eindigen bij de dood. Nee, Hij is de eerste van de doden die is opgestaan. Dát is het goede nieuws. Dat Jezus is opgestaan en niet in de dood is gebleven en we daarom een levende Heiland hebben.

Maar er staat nog iets bij: Hij stond op *als eerste*. Dat betekent dat Hij niet de Enige is die opgestaan is. Er zullen er nog velen volgen. Allen die op Hem hun hoop en vertrouwen gesteld hebben, zullen eenmaal uit de dood opstaan en een nieuw leven binnengaan.

Begrijpen we waarom Paulus die blijft verkondigen? Wij zien dood en afbraak om ons heen in een wereld, waarin duizenden een wrede en

zinloze dood sterven. Maar we zien de afbraak ook in ons eigen leven. Wanneer een man of vrouw, een goede vriend of vriendin ernstig ziek is. De dood kan hooguit uitgesteld, maar niet tegengehouden en zeker niet voorkomen worden.

Wat een heerlijke gedachte. Een andere blijde boodschap bestaat er niet: Jezus is als *eerste* opgestaan uit de dood. Wij bemoedigen zieken door tegen hen te zeggen dat het vast wel goed komt. Maar wat zeg je tegen een stervende? Die stervende zijn of worden we allemaal een keer. Zijn we nu uitgepraat? Artsen spreken over 'uitbehandeld'. Jezus spreekt over opstaan uit de dood, voor al Zijn volgelingen.

Dat is het licht dat Hij aan Joden en heidenen verkondigt. Licht is hoop, is uitzicht, is toekomst. Wie 's nachts strandt in een donkere omgeving, voelt zich angstig en verlaten. Het enige wat je kunt doen is wachten tot het licht wordt. Maar dit Licht is gekomen. Jezus Zelf. Bijna eindigde Zijn leven in volslagen duisternis. Maar Hij stond op. Hij leeft. En ieder die zich aan Hem gewonnen geeft, zal leven.

Voor altijd. Bij Hem, in Zijn eeuwige heerlijkheid.

Broeders en zusters, houd u aan Jezus vast. Dan bent u veilig en gelukkig. God wil dat iedereen het hoort. Leef daarom uit deze boodschap en deel ervan uit.

Hoe donker is het als deze boodschap niet wordt geloofd. Wat heb ik dan voor uitzicht? Maar Goddank, Jezus leeft! Hij kan elke nood aan. Zonde, ziekte, lijden en dood.

Voor Hem geldt: het ligt achter Mij.
Voor ons is het toekomstmuziek.

Maar er hoeft geen spoor van twijfel te zijn of het wel waar is, want Hij is de Eerste.
De dag komt dichtbij dat allen die aan Jezus hun leven hebben gegeven Hem zullen volgen. En dan volgt de nieuwe dag, waarop het zonlicht nooit meer ondergaat.

Ds. Peter den Admirant

Afscheidsgroet Gerda en Peter den Admirant

Lieve mensen,

30 april komt steeds dichterbij en dat betekent dat ons afscheid ook nadert. We hebben elkaar enigszins leren kennen en twee maanden met elkaar mogen optrekken.

Op 29 februari kwamen we aan en op 1 maart trokken we 's ochtends onze wandelschoenen al aan om de maandelijkse wandeling met een groepje van de gemeente te lopen. We keken uit naar de zondagse diensten om te luisteren naar het Woord van God en daarna elkaar onder het genot van een kopje koffie te spreken en kennis te maken.

We kwamen in de Lijdenstijd aan en hebben onze Here Jezus gevolgd op Zijn kruisweg.

Maar met Pasen mochten we elkaar begroeten met: De Heer is waarlijk opgestaan!

Op woensdag hadden we het Bijbelinspiratie-uur. Wat hebben we genoten van deze momenten waarbij een trouwe groep aanwezig was en we open en eerlijk onze gedachten konden uitspreken. Wat hadden we meegenomen van de kerkdienst? Wat heeft ons geraakt en waar hebben we misschien nog vragen over? Daarna bespraken we vanuit een gedeelte uit de Bijbel één van Gods eigenschappen. Met dankbaarheid kijken we terug op deze ochtenden!

Velen van u hebben we persoonlijk, bij u thuis mogen bezoeken, waarbij u ons vertelde over uw leven. We zijn begonnen met de mensen te bezoeken 'van het eerste uur'.

Bijzonder om te zien hoe een gemeente is ontstaan doordat mensen uit liefde tot God en in geloof en vertrouwen aan het werk gingen.

Wij ervaren Nederlanders, die in Spanje wonen of langere tijd verblijven, altijd als een bijzondere groep mensen. De familie woont in Nederland en veel 'vierdagen' worden uitgesteld tot het moment dat we elkaar weer eens zien. Nederlanders zoeken elkaar op via een Nederlandse club of gaan met elkaar sporten. Ze zijn langere tijd op elkaar aangewezen en trekken zo met elkaar op en vormen een soort nieuwe 'familie'.

Met name in de kerk mag dat gelden, waar we nieuwe broeders en zusters mogen ontmoeten.

We mogen in dit land genieten van het warme klimaat, wat ook voor velen helpt bij een betere gezondheid. Ook voor ons was met name de maand

april wat dat betreft genieten en heeft Gerda veel gebruik gemaakt van het gemeenschappelijke zwembad voor de deur.

We zijn benieuwd hoe het jullie allen weer verder zal vergaan op de weg, die we een stukje mee mochten lopen. Zal de gemeente toch nog weer een eigen locatie ontvangen die echt hun eigen kerk mag zijn? Zullen we elkaar nog weer hier in 'Torrevieja' ontmoeten? En hoe ziet de gemeente er dan weer uit? Ons leven is in Gods hand. We wensen u Gods nabijheid toe in alle omstandigheden en vragen die er kunnen zijn. En zoals een prachtig afscheidslied het verwoordt, bidden we elkaar toe:

***Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.***

Hartelijke groet,
Gerda en Peter den Admirant



Van de huidige predikant



Gemeente zijn we samen

Johannes 17:20-21

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

In het maandblad van december 2023 schreef ik als 'doorgever van de pen' al iets over het enerverende leven van mijn vrouw Rina en mij. Sinds 2012 bezoeken wij reeds de Interkerkelijke Gemeente 'De Hoeksteen'. De meeste van jullie kennen ons inmiddels al persoonlijk. Als ik dit schrijf staan we op de drempel om jullie in de maanden mei en juni als predikantenechtpaar te dienen. Na eerdere incidentele invalbeurten wordt dit wederzijds een nieuwe ervaring.

Het interkerkelijke karakter van onze gemeente heeft ons altijd erg aangesproken. In 1988 promoveerde ik op het onderwerp van de

oecumene. Als ik nu mijn dissertatie teruglees, moet ik regelmatig glimlachen over de naïviteit waarmee ik destijds over dit onderwerp schreef. De oecumene bleek in de praktijk van onze veelkleurige gemeente hier in Spanje heel wat weerbarstiger. Het valt niet altijd mee om je aan te passen aan de vele kerkelijke tradities en achtergronden van onze leden. Toch is het prachtig als blijkt, dat we ondanks alle verschillen met elkaar God groot kunnen maken. Onze gemeente bewijst dat inmiddels al ruim vijftien jaar en onze moedergemeente in Benidorm nog langer. Zo vormen wij een uniek en bont gezelschap en houden wij de lappendeken aan kerkelijke tradities in Nederland een spiegel voor: het is mogelijk om samen kerk van Jezus Christus te zijn. Als Jezus het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 bidt, dan verbindt Hij aan die eenheid de belofte dat daardoor de wereld gaat geloven dat de Vader Hem gezonden heeft. Wat een uitdaging voor ons om dit hier in Guardamar del Segura waar te maken!

Voor de komende twee maanden heb ik daarom als thema gekozen: GEMEENTE ZIJN WE SAMEN. In de prediking op zondag en de inspiratieochtenden op woensdag zal ik daar het nodige over zeggen vanuit Bijbels perspectief. Maar ook zal er tijd en gelegenheid zijn om er met elkaar van gedachten over te wisselen.

Omdat niet iedereen het decembern timer zal hebben gelezen, tenslotte toch nog wat biografische gegevens over Rina en mij. Zelf ben ik in Amsterdam geboren in een Rooms-katholiek gezin van twaalf kinderen. In 1973 kwam ik tot levend geloof en sloot mij aan bij de Pinkstergemeente. Op de Bijbelschool ontmoette ik Rina De Munck uit Genk (België). In 1978 trouwden wij onder het motto: '*Samen voor Jezus*'. De Heer gaf ons twee prachtige kinderen: Timon (geboren 1980) en Natasja (geboren in 1982). Wij begonnen samen de Evangelie Gemeente Houten. Verder diende ik onder meer als docent en directeur aan de Centrale Pinkster Bijbelschool, later de Azusa Theologische Hogeschool, als eindredacteur bij de Evangelische Omroep en tenslotte als hoogleraar kerkgeschiedenis en theologie aan de Southeastern University in Lakeland, Florida (VS). In 2012 ging ik met emeritaat en vestigden wij ons deels in Rojas, Spanje. Wij zijn inmiddels ook gepromoveerd tot het grootouderschap. Onze kleinzoon Lasse (zie foto) is zeven jaar.



Wij zien uit naar een gezegende tijd waarin we veel van elkaar zullen leren.

Paul en Rina van der Laan

Gebed voor de kerk

Om lange adem voor uw gemeente bidden wij.
Om te worden wat
zij zijn zal:
Huis van hoop
en onderdak van vrede.
Oase van menslievendheid.
Maak haar
tot schuilplaats voor verdwaalde mensen,
voor zoekende zielen,
voor wie beschadigd is, moest vluchten,
voor anderen, voor zichzelf.
Maak haar
tot bewaarplaats van Uw liefde,
waar gezongen wordt,
de lofzang om het leven.
Waar gebeden wordt
om vrede, alle dagen.
Waar mensen recht gedaan wordt in Uw Naam.
Waar de gedachtenis
wordt hooggehouden aan
Uw Zoon,
Die mensen diende met Zijn
liefde, met Zichzelf.
Dit is Uw kerk,
Uw bruid, Uw geliefde.
Dat zij ons lief is,
die leeft van Uw trouw en
bestaat bij de onze.

Chassidische vertelling

In een Joods dorpje in Polen woonde eens een bijzondere rabbi. Hij kon heel goed uitleg geven van de Thora. Maar hij was niet alleen een goede leraar, hij was ook heel erg vriendelijk en wijs. Als de mensen moeilijkheden hadden, gaf hij hen goede raad. De inwoners van het dorp hielden heel veel van hem.

Sommigen zeiden dat hij zelfs een wonder-rabbi was. Ze zeiden: 'Elke morgen, vóór het gebed stijgt onze rabbi op naar de hemel.' Hoe kwamen ze erop om zoiets te zeggen?

Op sommige dagen, de dagen vóór het Joodse Nieuwjaar en op de dagen tussen Nieuwjaar en Grote Verzoendag werden er heel vroeg in de morgen speciale gebeden gezegd. Het vreemde was dat de rabbi juist op die ochtenden, voordat het tijd was voor het gebed, verdwenen was.

'Waar is de rabbi?' vroeg iedereen. Hij was niet thuis, niet buiten, niet in de synagoge en niet in het leerhuis.

Dat de rabbi wel op datzelfde tijdstip de gebeden uitsprak, dat stond voor iedereen vast.

Een leerling van de rabbi zei tegen een vriend: 'Ik denk dat onze rabbi voor het gebed opstijgt naar de hemel. Daar knielt hij neer voor de troon van onze God om voor ons te bidden.'

'Ja,' zei de vriend, 'dat denk ik ook.' Hij vertelde het aan zijn ouders en die vertelden het weer aan hun burens. En zo vertelde de één het verder aan de ander als een geheim.

Op een dag kwam er een nieuwe bewoner in het dorp. Hij hoorde het verhaal over de rabbi, maar hij geloofde het niet.

'Heeft iemand het weleens gezien?' vroeg hij. Nee, niemand had het gezien.

'Heeft de rabbi het jullie verteld?' Nee, de rabbi had het hen niet verteld, want hij was een bescheiden man.

Domme mensen, dacht de nieuweling. Weet je wat: ik ga morgenvroeg kijken wat de rabbi tijdens het ochtendgebed uitvoert en dan help in hen uit de droom.

Het was nog donker toen hij door de stille straten van het dorp liep.

Iedereen sliep nog. Hij verstopte zich achter een paar struiken.

Even later kwam de rabbi naar buiten, maar hij was nauwelijks te herkennen. Hij zag eruit als een houthakker met een bijl in zijn hand en een lege zak over zijn schouder. Zo liep hij naar het

bos achter het dorp. Op een afstand volgde de nieuwe dorpsbewoner, zich steeds verschuilend achter bomen en struiken. Bij het licht van de maan zag hij dat de rabbi bij een kleine boom stilhield. Met zijn bijl hakte hij het boompje om en maakte er kleine stukken brandhout van. Met de zak vol hout op zijn rug liep hij terug naar het dorp. Daar ging hij een klein steegje in. De nieuweling sloop achter hem aan, maar toen hij bij het steegje kwam, was hij nergens meer te bekennen. Het was aardedonker. Hij

schuifelde tastend het steegje in, maar zag niets. Totdat er in een oud vervallen huisje een lichtje werd aangestoken. De nieuweling sloop naar het huisje en gluurde voorzichtig door het raam. In een armoedig kamertje stond een bed met daarop een oude vrouw, die er ziek en zwak uitzag.



De rabbi lag op zijn knieën voor de kachel. Terwijl hij het hout in de kachel deed, sprak hij het eerste deel van de voorgeschreven gebeden uit. Bij het aansteken van het hout zei hij het tweede deel van de gebeden op. En terwijl het vuur opvlamde, zong hij het derde deel.

Ontroerd keek de nieuweling toe en fluisterend sprak hij met de rabbi de gebeden uit. Daarna draaide hij zich om en liep beschaamd terug naar zijn eigen huis. Zijn vrouw zat al op hem te wachten.

'En?' vroeg ze nieuwsgierig. 'Wat heb je gezien? Is het waar dat de rabbi vóór het ochtendgebed opstijgt naar de hemel?'

'Ja,' antwoordde hij, 'hij was heel dicht bij de hemel.'

Bron: Chassidische vertelling van Baukje Offringa uit: 'De gouden sleutel', verhalen bij thema's uit de Bijbel. Uitgeverij Meinema, 1991.
Ingezonden door Jan Broere.

Moeder verwijderen uit ons woordenboek.

Dat wordt onze redding!

In zijn nieuwe dagboek verbaast opperrabbin Jacobs zich onder meer over de discussie die ontstond over de term 'moeder' in het bevolkingsregister. Ook schrijft hij over een cultuurverandering waardoor ons land steeds minder Nederlands wordt.



Met minder-Nederlands bedoel ik de cultuurverandering die we ondergaan door de aanwezigheid van nieuwe Nederlanders van wie een beperkt, maar zeer goed hoorbaar aantal, bij navraag zich pas op de derde plaats Nederlander voelt. Voor de meerderheid van die minderheid is in eerste instantie hun geloof hun identiteit. Op de tweede plaats voelen ze zich ingezetenen van het land dat ze ontvlucht zijn en pas op plaats nummer drie verschijnt Nederland.

Maar, om de Nederlandse taal hoog in het Nederlandse vaandel te houden en om iedere vorm van discriminatie tegen te gaan heeft onze

voormalige schoolmeester en huidige minister Hugo de Jonge gemeend een belangrijke bijdrage te moeten leveren (inmiddels weer ingetrokken) door het eeuwenoude woord en begrip 'moeder' te vervangen door 'ouder, uit wie je geboren bent'. Briljant!

Op deze taalcorrectie wacht ons land al eeuwen. Kinderen zullen dus ook niet meer mama mogen zeggen, maar gewoon: 'ouder, uit wie ik geboren ben, mag ik nog een boterham?' Als grootvader vraag ik me trouwens af of mijn Blouma, de grootouder van onze kleinkinderen, nog wel oma genoemd mag worden. Terwijl de wereld op z'n kop staat, in ons eigen landje mensen kapot zijn gemaakt door de toeslagen-affaire en we nog steeds geen regering hebben, dacht onze minister: hoe redden we Nederland?

En toen kwam hij op het geniale idee: 'moeder' verwijderen uit ons Nederlandse woordenboek, dat wordt onze redding...

Overgenomen uit het kerkblad van Denia

Inmiddels is gebleken dat niet Hugo de Jonge met dit wetsvoorstel is gekomen, maar zijn ambtenaren. Hij heeft dit onmiddellijk gecancelled.



Pastoraat

Hierbij het wel en wee van 'De Hoeksteen.'

We zijn dankbaar dat Jan Hoekema weer thuis is uit het ziekenhuis en nu

aan het herstellen is van een longontsteking. Onlangs heeft zijn vrouw Annet een operatie ondergaan.

We wensen hen beiden van harte beterschap toe.

Ook hoorden we dat de moeder van Tiny Willemse op hoge leeftijd is overleden. We bidden haar en haar familie troost toe bij dit verlies.

Jenny Ruitenberg zal waarschijnlijk begin juni een operatie krijgen aan haar darmen. We hopen dat dit door mag gaan en we wensen Jenny alvast heel veel sterkte toe.

Jan Kwint wacht op nog wat onderzoeken voor zijn nier. We bidden dat alles wel mag zijn.

We wensen Greet uit Loosdrecht (de vriendin van Martha) ook van harte beterschap toe en hopen op een snel herstel.

Namens het pastorale team,
Maria Hop
Tel. 031 648 237 141



Verjaardagen

In mei is de spoeling wat betreft de viering van verjaardagen een beetje dun. Slechts twee gemeenteleden vieren de dit en wel op:

9 mei	Ineke Sieders en op
10 mei	Lilian Jansen

Een hele fijne verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe jaar toegewenst.

De redactie

De pen is doorgegeven aan...



Wij stellen ons graag aan jullie voor. Mijn naam is Conny van Nimwegen-Amels. Samen met Willem woon ik in het mooie Heiloo in Noord-Holland, niet ver van de Noordzeekust. Mijn hele leven heb ik op de operatiekamer van ziekenhuizen gewerkt als operatie assistente. De laatste 25 jaar in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Inmiddels ben ik al meer dan 10 jaar met pensioen.



Onze tocht, voordat wij in deze omgeving terechtkwamen, is een lange geweest. Circa 10 jaar geleden zijn we begonnen met zoeken en hebben daarvoor veel van zuid en zuidoost Spanje gezien. Wij zijn fanatieke golfers, dus het was wel een must dat er een golfbaan in de buurt was. Inmiddels wonen we alweer 5 jaar in Vistabella. Volgende maand gaan wij verhuizen. 500 meter verderop op een fantastische plek staat ons nieuwgebouwde vrijstaande huis.

We zijn hier over het jaar verspreid ongeveer 20 weken per jaar. In mijn vrije tijd heb ik aan allerlei sporten gedaan. Het leukste om te vermelden is dat ik 2 marathons heb gelopen in New York en een jaar later na de val van de Muur de marathon van Berlijn.

Mijn naam is Willem Amels en kom uit een bekend scheepsbouwers geslacht. Mijn werkzame carrière kent twee fases. De eerste 25 jaar ben ik makelaar in onroerend goed en makelaar in hypotheek geweest met een eigen onderneming met een kleine 40 medewerkers.

In 2000 heb ik de onderneming verkocht. Jaar sabbatical genomen, daarna 3 jaar interim-directeur geweest.

In 2004 ben ik partner geworden bij Kenneth Smit, een grote speler op het gebied van training, coaching en de ontwikkeling van mensen. Op dit moment ligt mijn focus bij het ontwikkelen van management- en directieteams.

De pensioengerechtigde leeftijd ben ik al gepasseerd. Echter mijn werk is erg interessant en hoe leuk is het als je nog regelmatig wordt gevraagd, redenen waarom ik nog niet ben gestopt.

Eind volgend jaar is het klaar, heb ik aan Conny moeten beloven.

In Nederland zijn wij lid van Hart voor Heerhugowaard, een nieuw ontstane gemeente vanuit de regionale Nederlands Gereformeerde, Christelijke Gereformeerde en Vrijgemaakte kerk, een gemeente met veel jonge mensen.

Ik ben medeoprichter geweest van het aanloophuis de Steiger in Alkmaar, een organisatie die op allerlei vlak aandacht geeft aan mensen die leven aan de zelfkant van de maatschappij.

Ik heb regelmatig op de preekstoel gestaan in de tijd dat we als gemeente vacant waren. Tweemaal ben ik voorzitter van de bouwcommissie voor een nieuwe kerk geweest, voorzitter van een beroepingscommissie en diverse functies gehad in het financiële bestuur van de kerk.

Buiten dat Conny en ik veel golfen, ben ik ook een boek aan het schrijven. Ik zit in de laatste fase van mijn eerste boek, een misdaadroman. Het zou mooi zijn als het boek deze zomer in de boekhandel ligt.

Verder speel ik wat piano en vraagt onze tuin in Nederland de nodige aandacht.

Hartelijke groet

Conny en Willem

Activiteiten

Datum	Tijd	Wat	Waar
Woe. 1 mei	11.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Zo. 5 mei	Spreekuur	kerkenraad na de dienst	kerkzaal
Woe. 8 mei	11.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woe. 15 mei	11.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woe. 22 mei	11.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woe. 29 mei	11.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



Wie, Wat, Waar? Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mail scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mail redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:

Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14
E-mail: elja@familiebroere.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastoraal team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14
E-mail: stijntjejonker@gmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102
0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628,
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in
Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl
E-mail: info@iggds.nl of
scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE:
WWW.IGGDS.NL

