

---

# **NIEUWSBRIEF**

## **VAN DE INTERKERKELIJKE GEMEENTE**

### **GUARDAMAR DEL SUGURA "DE HOEKSTEEN"**

---

Jaargang 1 no. 4 – oktober 2018

---

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners  
en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11, Urbanizatie  
Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: Elke zondag aanvang 11.00 uur

Predikant: Jan van Pijkeren

## INHOUD

Van de redactie.....	3
Van de kerkenraad .....	4
- De scriba – 10 jarig bestaan	
- De diaconie – Bestemming Avondmaalscollecte	
De predikant .....	6
Pastoraat .....	8
Verjaardagen .....	9
De cantorij .....	10
Wie, Wat, Waar.....	10

## COLOFON

De nieuwsbrief is het maandelijks informatieblad van de Interkerkelijke Gemeente "DE HOEKSTEEN" te Guardamar del Segura en verschijnt aan het begin van elke maand, m.u.v. juli en augustus.

Redactie: Anneke Nijhof

Tel. +31 6 207 312 18 E-mail: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

Eindredactie: Henny van de Heide-Schuurman

© Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

## Van de redactie



### Beste gemeente,

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is hier het normale Nederlandse klimaat weer teruggekeerd. Zo heb je een bui regen te pakken en even later schijnt weer de zon.

Ook de natuur heeft zich voor een groot gedeelte hersteld. Wat hebben we toch een bijzondere Schepper, Die niet alleen Zijn schepselen overlevingsdrang heeft gegeven, maar zelfs het onnozelsest grassprietje. Alles was in die droge, hete tijd geel geworden. De landerijen, de berm en de plantsoenen. Zelfs sommige bomen lieten het afweten en lieten hun bladeren al vallen. De boeren maakten zich grote zorgen hoe ze de komende winter hun vee moesten voeden, want de voorraad moest al worden aangesproken. Toen viel de eerste regen... en binnen anderhalve week zag je dat alles zich weer herstelde. Na drie weken werd er alweer gemaaid en kon er opgelucht adem worden gehaald.

In de traditionele kerken wordt er elk voorjaar in maart biddag voor gewas en arbeid gehouden. Zouden we er niet meer aan moeten denken dat er heel veel afhangt van de zegen van onze God? We denken alles zelf wel in de hand te hebben, maar is dat waar.....?

Op de dag dat u deze Nieuwsbrief ontvangt zijn wij bezig ons voor te bereiden om naar Spanje te komen. Hopelijk zien wij elkaar weer D.V. op zondag 7 oktober a.s.

Hartelijke groeten,

Anneke Nijhof

Kopij moet uiterlijk t/m **20 oktober** naar mij worden toegezonden [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl). Is het niet op tijd binnen, dan moet het helaas worden doorgeschoven naar de volgende maand.

## Van de kerkenraad



### Tienjarig jubileum!

Het is dit jaar 10 jaar geleden dat de eerste kerkdienst van de Interkerkelijke Gemeente van Guardamar del Segura is gehouden! God was erbij en God is er nog steeds bij.

Op D.V. zondag 25 november 2018 willen wij graag samen met u dit prachtige

jubileum vieren. Wilt u deze datum vast in uw agenda noteren? Het programma voor deze dag is nog niet helemaal klaar maar we gaan er in elk geval iets bijzonders van maken. In de volgende Nieuwsbrief krijgt u hierover verdere informatie.

Namens de kerkenraad,

Henny van der Heide, scriba

## Bestemming Avondmaalscollecte zondag 14 oktober 2018

### Diaconale ondersteuning.

Sinds 23 jaren ben ik nauw betrokken op de mensen in Ethiopië. Wij kwamen er letterlijk midden tussen de mensen en zagen hun leven met mogelijk- en onmogelijkheden. Hun gevecht en worsteling om hun bestaan, om goede ouders te zijn en je kinderen te kunnen voeden en kleden. Maar ook om onderwijs te kunnen laten volgen. Want net als in Nederland zijn er, als je je talen spreekt en een vak of beroep leert, betere kansen voor een bestaan.

De Kale Heywet Church (vergelijkbaar met de Baptisten Kerk) had een weeshuis, groenteproject en gastenverblijven, alles samen op één compound.

Tijdens mijn verblijf daar kwam ik in gesprek met de twee leiders van het weeshuis. Jonge mannen, t.w. Tessema en Essayas, die dolgraag voor predikant wilden studeren, maar helaas geen geld hadden.

Daar kreeg ik een geestelijke ingeving: ik moet ze helpen, dacht ik en vertelde dat aan Tessema. Die reageerde: "Dat is een geschenk van

God!" Het was een geestelijk kostbaar en prachtig moment, dat ik mijn hele leven nooit meer zal vergeten. We kregen daarna van veel meer jonge mensen de vraag om te helpen.

Intussen hadden wij in Nederland één en ander gepromoot en er waren veel mensen om ons heen, die ook wel een student voor hun rekening wilden nemen. Zo ben ik coördinator geworden om mensen en studies in goede banen te leiden.

Tessema is inmiddels afgestudeerd: heeft Bijbelvertaalwerk begeleid en is nu zelf docent aan ETC in Addis Abeba, hetzelfde instituut waar hij zelf de opleiding volgde voor predikant. Essayas stuurt vanuit de Kerk zo'n 800 predikanten aan met trainingen en toerusting. Anderen werden evangelist, accountant, automonteur, lasser.

Ook meisjes volgden opleidingen: ze werden secretaresse, boekhoudster, hulp in de huishouding b.v. bij ambassades, hotels enz.

Ons laatste project was samen met twee jonge mannen uit het weeshuis een technische workshop te starten, met als specialiteit tiglassens. Dit is voor roestvrij staal. Het is een bloeiend bedrijf geworden, waarin ook anderen hun brood verdienen. Ze richten v.n.l. roestvrijstalen keukens in en kantines van bedrijven. Grote hotels zoals Hilton en Sheraton, maar ook ziekenhuizen, zijn onder meer hun opdrachtgevers.

Vóóordat die hun de opdracht verstrekten, hebben wij met de directie daarvan kennis gemaakt en gesproken, want men wilde zeker weten dat deze jonge mannen voor een serieuze zaak staan.

Dit alles is onder gebed en in afhankelijkheid gedaan.

We zijn blij, dat ze ook handelen vanuit Bijbelse principes. Het goede leven delen en trouw zijn in hun tienden.

Zo kunnen we ook weer kansarme jonge mensen financieel ondersteunen om hun studie mogelijk te maken. Dit alles gebeurt in overleg met de secretaris generaal van de Kale Heywet Church. Er is op dit vlak nog heel veel te doen in Ethiopië.

Gijs en Gretha van de Kolk

Mocht dit doel u aanspreken, maar u bent niet in de gelegenheid om op 14 oktober in de kerk in Guardamar te zijn, dan kunt u uw gift overmaken op het bankrekeningnummer: (zie onderaan de Nieuwsbrief bij **financiën**) onder vermelding van: diakonie/Ethiopië

## Van de predikant

### Wolven in Lochem?

Daar ook al? Ja en al heel lang. Niet in de natuur gelukkig. Of misschien moet ik schrijven: nog niet. Want wie zit er nu, behalve de wolvenlobby, op de terugkeer van de wolf te wachten? De schapenboeren in ieder geval niet. Zij weten maar al te goed dat de schapen er aan gaan in een confrontatie met een wolf. In een schapenwei met afrastering zijn schapen kwetsbaarder dan reeën en ander wild. De overheid vergoedt de schade, zeggen de wolvenminnaars. Ja, na een kostbaar DNA-onderzoek of het wel echt een wolf is geweest.

Eigenlijk is het verlangen naar de terugkeer van de wolf in Nederland onbegrijpelijk. Wie zijn of haar klassiekers kent weet beter. In literatuur uit de klassieke Oudheid speelt in verschillende fabels van Aesopus een



wolf een rol. Hoe *De wolf en het lam* afloopt, laat zich raden. In de fabel over *De ezel en de wolf* zijn deze twee eerst vrienden. Alleen is de wolf bang voor de ezel, want hij meent dat de ezel twee hoorns op zijn hoofd heeft. Wanneer de ezel vertelt, dat het geen hoorns zijn maar zijn twee oren, gebeurt het onvermijdelijke. De wolf valt de ezel aan en bijt hem dood. De moraal van het verhaal: maak je vijand niet wijzer dan hij is.

Zo zijn dieren nu eenmaal. En mensen soms ook. Uit dezelfde klassieke Oudheid stamt het spreekwoord *Homo*

*homini lupus*" (de ene mens is voor de andere mens een wolf).

Steeds weer gaat het om een wolf in schaapskleren, om met het Evangelie te spreken (Matteüs 7: 15). Hetzelfde lezen we ook in de sprookjes van Grimm over *Roodkapje* en *De wolf en de zeven geitjes*. Wie met een wolf in aanraking komt legt uiteindelijk het loodje. En om nog even in de sfeer van fabels en sprookjes te blijven: Bor de Wolf was niet

voor niets de griezels van de Fabeltjeskrant. En hij had een kort lontje bovendien.

En hoe zit het nu met die wolven in Lochem? Dat weet ik eigenlijk niet. Waarom ik er over schrijf? Dat zit zo. Wij hebben gelukkig nog geen wolven in de natuur, maar wel in de kerk. In een van de muren van de Gudulakerk zit een rozetraam met het oude kerkzegel van de voormalige Hervormde Gemeente te Lochem. Daar staat: *Sigillum Ecclesiae Lochemensis* (zegel van de kerk van Lochem) en *Ovis inter lupos* (als een lam onder de wolven). De foto is niet zo duidelijk (ik heb hier geen betere), maar het lam is juist boven het midden wel te zien.

Wanneer we 's zondags in deze kerk zitten, vraag ik me meer dan eens af: vanwaar deze tekst? Waren er in vroeger eeuwen erg veel wolven rond ons stadje in de Achterhoek en bedreigden die de met name agrarische economie van die tijd? Of heeft de tekst uit Lucas 10:3 het karakter van een fabel? En dan kun je er nog twee kanten mee op: bedoeld kan zijn dat de gemeente het lam is en dat de Lochemse omgeving de kerkelijke gemeente niet goed maar vijandig gezind was. Weinig noaberschap in die tijd? Een andere mogelijkheid is, dat de kerkenraad in vroeger eeuwen voor de tekst in het zegel heeft gekozen, omdat de broeders en zusters der gemeente niet als makke schapen en lammeren, die echt tot één kudde behoren, met elkaar omgingen, maar voor elkaar een wolf waren zoals in dat klassieke Latijnse spreekwoord.

Het oude kerkzegel nodigt mij telkens weer uit tot nadenken over een lam en het Lam, over schapen en een kudde, over herders en de goede Herder. Intussen ben ik heel blij dat wolven in de natuur en het coulissen landschap rond Lochem nog niet gesignaleerd zijn.



Tenslotte ben ik ook blij, dat het kerkzegel van de Protestantse Gemeente Lochem gelijk is aan dat van de Protestantse kerk in Nederland. Een logo met een prachtige uitstraling, dat verwijst naar de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Om het geloof in deze God gaat het toch voor ons als christenen!

Jan van Pijkeren

## Pastoraat

De nieuwe Europese privacy wetgeving (AGV) wordt streng gecontroleerd. Ook wordt er helaas vaak misbruik gemaakt door anonieme derden van gegevens die digitaal beschikbaar zijn.

We geven in deze rubriek geen uitgebreide verslagen meer over de zieken. Voortaan zullen we alleen hun naam doorgeven.

U kunt natuurlijk altijd persoonlijk contact met hen opnemen.

Voorbeden worden gevraagd voor:

Petra Kortenoeven	Ria de Bruijne
Ria v.d. Linde	Selia Albrecht
Jan Kwint	Nonny Frederikslust

Als bemoediging wil ik een paar verzen meegeven uit Jesaja 40:

*Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed.  
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen.  
Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht; hij slaat zijn vleugels uit  
als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe.  
Hij rent, maar raakt niet uitgeput.*

Hartelijke groeten,

Rina van der Laan-De Munck



## Verjaardagen

Deze maand hebben we wat meer te vieren dan de vorige maand:

- 2 oktober Henny Bordeaux
- 2 oktober Anneke Nijhof
- 3 oktober Hans de Heer
- 9 oktober Carine Moonen
- 13 oktober Irene de Jong
- 14 oktober Swier Scholte
- 15 oktober Ad Maas
- 16 oktober Sijtje Hendrikse
- 16 oktober Paul Costerus
- 18 oktober Piet van Rijkevorsel
- 28 oktober Marianne de Haan

*Jk zag Uw zon, de regenboog en sterren  
Uw goedheid die was mij steeds nabij.  
Uw ogen aanschouwden mij van verre  
In grote nood stond U mij weer ter zij.*

*U leidde mij op bergen en in dalen  
Uw trouwe hand heeft mij gespaard.  
Zo mag ik Uw wonderen verhalen  
U bent mijn dank en loflied eenwig waard.*

Allemaal een fijne verjaardag en Gods zegen voor het komende jaar toegewenst.

Anneke Nijhof

## DE CANTORIJ



### Wil je nog zingen.....?

Elke woensdagmorgen van 11.00 – 12.00 uur oefent de cantorij in de kerkzaal. Dit onder de bezielende leiding van Bram de Smidt met als doel: ondersteuning van de zondagse eredienst.

## Wie, Wat, Waar?

### KERKENRAAD

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: [praeses@iggds.nl](mailto:praeses@iggds.nl) of [fred@vandenheuvelmail.nl](mailto:fred@vandenheuvelmail.nl)

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: [kerkvoogd@iggds.nl](mailto:kerkvoogd@iggds.nl) of [devriesorange@LIVE.NL](mailto:devriesorange@LIVE.NL)

Scriba/Ouderling:

Henny van der Heide-Schuurman, tel. +31 6 522 76 330

E-mail: [scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl) of [Hennyvdheide@hotmail.com](mailto:Hennyvdheide@hotmail.com)

Pastoraat/Ouderling:

Rina van Der Laan-De Munck, tel. +31 6 138 61 784

E-mail: [pastoraat@iggds.nl](mailto:pastoraat@iggds.nl) of [rvdlaan@hotmail.com](mailto:rvdlaan@hotmail.com)

Diaconie/Diaken:

Gijs van der Kolk, tel.+31 6 532 95 894

E-mail: [diaconie@iggds.nl](mailto:diaconie@iggds.nl) of [gijsvdkolk@ringelbosch.nl](mailto:gijsvdkolk@ringelbosch.nl)

## **FINANCIEN**

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

## **ADRESSEN**

### **PASTORIE**

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: [predikant@iggds.nl](mailto:predikant@iggds.nl) of [predikant.iggds@gmail.com](mailto:predikant.iggds@gmail.com)

### **KERKZAAL**

Residential BellaMare,

Calle Austria 11,

Urbanizatie Campomar

03140 Guardamar del Segura



## INTERNET

Website: [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl) of [www.kerkinspanje.nl](http://www.kerkinspanje.nl)

E-mail: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of [scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)

E-mail redactie: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)