

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

Jaargang 1 no. 7 - januari 2019

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11, Urbanizatie
Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: Elke zondag aanvang 11.00 uur

Predikant: Leendert Terlouw

INHOUD

Van de redactie.....	3
Van de kerkenraad.....	4
Van de predikant.....	4
Pastoraat.....	8
Verjaardagen.....	9
De cantorij.....	9
Kerstzangavond in Spanje.....	10
Bedankt.....	11
Wie, wat waar.....	12

Van de redactie



Beste gemeente,

Wees gerust, deze Nieuwsbrief wordt niet zo lang als de vorige.

Ja, en dan is het alweer januari. De 8 is verdwenen en de 9 is er voor in de plaats gekomen. Vanachter mijn bureau

wens ik een ieder een gezegend en vooral een gezond nieuw jaar toe. Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt is het nieuwe jaar nog heel pril, één dag oud nog maar, maar voor we het weten gaat het harder dan we denken.

Ook kerkelijk gezien hoop ik dat dit nieuwe jaar ons veel goeds gaat brengen. Samen mogen we een gemeente zijn die niet alleen elke zondag voor de woordverkondiging, het samen bidden en zingen bijeen komt, maar die ook in de week naar elkaar omziet. We zijn zo rijk gezegend dat we dit nog altijd in alle vrijheid en vrede kunnen doen. Hoeveel christenen kunnen dat niet en moeten altijd op hun hoede zijn voor verraad, terreur en vervolging. Voor hen zijn de omstandigheden zo anders, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Eén ding is er echter wél wat wij hier in het rijke Westen voor hen kunnen doen en dat is BIDDEN. Bidden of hun omstandigheden mogen veranderen, of ze bemoedigd mogen worden door de gebeden die door ons voor hen worden opgezonden. Gelukkig weten we dat eenmaal aan al deze ellende een einde komt. Vanuit die wetenschap kunnen we met een gerust hart het nieuwe jaar in gaan.

Zie terug en prijs Hem

Zie vooruit en vertrouw Hem

Zie om je heen en dien Hem

Zie omhoog en verwacht Hem

MARANATHA

Met een hartelijke groet,

Anneke Nijhof

De copij voor de nieuwsbrief van februari moet uiterlijk **20 januari** bij mij binnen zijn: redactie@iggds.nl

Van de kerkenraad



Welkom

We mogen twee nieuwe leden begroeten, Jan en Ella Broere.

Jan en Ella hopen hier jaarlijks zo'n 5 á 6 maanden in de winter te verblijven.

De kerkenraad en gemeente heten jullie van harte welkom en hopen dat jullie je snel thuis mogen

voelen in onze gemeente.

Namens de kerkenraad,

Henny van der Heide, scriba

Van de predikant



Licht dat ons aanstoot in de morgen

Dit 'Lied aan het licht' van Huub Oosterhuis (*Lied 601*) benoemt maar liefst 10 keer het woord Licht.

Het past in de paasnacht, maar ook goed in advent en in de kerstnacht. We volgen het als gedicht.

*Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuurt mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.*

Het 1^e vers zet in met een zacht en ontluikend licht dat ons vroeg wakker maakt in de zomer en waarnaar we verlangen in de donkere winterdagen. Het licht bestond al voor ik bestond. Ik deel het met de generaties voor en na mij. Vanuit de fundamentele ongeborgenheid verlangen we naar de geborgenheid

van het licht, keren we ons ernaar toe. Het licht vuurt mij aan om samen te leven met anderen, gemeenschap te vormen. Het alternatief is tragisch, het benadrukt onze zwaarte en droefheid; we worden doelloos en onvindbaar. Een zinloos leven.

*Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens als de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.*

In het 2^e vers heeft het licht zich nu al in mijn diepste wezen genesteld. Het is van mijn stad de stedehouder, de burgemeester geworden. Het is een licht dat houvast biedt, zoals een vader zijn kind op de schouder draagt. Van daaruit heeft het een bevoorrechte positie om de wereld te zien.

Dat kijken wordt voortgezet – maar nu worden de rollen omgekeerd. Nu wordt het licht mijn kind en richt het mijn blik. Het kijken is een zoeken of ergens in de wereld het Rijk Gods al ontluikt, of ergens mensen al waardig mogen leven in vrede.

*Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, Eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem Die leeft.*

Het 3^e vers verwijst naar de toekomst, naar de komst van het Rijk Gods. Dan zal alles wegvallen wat niet op het licht is geijkt – het licht als centraal ijkpunt in het leven. Wat is in Gods ogen belangrijk geweest in ons leven? Waar hebben we Gods licht als maatstaf genomen? "Ons doen" verwijst naar alle dingen die we doen en die mogelijk niet geïnspireerd zijn door het licht. Zover is het nog niet. Zolang ons hart nog slagen geeft, kunnen we God in al zijn dimensies nog zien en horen.

Licht is veelstemmig. Wie het licht nog wil toelaten, heeft daartoe heel veel kansen, telkens weer.

De laatste twee regels, als een onthulling op het einde, verraden dat de dichter de metafoor van Licht duidelijk invult. Het gaat om Christus Die zegt: "Ik ben het Licht der wereld, eerste en laatste Woord, het Woord Dat bij God was en mens is geworden.

Ik wens u veel Licht toe in het nieuw begonnen jaar,

Uw pastor, Leendert Terlouw

Twee hondjes...



*'Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan konden we samen spelen'*

(Godfried Bomans)

Het klinkt zo luchtig, zo speels, zo grappig - zo Bomans.
Ik wou dat ik twee hondjes was... Het kan niet, en toch zou je 't willen.
Je zou zo graag spelen, lekker dollen, zoals jonge hondjes: "*zullen we nu samen lol gaan maken*"?

Het klinkt luchtig, maar het heeft ook iets triests: ik wou dat het zo was, maar het is helaas niet zo.

Ik ben maar alleen. Er is niemand bij me. Ik moet mijzelf zien te vermaken. En dat lukt niet. Ik verveel me. Ik voel me verdrietig. Eenzaam.

Verveling, onvrede - met jezelf, met de situatie. Moeite met jezelf... Anderen spelen wel, jij niet. Anderen hebben plezier, jij niet... Anderen hebben meer, jij minder...

Er stukt iets, er knelt iets, er knaagt iets... en je weet niet eens waarom. *Ik wou dat ik twee hondjes was*. Dat er ook nog een ander was. Maar ik ben maar alleen. Ik ben die ene, er is geen ander, ik ben geen ander.

Over omgaan met jezelf... Wie ben je eigenlijk?

Een mens zit ingewikkeld in elkaar. Ergens ben je een grote onbekende... Daar zit je nu, met jezelf - gezellig hè... Je kijkt in de spiegel: mag dit ook geruild worden? De verpakking bevat niet en de inhoud deugt niet...

Omgaan met jezelf... De gebruiksaanwijzing zit er niet bij.

Bij een apparaat zit vaak een lijst voor als er iets hapert - 't zou hieraan kunnen liggen of daaraan.

Bij jou niet. Je moet het allemaal zelf uitzoeken.

Omgaan met jezelf... Die gebruiksaanwijzing moet je zelf zien te maken. Hoe ouder je wordt, hoe dikker die wordt. En als je 't eindelijk een beetje in de gaten hebt, is het afgelopen, hoeft het niet meer.

Ik zag eens een masterclass piano. Een vergevorderde leerling deed vreselijk zijn best. De noten waren goed, maar ze leefden niet. De meester zei: "*Waarom zie je die piano toch als tegenstander...? Waarom word je geen goede maatjes met dat instrument?*"

Maatjes worden met jezelf. Daar gaat het om. Die twee hondjes - dat ben jezelf, die zitten in jezelf.

Je zou jezelf als muziekinstrument kunnen zien. Het instrument dat ben je, dat is je lichaam, je verschijning. Daar moet je het mee doen. Een ander instrument heb je niet, ben je niet.

Soms heb je moeite met je instrument. Soms ook niet. Dan loopt het soepel, dan gaat het vanzelf. Dan ben je zomaar een spelend mens, een homo ludens.

Instrument zijn

*kostbaar instrument
beademd worden
gestemd worden
zuiver gestemd zijn
fijnbesnaard zijn
gestreeld worden
gekoesterd worden
bespeeld worden
naar eigen aard*

*tot klinken gebracht
"wat die eruit haalt!"
welluidend,
verkwikkend
genezend
weldadig*

*een frisse wind,
een nieuw geluid!
ontwikkeld worden
meedoen,
bijdragen
vreugde geven
genieten
doen genieten*

De vraag is: wil ik DIT instrument zijn?

Er is Iemand, nog Iemand, Die wil meedoen. Die wil spelen. Bespelen. Iemand Die tegen mij zegt: *mag Ik deze dans van u...*

Een lied zegt over die Ene: "*...wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid*".

Het spel kan beginnen. Opnieuw beginnen. Vandaag nog. Toch nog.

Leendert Terlouw

Pastoraat

Ik laat jullie vrede na; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Joh. 14:27

Namens het pastorale team wil ik jullie allemaal een gezegend en gezond nieuw jaar toewensen.

Het afgelopen jaar waren er best veel zieken, maar door alles heen hebben we ook God aan het werk gezien.

Regelmatig horen we als team dat de zieken het zo prijs stellen en bemoedigd worden als er voor hun gebeden wordt.

Heel in het bijzonder wil ik vragen om te blijven bidden voor Hans Eschbach, Selia Albrecht, Ria de Bruijne en Petra Kortenoeven.

Als u dit leest en ook graag voorbede wil vragen of een gesprek zou willen met iemand van het pastorale team, neem dan contact met één van ons op.

Het team bestaat uit Jan Kwint, Elske Haveman, de dienstdoende predikant en ikzelf.

We bidden de zieken heel veel kracht, moed en de nabijheid van de Heer toe.

Hartelijke groeten,

Rina van der Laan-De Munck

Verjaardagen

Deze maand zijn de jarigen:

- 8 januari Lambert Moll
- 20 januari Liny Vandongen
- 20 januari Riemke Ferwerda
- 24 januari Jan Kwint
- 25 januari Paul van der Laan
- 26 januari Joke Zielhuis
- 29 januari Tiny Willemse
- 31 januari Anke Baart



Alle jarigen van deze maand: van harte gefeliciteerd. Moge de zegen van God jullie begeleiden.

De cantorij



Elke woensdagochtend komt er een enthousiaste en zanglustige groep gemeenteleden bijeen om te oefenen voor de zondagse eredienst, maar er kunnen er nog een heeeeeeeleboel bij.

Kom eens kijken!

Een kerstzangavond in Spanje.

Beste kerkfamilie,

Mij is gevraagd om een verslagje te schrijven over de kerstzangavond. Aan dit verzoek voldoe ik gaarne. Het begin was nogal onstuimig met een stormachtige wind en flinke uitschieters, waardoor je soms nauwelijks op de been kon blijven. Even waanden we ons nog in Nederland, maar dat gevoel verdween al snel toen we in de kerkzaal arriveerden. Deze was feestelijk versierd met een volledig opgetuigde kerstboom en een kerststal met alles erop en eraan. Zodoende kwamen we al snel in een echte kerstsfeer. De opkomst viel geweldig mee, want ondanks het onstuimige weer hadden toch



nog 34 mensen de gang naar de kerkzaal weten te vinden. Daar had een oproep in De Week van afgelopen donderdag zeker toe bijgedragen. Zo waren er veel nieuwe gezichten te zien. We werden verwelkomd door het mooie orgelspel van Bert Heetvelt, een organist uit de Nederlandse gemeenschap alhier, die door Bram de Smidt was benaderd. Daar bleef

het niet bij, want ook de cantorij, onder de bezielende leiding van onze predikant Leendert Terlouw, maakte zijn opwachting. Nadat iedereen binnen was en het welkomstwoord door onze predikant was

uitgesproken, zongen we gezamenlijk het welbekende kerstlied "Komt allen tezamen". Na het uitspreken van het openingsgebed was het de beurt aan de cantorij om in samenzang met de aanwezigen de nodige liederen van Troost te zingen. Deze liederen zijn afkomstig uit de bundel "Blaas de Bazuin" van ds. A.F. Troost, die zijn naam in zijn dagelijks werk wel erg mee had, als hij een boodschap van troost kwam brengen. De cantorij zong de liederen eenstemmig voor en ook onze dominee zong bij de meeste liederen een mooie solopartij, waarna de aanwezigen het geheel uit volle borst verder meezongen. Het waren allemaal heel bekende melodieën. Tussen de liederen door konden we genieten van een mooie declamatie door Martha van der Zouwen over "Als ons licht is uitgedoofd". Later bracht zij het welbekende kerstevangelie uit Lucas 2 vers 1 - 20 naar voren en deed dat zowel in het Spaans als in het Nederlands, om te gedenken dat wij ons hier op Spaanse bodem bevinden. Het geheel werd telkens afgewisseld met een mooi lied en afgesloten door de cantorij met "Alleluja" in samenzang met alle aanwezigen. Daarna was het de beurt aan



Alleluja" in samenzang met alle aanwezigen. Daarna was het de beurt aan

Marja Terlouw-Sterk, de vrouw van onze dominee, die een groot deel van haar leven gevangenispredikant is geweest. Het thema van haar kerstoverweging was heel toepasselijk "Kerstviering in de gevangenis". De gevangenis vormt een gesloten gemeenschap, bevolkt door mensen die voor kortere of langere tijd uit de maatschappij zijn geplaatst en wiens leven soms geheel overhoop ligt. Binnen deze gesloten gemeenschap kan tijdens dagen als kerst toch een gevoel van eenwording ontstaan, waarbij de problemen even naar de achtergrond verdwijnen. Als gevangenispredikant kun je voor deze mensen soms heel veel betekenen. Deze boodschap werd weer door een lied van Troost besloten, waarna Martha van der Zouwen "Licht, bron van louter leven" ten gehore bracht. Na nog een lied van Troost werd het dankgebed uitgesproken door onze dominee, gevolgd door het welbekende "Ere zij God". Na een dankwoord begon het informele samenzijn met koffie en versnaperingen achter in de kerkzaal en konden we tot slot terugkijken op een zeer geslaagde kerstzangavond.

Namens allen, Rik Jansen

Bedankt

Lieve en beste mensen,

Dit bericht is zowel voor de mensen van de kerk "*De Hoeksteen*" in Guardamar del Segura/Spanje als voor de "*Emmaüskerk*" in Middelharnis/Nederland.

De aandacht in welke vorm dan ook, dit geldt voor beide kerken, die wij na de val van Gré hebben mogen ontvangen, heeft ons bijzonder getroffen en goed gedaan. Het geeft een warm gevoel van meeleven en ook het er voor elkaar zijn. Dit alles heeft ons door deze moeilijke en lastige periode heen geholpen en ons geleerd dat je er niet alleen voorstaat. Als je de Heer vraagt om je te helpen, dat dit dan ook plaatsvindt, door wie dan ook en hoe dan ook.

Wij willen van deze plaats nogmaals een ieder bedanken voor haar of zijn betrokkenheid bij dit voor ons ingrijpende gebeuren en wij bidden en wensen jullie allen Gods zegen toe.

Daarnaast wensen wij jullie een goed en gezond 2019 toe.

Met lieve groet,

Gré en Paul van 't Hoff

en nogmaals bedankt....



Wij willen iedereen hartelijk dank zeggen namens onze kinderen in Haïti. De opbrengst van de avondmaalscollecte is gebruikt voor een kerstmaaltijd voor de kinderen in Haïti.

Ria en Jaap van der Linde,
Stichting "Vrienden van Haïti"

Wie, Wat, Waar?

KERKENRAAD

Preases/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 1 no. 7 – januari 2019

Vice-preases/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Scriba/Ouderling:

Henny van de Heide-Schuurman, tel. +31 6 522 76 330

E-mail: scriba@iggds.nl of Hennyvdheide@hotmail.com

Pastoraat/Ouderling:

Rina van der Laan-De Munck, tel. +31 6 138 61 784

E-mail: pastoraat@iggds.nl of rvdlaan@hotmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

FINANCIEN

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

PASTORIE

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

KERKZAAL

Residential BellaMare,
Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar
03140 Guardamar del Segura



INTERNET

Website: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL