

# Samen Onderweg

Kerkblad van  
"De Hoeksteen", Interkerkelijke Gemeente  
Guardamar del Segura  
Predikant: ds. R. Quispel



Jaargang 7

7 juni 2015

## Inhoud

Redactioneel.....	3
Van de praeses.....	4
Van de kerkenraad.....	5
Van de voorganger .....	6-8
Ter kennismaking en pastoraal team .....	9-10
Pastoraal.....	11
Collecten en kerkrentmeester.....	12-13
Afscheidslunch.....	13
Verjaardagen.....	14
De kerk aller eeuwen .....	15-17
Bedankt.....	18
Persbericht.....	18-20
Wie, wat en waar .....	22-23
Hoe vindt u ons.....	24

Pieter van der Ent  
**Alicante Spanje**  
tel. +34 965756702 /  
mobiel +34 665654131

*Voor geheel vrijblijvende of-  
ferte kunt u mailen:  
info@entopmovers.com  
of u bezoekt onze Website:  
www.entopmovers.com*

**Van der Ent  
Top Movers  
voor al uw  
verhuizingen  
binnen Europa**

## Redactioneel

Het is zomer! In Spanje al een hele poos, vandaag (donderdag) in Nederland eindelijk ook. Laten we hopen dat dit het begin is van een lange, mooie zomer.

De meeste van u zullen de zomerperiode in Nederland doorbrengen. Ook de leden van de kerkenraad zijn in die periode afwezig. Op blz. 5 vind u een rooster wie er voor hen waarneemt.

Het kerkblad heeft ook een zomerstop en zal in juli en augustus niet uitkomen. U wordt natuurlijk wel door Martha Wever, via de mail, op de hoogte gehouden over het pastorale gebeuren in uw gemeente.

Ik hoop u over twee weken persoonlijk te ontmoeten. De mensen die ik niet meer zie wens ik vast een hele goede en fijne zomer toe!

Hartelijke groet,  
Henny vd Heide



*Van 23 - 30 juni hoop ik een week bij Bram en Elske te zijn. Ik ga in die week op zoek naar een huurwoning/appartement voor de winter, januari t/m maart 2016. Mocht u iets geschikts weten dan hou ik me heel graag aanbevelen. We zoeken iets op het zuiden waar we goed in de zon kunnen zitten. Het huis/appartement moet goed te verwarmen zijn en minimaal 2 slaapkamers hebben.*

*Als u iets weet wilt u me dan mailen?  
hennyvdheide@hotmail.com*

## Van de praeses

### **BINNENKOMEN**

De eerste stappen binnen ons kerkbestuur zijn nog wat onwennig. Om in de voetsporen van Bram te treden, die onze kerk met zo veel bezieling, geloof en energie heeft geleid is een grote uitdaging. Mijn bevestiging heb ik ervaren als een binnenkomen in het hart van een huis, waar iedereen welkom is, die in Christus gelooft. In een wereld waarin zoveel conflicten steeds weer oplaaien, omdat men meer oog heeft voor wat ons scheidt, dan te waarderen en te genieten van hetgeen ons samenbindt, wil ik meehelpen om onze Interkerkelijke Gemeenschap een gids naar saamhorigheid te laten zijn. Het woord saamhorigheid heb ik met opzet hier gekozen omdat het samen en horen verbindt en ons verbindt. Het gelijk willen hebben zonder oor te hebben voor het gelijk van de ander, doet tegenstellingen ontstaan en leidt overal tot conflicten. Het gelijk willen hebben en de opvattingen van een ander niet laten doordringen, doet de geest niet groeien, maar beperkt ons. De waarde van andere opvattingen leren kennen verruimt ons eigen denken. Staat men open om de meningen van anderen te laten binnenkomen, dan kom je al snel tot de ontdekking hoeveel ons verbindt, zonder dat je daarbij alle normen en waarden van een ander zelf zou moeten overnemen.

De eerste weken van mijn nieuwe functie staan in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen heeft voor mij een wat droeve klank. Veel liever spreek ik over een 'Vaarwel'; een wens waarbij wij de vertrekkenden een behouden vaart toewensen en Gods zegen op hun verdere levenspad willen meegeven. Dat vaarwel geldt Bram en Jan, die onze kerk zo lang en toegewijd hebben gediend en geleid. Dat vaarwel geldt volgende maand ook voor onze predikant Rob Quispel en zijn vrouw Marga. Rob heeft ons dan drie maanden met veel liefde en energie de weg getoond hoe de boodschap uit de Bijbel beter te verstaan en meer in praktijk te brengen is. Hij heeft het licht en de liefde van God bij ons doen binnenkomen.

George Reuchlin

## Van de kerkenraad

Tijdens de maanden juli en augustus zijn, met uitzondering van 26 juli, alle leden van de kerkenraad in Nederland/Duitsland. De kerkenraad is dankbaar voor het feit dat in juli en augustus een aantal gemeenteleden als gast-ouderling de diensten willen begeleiden. Hiervoor geldt het volgende rooster:

5 juli: Leo de Bruijne  
12 juli: Martha van der Zouwen  
19 juli: Ria de Bruijne  
26 juli: George Reuchlin  
2 aug.: Martha van der Zouwen  
9 aug.: Leo de Bruijne  
16 aug. Bram de Smidt  
23 aug. Ria de Bruijne  
30 aug. Bram de Smidt

Hartelijke groeten,  
George Reuchlin



## Van de voorganger

Terug van weggeweest

Na ruim een jaar zijn wij voor de vierde keer in Guardamar neergestreken. Dit maal in de nieuwe pastorie. Dat wende snel. De meeste mensen wonen dichterbij, maar het strand is veel verder weg. Niet dat wij "strandbakkers" zijn, maar het is heerlijk om 's morgens vroeg of 's avonds een uurtje langs het strand te wandelen. (Het is zoals Johan Cruyff zei: elk nadeel.....)

De ontmoeting voor de eerste dienst gaf twee gevoelens: Het bekende warme bad en of je nooit bent weggeweest.

Op het moment van schrijven hebben we 3 vergaderingen, de Alpha cursus en 4 diensten achter de rug. Ik neem voor deze periode de zaligsprekingen uit Mattheüs 5: 1 t/m 12 als uitgangspunt. Elke week staat één van de "zaligsprekingen" centraal. De zondag voor hemelvaart en met Pinksteren ging de prediking uiteraard over deze feesten. Als onderwijzing, of zoals u misschien gewend bent de wetslezing, lezen we niet de 10 geboden of de samenvatting uit Mattheüs 22: 37 - 40, maar wordt elke week een gedeelte uit de Bergrede gelezen. (Mattheüs 5 - 8) Daarin laat de Here Jezus zien, waar het in het Koninkrijk van God om gaat. Binnen Zijn Koninkrijk wordt vanuit een totaal andere dimensie gedacht. In onze maatschappij leren we te denken vanuit onze menselijke natuur. Wanneer we tot geloof komen, moeten we leren als burgers van het Koninkrijk van God te gaan denken en leven. In de brieven wordt dit christenleven nader uitgewerkt. De natuurlijke (of vleselijke) mens en de geestelijke mens staan tegenover elkaar. Waar wij met ons intellect (vleselijk denken) terechtkomen beschrijft Paulus in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. In de Eerste Brief aan Corinthe doet Paulus er in hoofdstuk 1 nog een schepje bovenop door te stellen: *24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.*

Elke week zingen we de woorden uit Mattheüs 6: 33: Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Dit is de kern van ons geloofsleven. Zoeken staat hier voor: je overgeven aan Gods leiding. Elke dag, in iedere situatie

steeds vragen: Heer, wat wil u dat ik doen zal? De volmaakte status zullen we pas bereiken als we bij de Heer zijn. Nu mag/moet ons verlangen zijn: Heer, wees mijn Gids en Stuurman. Dat gebeurt, als je bereid bent het roer van je levenschip in Zijn Hand te leggen. Is dat eng? Ja! En ook spannend!

Denkt U een betere stuurman te zijn..... dan.....

Sterkte en wijsheid in uw dagelijkse keuze.

Rob Quispel

## Naar aanleiding van de preek

Het is altijd prettig als mensen naar aanleiding van een preek reageren. Ten eerste houdt het je als voorganger scherp, door je te steeds weer af te vragen: Ben ik duidelijk geweest in wat ik wilde zeggen? Ten tweede geeft het reden tot grote dankbaarheid als je merkt, dat God je door Zijn Geest heeft willen gebruiken. De komende tijd neem ik als uitgangspunt voor de overdenkingen de zaligsprekingen uit Mattheüs 5. Ik wil ze stuk voor stuk aan de orde laten komen. In de Nieuwe Bijbelvertaling is het woord zalig vervangen door gelukkig. De vertaling van het woord μακάριος (makarios) door gelukkig stemt mij niet helemaal gelukkig, maar dat ter zijde. Als wetlezing kiezen we steeds een volgend gedeelte uit de Bergrede, die we vinden in Mattheüs 5 t/m 7. We doen er goed aan te bedenken, dat het er in de Bergrede om gaat hoe Jezus een verandering in het leven van de zijnen wil maken. Vanaf het moment dat we christen worden begint het grote veranderingsproces. Bovendien is Jezus als **wetgever** nooit te isoleren van Jezus als **verzoener** en **middelaar**. De Bergrede is geen losse bijlage bij het evangelieverhaal. De Here Jezus laat ons zien, hoe we als veranderde mensen mogen leren leven. Elske las Mattheus 5: 27 - 37. De overdenking ging over **Mattheus 5:4 Zalig (gelukkig) zij die treuren, want zij zullen vertroost worden**. Het doel van mijn preek was duidelijk te maken, dat elke zonde ernstig is. We moeten geen spijt hebben over een begane zonde, maar berouw. Ik gaf het voorbeeld: een wielrenner die op het gebruik van doping was betrapt. Hij had spijt, maar Zacheüs de tollenaar had berouw. Hij wilde alle schade en leed die hij had veroorzaakt herstellen. Dit is heel iets anders dan de "sorry cultuur" waarin wij leven. 1 Johannes 1:9 zegt: Indien we onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven.

Dat is niet goedkoop, want belijden betekent het verlangen hebben om die zonde na te laten.

Zoals eerder gezegd las Elske een stukje voor uit de Bergrede, waarin de volgende passage voorkwam: **Mattheüs 5: 29** *Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.* **30** *En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.* Roept Jezus ons hier op tot automutilatie of laat Jezus ons zien hoe erg zonden zijn? Laten we duidelijk zijn: Jezus heeft nooit enige oproep tot zelfverminking gedaan. Nee, in aansluiting met de overdenking: Realiseer je hoe erg zonde is en betreur je zonden. Een ander vroeg mij: Doet dit gedeelte niet sterk denken aan de Islam? In de Koran (of de interpretatie er van) is ook sprake van afhakken van lichaamsdelen, maar hier worden mensen echt verminkt of zelfs onthoofd. Jezus roept ons in zijn liefde op tot het versterken van de band met God, door de zonde te belijden en na te laten. Iemand zei: Ik moet de zondaar liefhebben en **mijn eigen zonden** betreuren en haten!

Afgelopen tijd las ik een interview met de bekende arabist Hans Jansen, die kort geleden overleden is. Hij werkte mee aan de totstandkoming van de Nederlandse vertaling van de Koran en was een kenner van de Islam.

**Een citaat uit dit interview:** *"Wat IS nu doet in het Midden-Oosten is precies zoals het in de boeken staat. Ik heb ook wel eens geroepen dat ik 500 euro uitloof aan degene die mij iets kan laten zien wat IS nu doet en wat niet in lijn is met de Koran en de sharia. En daarmee bedoel ik ook het overboord gooien van christenen of het verkrachten van vrouwen. Want volgens de sharia mag je een gevangene als sekslaaf gebruiken."*

Zit Hans Jansen er naast? Ik hoop het, maar vrees van niet.

Rob Quispel



## Ter kennismaking

Mijn naam is Angélique Otten. Op 17 mei 2015 werd ik in de dienst, geleid door ds. Rob Quispel te samen met Georg Reuchlin, bevestigd als uw pastoraal ouderling. Verscheidene van U kennen mij al. In het begin was het zoals Ds. Henk Blankenspoor staand buiten bij de ingang zei: "en zie ik zag een ouder echtpaar hand in hand naar onze kerk komen"! Nu ik geen mantelzorger meer ben wil ik de vrijgekomen tijd met U, met deze gemeente delen; dienen. De ontspannen sfeer waarin de "Drie-enig God (God de Vader, Jezus Christus de zoon en de Heilige Geest) centraal staat spreekt mij aan. Het samenspel van mensen van allerlei pluimage geeft verrijking van mijn geloof; soms schuurt het, maar bovenal ondervind ik liefdevolle vriendschap. Misschien begrijpt U hieruit dat mijn lievelingstekst 1 Korinthe 13 is. Een uitleg bijna poëtisch door Paulus geschreven over wat goddelijke liefde niet maar wel is en wat deze liefde in de mens beogen kan. Het geven lukt mij niet altijd, maar ik/wij kunnen het be-oefenen, ons leven lang.

Rest mij u en mij een gezegende samenwerking toe te wensen.

Angélique Otten

## Pastoraal team

Blij ben ik u voor te kunnen stellen het pastorale team met hun specifieke taak. Eerst geef ik u een algemene definitie van wat pastoraat betekent. Het woord 'Pastoraat' is afgeleid van 'pastor', wat letterlijk vertaalt 'herder' betekent. Pastoraat wordt daarom ook wel omschreven als 'herderlijke zorg'. De basis van alle pastoraat ligt in het besef dat er voor ons gezorgd wordt door God, die in de bijbel wordt aangeduid als 'Herder'. Ook Jezus Christus zegt van zichzelf: "Ik ben de goede herder." In navolging van Jezus in de kracht van de Heilige Geest mogen ook wij voor anderen een 'herder' zijn. Dat geldt voor iedereen die deel uitmaakt en belangstelling heeft voor de geloofsgemeenschap. In het pastoraat gaan mensen een relatie met elkaar aan ook hier in Spanje. Vrijwilligers nemen deel aan het team. Onderling naar ieders capaciteiten is er een taakverdeling.

Het pastorale team bestaat uit:

Aanwezige dominee: pastoraal bezoeker  
Martha Wever: pastorale update via internet  
Rina Bontebal: bloemencommissie  
Jan Kwint: kerkauto  
Elske Haveman: bezoeker  
Angélique Otten: ouderling

Aanwezige **dominee** bezoekt gemeenteleden en is present bij de teamvergadering.

**Martha Wever** is vaardig op de computer. Zij maakt de “pastorale update”. Bij haar geeft u aan wanneer u ziek bent en behoefte heeft aan bezoek en gebed of een attentie in de vorm van een kaart.

**Rina Bontebal** is de eerst aangewezen persoon die voor de bloemen in de kerk zorgt. Bij Rina kunt u te kennen geven wanneer u bij wie bloemen wilt laten bezorgen namens de kerk. Wanneer dit personen zijn buiten onze kerkgemeenschap dan moet u zelf voor de kosten zorgen. Uit ervaring weet ik dat bloemen ontvangen die in de zondagse dienst gestaan hebben een meerwaarde vertegenwoordigen.

**Jan Kwint** zorgt er voor dat, wanneer u slecht ter been bent of op enig andere manier niet meer alleen naar de kerk kan komen, u opgehaald en thuisgebracht wordt. Dit vraagt om een aantal vrijwilligers zodat je niet te vaak aan de beurt bent. Geeft u zich bij Jan op?

**Elske Haveman** is vliegende keep. Zij springt in waar nodig is en bezoekt zieken, zorgt dat er een kaart gezamenlijk ondertekend wordt na de kerkdienst bij de bijeenkomst rond de koffie en naar de betreffende persoon wordt gestuurd.

**Angélique Otten** houdt het contact met de kerkenraad levendig. Bezoekt gemeenteleden.

**Alle leden** van het pastorale team bezoeken op verzoek thuis of in het ziekenhuis gemeenteleden.

Het pastorale team: de Dominee, Martha, Rina, Jan, Elske, Angélique wensen u/jullie een gezegende, gezonde en gezellige zomertijd.

Hartelijke groet,

Angélique Otten

## Pastoraal

**Petra Kortenoeven:** Petra worstelt nog steeds met een longontsteking. Ze draagt nog twee soorten bacterieën bij haar. De antibiotica zijn gestopt omdat de bacterieën resistent zijn voor de orale (via de mond) antibiotica die de arts tot zijn beschikking heeft. Ze kan nog wel intraveneus (via de bloedbaan) met een antibioticum behandeld worden, maar dat moet ze zelf aangeven wanneer ze denkt dat dit nodig is. Daarvoor moet ze dan een week in het ziekenhuis opgenomen worden. De Jodiumslok lijkt niet geholpen te hebben. Men wacht nog enige weken voordat dit zeker is. Mocht dit dan nodig zijn dan volgt er een nieuwe Jodiumslok. Mocht die ook niet helpen, dan wordt er operatief ingegrepen. Eind juni heeft ze afspraken bij verschillende specialisten, waaronder ook de uroloog. De uroloog gaat onderzoeken waardoor er bij tijd en wijle problemen optreden met urineren.

Petra is er nog lang niet.

Email adres is: [pkortenoeven@gmail.com](mailto:pkortenoeven@gmail.com)

**Riet Zuidhof:** Riet is op 1 juni weer naar de specialist in Nijmegen geweest voor haar coloncarcinoom (dikke darm kanker). Ze moet ook frequent overgeven en daarom krijgt ze nu energiedrankjes om wat aan te sterken: 2000 kcal per etmaal. Gelukkig willen ze Riet proberen te opereren, maar dan moet ze eerst aansterken d.m.v. deze drankjes. Daarnaast mag ze licht voedsel gebruiken. Volgende week donderdag belt de assistente haar op of de energiedrankjes hun werk doen, hoe het met haar gaat en of ze wat gegroeid is. Op geleide daarvan wordt er een operatiedatum gepland.

Email adres is: [benenrietzuidhof@gmail.com](mailto:benenrietzuidhof@gmail.com)

**Ari vd Wal:** Helaas is Ari door een zware hersenbloeding getroffen op 1 juni j.l. Hij liep bij La Marina te wandelen toen hij door deze hersenbloeding werd getroffen. Het heeft even geduurd voordat de ambulance hem naar t ziekenhuis kon vervoeren daar de ambulance het strand niet op kon. Ari ligt in het ziekenhuis van Torrevieja. Voor zover nu bekend is mag hij nog geen bezoek hebben. Hun kinderen zijn uit Nederland overgekomen.

Email adres is: [grari@home.nl](mailto:grari@home.nl)

Petra, Riet en Ari hebben ons gebed hard nodig. We bidden tot God of ze alle drie, samen met hen die hun lief hebben, de kracht van God zullen ontvangen zodat zij zich gedragen weten in deze moeilijke periode.

Martha Wever, Hilversum  
tel. 0031-356852899 of 0031-630022289  
[mwkok69@gmail.com](mailto:mwkok69@gmail.com)

## Collecten

Datum	Bezoekers	1e Collecte	2e Collecte
03.05	36	€ 97,00	€ 58,00
10.05	50	€ 148,00	€ 249,00
17.05	43	€ 144,00	€ 92,00
24.05	51	€ 159,00	€ 95,00
31.05	51	€ 154,00	€ 99,00

## Kerkrentmeester

Op 14 mei j.l. hebben wij onder tropische omstandigheden (39 gr die dag) een zeer vruchtbare algemene ledenvergadering gehad.

Het was toch wel een bijzonder vergadering, vanwege het feit dat onze voorzitter Bram de Smidt voor de laatste keer deze vergadering als voorzitter heeft geleid. Na 6 jaar voorzitterschap Bram, kunnen wij als Gemeente de Hoeksteen terug zien op een voorzitter waarop wij trots mogen zijn geweest. Zoals bekend is het niet altijd eenvoudig en gemakkelijk geweest doch met jou kwaliteiten en vooral de passie die jij uitstraalde heb jij onze Kerk voortreffelijk bestuurd op een wijze die wij als gemeente mogen koesteren. De kerk was Bram en Bram was de Kerk, altijd bereid om je volledig in te zetten en dat hebben we met ons allen steeds in positieve zin kunnen constateren. Ook wensen wij je met je gezondheid met Gods hulp veel sterkte toe.

Ook is afscheid genomen van Jan Kwint, die om persoonlijke omstandigheden enigszins vervroegd zijn functie heeft beëindigd. Ook Jan veel dank voor je inzet op vele fronten binnen onze Kerk. Terecht zijn wij dan ook als Gemeente jullie bijzonder dankbaar voor het vele werk dat jullie voor ons hebben verricht. Gelukkig hebben beide al aangegeven dat zij altijd beschikbaar zullen

zijn voor de nodige hulp en spandiensten ten behoeve van onze Kerk. In onze opvolger George Reuchlin hebben wij alle vertrouwen en wij wensen hem ook veel wijsheid en Gods zegen toe om het voorzitterschap in de toekomst op de juiste wijze te mogen bestu- ren.

Tenslotte kan ik u meedelen dat ons financieel verslag over het jaar 2014 en de begroting 2015 zijn goedgekeurd.

Het uiteindelijke resultaat bedroeg negatief € 3.443,- doch dankzij de bijdrage van onze Goede Doelen t.w. € 1.577,- waarvan de ver- mogenspositie ultimo 2014 € 15.769,- bedroeg, is het resultaat uit- eindelijk negatief € 1.866,-

Albert Ferwerda

## Afscheidslunch

Op zondag 26 juli zal afscheid genomen worden van onze predikant Rob Quispel en zijn vrouw Marga. Na het gemeenschappelijk koffiedrinken is er om 14.00 uur een lunch tezamen met Rob en Marga Quispel in het door Neder- landers geleide Bistro 'Vivaldi', c/Misionero Venancio Ortiz 22, in Rojasles. De kosten voor de lunch bedragen 10 Euro, waarvoor een aangeklede brood- maaltijd met soep, een slaatje en nagerecht wordt geserveerd. Bovendien krijgen wij als welkom een glas cava en wordt er een glas sinaasappelsap ge- serveerd.

Diegenen die aan de afscheidslunch op 26 juli willen deelnemen, kunnen zich tot 25 juli opgeven bij Leo en Ria de Bruijne, e-mail: [leo.de.bruyne@gmail.com](mailto:leo.de.bruyne@gmail.com)

## Verjaardagen

8 juni 2015	Annie Doeleman
15 juni 2015	Henk Schoonenberg
22 juni 2015	Martha van der Zouwen
2 juli 2015	Gretha van de Kolk
5 juli 2015	Renilde van der Velden
6 juli 2015	Hans Verdaasdonk
13 juli 2015	David Bordeaux
15 juli 2015	Thea Krösschell
17 juli 2015	Linda ter Maten
22 juli 2015	Gerrit van Brummen
24 juli 2015	Hetty van Rijn
4 augustus 2015	Selia Erika Albrecht
4 augustus 2015	Marianne van Lamoen
14 augustus 2015	Ari Wal
24 augustus 2015	Heide Schenkenberg
27 augustus 2015	Marijke Scholte-Snippe
30 augustus 2015	Rik Janssen
31 augustus 2015	Jenny Ruitenbergh



## De kerk aller eeuwen

### De Doperse Beweging

De doopsgezinden, ook wel mennonieten, mennisten, menisten, dopers of dopersen genoemd, vormen de Nederlandse tak van een van oorsprong radicaal reformatorische stroming van protestantse christenen, die zich afsplitste van de zwingliaanse reformatie, begin 16e eeuw.. De benaming (weder)dopers heeft te maken met hun specifieke kijk op de doop. Felix Manz en Conrad Grebel, volgelingen van de Zwitserse hervormer Ulrich Zwingli, raakten er van overtuigd dat de kinderdoop niet bijbels was. In plaats van kinderen te dopen, zoals sinds de 4<sup>e</sup> eeuw gebruikelijk was, erkenden zij slechts de volwassenen- of geloofsdoop op grond van persoonlijke overtuiging. De kinderdoop was ingevoerd bij de samensmelting van kerk en staat en een probaat middel gebleken om de aansluiting bij de kerk c.q. staatsstructuur van jongs af aan te bevestigen. De vermenging van staat en kerk veranderde ook na de reformatie niet, met dit verschil dat de vorsten die nu de leer van Luther of Calvijn het protestantisme (van: protest) aan hun volk opdrongen. De doopsgezinde beweging veronderstelde een ander wereldbeeld, dan toen gebruikelijk was en werden daarom van meet af aan hevig vervolgd. Veel van hun eerste leiders werden op cynische wijze door de verdrinkingsdood terecht gesteld. Ook Manz en Grebel vonden zo in 1527 de marteldood. Anderen werden levend verbrand.

Merkwaardig genoeg vond het Lutheranisme aanvankelijk weinig bijval in de Nederlanden. De doopsgezinde beweging was wel heel populair. Wellicht sloot dit beter aan bij ons sterk ontwikkelde individualisme. Helaas ontwikkelden zich ook radicale militante stromingen binnen de Nederlandse dopersen. Zo namen Jan Matthijs en Jan van Leiden de stad Münster in, hetgeen zij als bevestiging zagen dat het Koninkrijk Gods gekomen was. De uit de stad verdreven bisschop Frans van Waldeck belegerde de stad met hulp van de troepen van landgraaf Filips van Hessen. Jan Matthijs kwam op 5 april 1534 bij een uitval uit de belegerde stad om het leven. Jan van Leiden was daarna de enige leider van de wederdopers in Münster. Hij nam in september 1534 de titel van koning aan, richtte het theocratische "Koninkrijk Sion" op en omgaf zich met een luisterrijke hofhouding. Het doperrijk van Jan van Leiden kwam op 25 juni 1535 ten einde, toen de troepen van de bisschop en de

landgraaf van Hessen Münster innamen. Op 22 januari 1536 werd Jan van Leiden met twee van zijn naaste volgelingen doodgemarteld. Hun lichamen werden in ijzeren kooien opgehangen aan de toren van Lambertijkerk in Münster. In deze kooien lagen de lichamen ter afschrikking tot 1585 te vergaan. De kooien zijn nog steeds te bezichtigen.

Als tegenreactie op deze gebeurtenissen keerden de Dopersen in Nederland meer in zichzelf en werden pacifistisch. Menno Simons (1496-1561) werd de spilfiguur en grote inspirator van deze beweging van anabaptisten of wederdopers. Menno Simons, geboren in Witmarsum in Friesland, was na 1536 vooral actief in Friesland en Groningen, tot in wat nu Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein in Duitsland is. Hij en zijn volgelingen werden zwaar vervolgd en vele weken uit naar de nieuwe wereld, waar ze zich als Mennonieten vestigden. Zij zijn wars van de buitenwereld en wantrouwen moderne ontwikkelingen. De aandacht is vooral gericht op het naleven van de eigen strenge regels en de sterke gemeenschapszin. De zogenaamde "Amish", volgelingen van Jakob Aman (1644 - 1730), zijn wellicht hierin het meest rigoureuus.

In Nederland vond een hele andere ontwikkeling plaats. Omdat doopsgezinden geen overheidsfuncties mochten bekleden, richtten vele van hen zich noodgedwongen op de geldhandel. In de gouden eeuw kwam daardoor een grote groep mennisten tot grote welvaart. De Vechtstreek boven Utrecht met zijn vele weelderige buitens werd ook wel de "Mennistenhemel" genoemd. Hoewel de gemeente-discipline hier heftig kon zijn en de eigen kerk "de vermaning" werd genoemd waar menige banvloek werd uitgesproken, werd steeds meer de nadruk gelegd op de individuele geloofskeuze. Theologisch gezien werd men sinds de 18<sup>e</sup> eeuw meer en meer vrijzinnig en wars van dogmatisme. Men verenigde zich in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Dit was de eerste kerk in Nederland die eind 19e eeuw haar predikantenopleiding openstelde voor vrouwen. De eerste Nederlandse predikante was de doopsgezinde Anna Zernike, die in 1911 als predikante in de Friese plaats Bovenknijpe werd aangesteld. De ADS telt momenteel in Nederland circa 7000 leden in 114 gemeenten, vooral te vinden in Friesland, de IJsselsteden, en (Noord-)Holland.

Bij de doopsgezinden schrijft diegene die zich wil laten dopen, en die daarmee ook als volwaardig lid toetreedt tot de betreffende plaatselijke gemeente, haar of zijn eigen belijdenis. Deze belijdenis is niet gebaseerd op formulieren of leerregels, zoals dat gebruikelijk is in bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in



Nederland. Een andere belangrijke karakteristiek is dat zij militaire dienst en het dragen van wapens afwijzen.

In de volgende en voorlopig laatste aflevering meer over het Calvinisme, hetwelk de staatsreligie in Nederland bepaalde in de 17<sup>e</sup> en 18<sup>e</sup> eeuw.

Paul van der Laan



## Bedankt...

Lieve vrienden in Spanje!

Graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor alle lieve aandacht, kaarten, brieven en bovenal jullie gebeden. Het is zo goed om te weten dat ook jullie met ons meelevens. Het is ver weg maar.....toch o zo dichtbij!! Het heeft me ontroerd ♡♡

Het gaat best al wat beter, maar nog lang niet goed genoeg, moet nog flink wat onderzoeken, blaas, nieren...en de schildklier wordt nu aan gewerkt!!

Ik hou jullie op de hoogte.

Lieve groeten,

Petra & Maurits Kortenoeven

## Persbericht

### **Werken op De Wallen is superverrassend!**

*Arie Ambachtsheer vertelt over zijn bijzondere ervaringen*

Op woensdag 10 juni vertelt Arie Ambachtsheer op uitnodiging van de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" over zijn vrijwilligerswerk op de Amsterdamse wallen. Iedereen is welkom. De avond begint om 19.30 en vindt plaats in hun gebouw aan de Puerta de Rabat 5, aan de noordzijde van Plaza Porticada in Guardamar del Segura. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.

Arie Ambachtsheer werkte voor zijn pensioen als regisseur bij de NOS. Al meer dan 12 jaar loopt hij rond op de Wallen als vrijwilliger. In de wereld van "je geen blad voor de mond nemen" of nog beter gezegd "het hart op

de tong". Hij wil zijn ervaringen graag met anderen delen om zo begrip kweken in wat voor wereld wij leven.

Denk nou niet, dat het een negatief verhaal wordt. Arie vertelt over zijn belevenissen met mensen, die op de een of andere manier terecht gekomen zijn in de hoofdstad. Om op te gaan in de anonimiteit -de massa- om weg te zijn van....

Het zijn nogal uiteenlopende motieven waarom iemand hiervoor kiest. Het ene verhaal is nog wonderlijker dan het andere. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de schrijnende gevallen.

Er lijkt geen beginnen aan, maar dat is geen reden stil te zitten.

Daarom is o.a. de vereniging 'Tot Heil des Volk' een mooi werk begonnen op De Wallen.

Een dagopvang waar mensen op verhaal kunnen komen, zes dagen per week. Tussen de middag is de ruimte vanwege de maaltijd te klein. Zo'n 60 bezoekers krijgen dan een prima lunch voorgeschoteld. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten.

### **Beelden zeggen meer dan woorden**

Hij zal op deze avond een aantal plaatjes laten zien die gemaakt zijn door thuislozen, tegenwoordig vaak ook vluchtelingen. Elke foto heeft zijn eigen verhaal.

"Op die manier bezig zijn is zo goed", aldus Arie Ambachtsheer, "je merkt dat deze aanpak werkt. De deelnemers krijgen iets terug van hun eigenwaarde. Trots willen ze aan hun thuis laten zien, waarmee ze bezig zijn. Soms betekent dit ook een teken van leven. Voor hun oma of moeder".

Thuis is: Litouwen, Spanje, Polen, Ghana, Portugal, Egypte, Brazilië, Oekraïne, Irak, Ierland, Marokko, Bulgarije enz. enz. Je vraagt je soms wel eens af "In wat voor tijd leven we eigenlijk?". Maar juist vanwege deze omstandigheid kunnen we er zijn voor onze medemens op een directe manier. Je hoeft niet ver meer te reizen om andere nationaliteiten te ontmoeten. De mogelijkheden liggen op straat.

Meerwaarde van het werk is, dat het gedaan wordt door talloze vrijwilligers uit allerlei kerken en gemeentes. De overtuiging daarbij is, dat het Evangelie (de blijde boodschap) volop mag klinken. Hoop geef je niet alleen door te praten, maar juist ook door te doen en contact te hebben. Het werken op kleine schaal lijkt een druppel op de gloeiende plaat.

### **NIEUWSGIERIG? Dat komt goed uit!**

U kunt volop vragen stellen. Het wordt geen monoloog van iemand die iets doet, die je maar moet aanhoren, maar een avond gericht op actie en reactie.

Laat u verrassen op woensdag 10 juni.

De Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" wil een geestelijk thuis bieden aan Nederlandstaligen die al dan niet tijdelijk in de Costa Blanca verblijven. Zij is in 2009 in Guardamar del Segura ontstaan en telt inmiddels ongeveer 70 leden van verschillend Christelijk pluimage. Sinds kerst 2013 huren zij een eigen gebouw, welke zij graag open wil stellen voor een breed publiek door middel van sing-ins en thema-avonden. Raadpleeg voor meer informatie hun website <http://www.kerkinspanje.nl/> of neem contact op met de dienstdoende predikant Rob Quispel- tel. 865770841 - e-mail: predikant@iggds.nl.



*Arie Ambachtsheer*

## Cantorij

De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Ons motto is 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Wij hopen als cantorij een bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten.

## Creatieve Club

In navolging van de Koningsmarkt, om gelden te genereren voor de Goede Doelen komen wij eenmaal in de veertien dagen bij elkaar om allerlei creatieve activiteiten te ontwikkelen. Wij doen dit bij toerbeurt bij de deelnemers thuis. U kunt zelf bepalen of u wilt schilderen, borduren, kaarten maken of welke activiteit ook. Het gaat om het samen-zijn en we proberen de door ons gemaakte artikelen aan de man te brengen. Mocht u hierin ook geïnteresseerd zijn dan kunt u zich bij mij opgeven. Kom met velen!

Elske Haveman

## Goede Doelen

Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij met voedselpakketten gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben. Dit wordt o.a. bekostigd uit de verkoop van tweedehands spullen. Wij doen een oproep aan u allen om ons van spullen te voorzien die wij kunnen verkopen op de markt.

Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Leo en Ria de Bruijne  
Tel. 966 722 987

## Wie, wat en waar

### Kerkenraad

**Praeses:** Bram de Smidt

Tel. 966 712 943; E-mail: praeses@iggds.nl

**Vicepraeses en kerkrentmeester:** Albert Ferwerda

Tel. 966 712 099; E-mail: kerkvoogd@iggds.nl

**Scriba:** Henk Schoonenberg

Tel. 966 713 079; E-mail: scriba@iggds.nl

**Pastoraat:** Jan Kwint

Tel. 966 717 368

**Diaken:** Hetty van Rijn

Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl

**Predikant:** Ds. R. Quispel

E-mail: predikantiggds@gmail.com

Tel. 865 770 841

Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad.

### Adressen

**Kerk**

Puerta de Rabat 5

*(aan de noordzijde van Plaza Porticada)*

03140 Guardamar del Segura

**Kerkdiensten:** Elke zondag om 11.00 uur

**Adres pastorie:**

Urbanización Benimar II.

Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231

03170-Rojales ( Alicante )

Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

## Pastoraal Team

**Voorzitter:** Jan Kwint tel. 966 717 368; geen E-mail

**Leden:**

Martha Wever tel. 0031 356852899 (antwoordapparaat) of  
0031622074568 (mobiel); E-mail: mwkok69@gmail.com

Rina Dohmen tel. 692952549; E-mail: rina-42@hotmail.com

Elske Haveman tel. 966 712 943; E-mail: elskehaveman@hotmail.com

## Financiën

**Spanje** (Iban) Rekeningnr: (ES41) **2100 6225 1602 0002 1905** (BIC code is **CAIXESBB**) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

## Internet

**Website en E-mail:** [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl) of [www.kerkinspanje.nl](http://www.kerkinspanje.nl)

**Email:** [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl)

## Colofon

**Samen Onderweg** is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" te Guardamar del Segura.

Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.

**Kopij inleveren:** per mail: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

**Redactie:** Henny vd Heide, tel. 06-522 76 330; Emailadres: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

## Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura “De Hoeksteen”

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.*

Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur

**U bent van harte welkom!**

Adres: Puerta de Rabat 5

(noordzijde van Plaza Porticada)

Guardamar del Segura

