

Samen Onderweg

Kerkblad van
"De Hoeksteen", Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura
Predikant: G. Arnoldus-Veenstra



Jaargang 7

27 september 2015

Inhoud

Redactioneel.....	3
Van de praeses.....	4-5
Van de voorganger	6-7
Afscheid	8-9
Pastoraal.....	10
Collecten en Kerkrentmeester.....	11
De Boodschap	12
Gedicht	13
Verjaardagen.....	14
Cantorij, Goede Doelen	15
Wie, wat en waar	16-17
Hoe vindt u ons.....	18

Pieter van der Ent
Alicante Spanje
tel. +34 965756702 /
mobiel +34 665654131

*Voor geheel vrijblijvende
offerte kunt u mailen:
info@entopmovers.com
of u bezoekt onze Website:
www.entopmovers.com*

**Van der Ent
Top Movers
voor al uw
verhuizingen
binnen Europa**

Redactioneel

Na een zomerstop van drie maanden weer een nieuwe Samen Onderweg!

Velen van u hebben de zomer doorgebracht in Nederland en uw kerk in Guardamar is deze vakantieperiode bezocht door vele vakantiegangers. In het stukje van de kerkrentmeester lees ik dat er in juli en augustus een stijging van 36% was ten opzichte van vorig jaar, geweldig.

Er is weer een wisseling van de wacht geweest. Ds. Rob Quispel heeft plaats gemaakt voor

ds. Greetje Arnoldus-Veenstra, voor u een oude bekende. Van beide vindt u een artikel in deze Samen Onderweg.

De meeste leden zijn inmiddels weer terug in Spanje en in Nederland begint de herfst. Als ik mocht kiezen wist ik het ook wel... Maar ik klaag niet, Peter en ik hopen van 25 september t/m 4 oktober in Playa Flamenca te zijn. We gaan 'proefdraaien' in het appartement waar ik de komende winter 3 maanden hoop te overwinteren.

Zondag 27 september zullen we in Guardamar zijn en u weer ontmoeten. We kijken er naar uit.

Hartelijke groet,

Henny vd Heide



Van de praeses

Geen Woorden maar Daden

Op zondag 26 juli hield onze dominee, Rob Quispel, zijn afscheidspreek en gaf ons als vraag mee: 'Wat doe jij als rentmeester van God?' Ik heb die vraag niet alleen als een vraag begrepen, maar als een opgave. De opgave om naar de opdracht van Christus te leven valt uiteen in twee delen. De eerste opdracht is om God boven alles lief te hebben. De tweede opdracht is om onze naaste lief te hebben als ons zelf. Ik realiseer mij dat ik de boodschap om als rentmeester van God te leven wel begrepen heb, maar leef ik er ook echt naar? Op zijn best kan ik zeggen, dat ik het poog, maar pogen is - zoals mijn oude professor in het Strafrecht mij geleerd heeft - een streven zonder slagen en zo gaat het mij zo vaak. Dat weerhoudt mij echter niet om steeds weer opnieuw te pogen om liefde voor God en liefde voor mijn naaste in praktijk te brengen. Omdat Rob en ik beide onze jeugd in Rotterdam hebben doorgebracht, dacht ik als afscheidswoord aan het onofficiële volkslied van Rotterdam 'Geen woorden, maar Daden'.

Maar kan je tegen een dominee eigenlijk wel zeggen; geen woorden, maar daden? Dat terwijl een dominee nu juist met woorden ons de weg tot God wijst. Toch meende ik in mijn afscheid van Rob 'Geen Woorden, maar Daden' te mogen gebruiken omdat met de tekst van het Feijenoord lied immers bedoeld is; geen *loze* woorden, maar daden. De preken van Rob waren geen loze woorden, maar zijn woorden hielden voor ons een boodschap in; daarmee werden zijn woorden tegelijkertijd een aansporing tot daden. In zijn afscheidspreek was de boodschap een aansporing om ons rentmeesters van God te tonen en als discipelen een voorbeeld te zijn hoe in liefde met elkaar om te gaan, waardoor een Christelijke samenleving ontstaat, waarin mensen in vrede met elkaar kunnen leven.

Rob is onze gemeenschap niet alleen drie maanden lang op de zondagen voorgegaan, maar ook gedurende de week hebben Rob en Marga getoond hoezeer zij in ons midden hebben gestaan. Dat 'in het midden

staan' mag ook letterlijk genomen worden, want elke zaterdag stond Rob van 's morgens vroeg tot sluitingstijd op de markt om Leo, Ria en Jan te helpen met de verkoop voor de Goede Doelen. Herkenbaar aan zijn witte cap, bewoog hij zich als een volleerd marktkoopman tussen het kijkend en kopend publiek om waren aan te prijzen, die voor de Goede Doelen waren ingezameld.

Indrukwekkend was de voordracht, die Arie Ambachtsheer op 10 juni voor een twintigtal belangstellenden in 'De Hoeksteen' heeft gehouden. Aan de hand van aangrijpende foto's vertelde hij gepassioneerd over zijn inzet voor zwervende en zoekende daklozen op de Wallen in Amsterdam. Door hen - naast de verzorging met eerste levensbehoeften - een camera mee te geven en de gemaakte foto's tentoon te stellen, kon bij velen het zelfvertrouwen zich weer ontwikkelen, waardoor de weg naar een zelfstandige toekomst ingeslagen kon worden.

Inmiddels heeft onze Gemeente ds. Greetje Arnoldus en haar man mogen welkom heten. Voor diegenen die al wat langer tot onze gemeenschap behoren, vertrouwde gezichten; voor de wat nieuwere leden, zoals Elke en ik, een kennismaking, waar wij ons op verheugen.

De zomer neigt zich ten einde en vele trouwe kerkgangers keren weer terug naar Spanje.

Namens de kerkenraad dank ik Leo, Ria, Martha en Bram, voor hun bereidheid om gedurende de zomermaanden als gast-ouderling te willen fungeren alsmede Lambert voor zijn zorg voor de ingezamelde gelden, zodat de leden van de kerkenraad in Nederland ouders, kinderen, kleinkinderen en vrienden konden bezoeken. Daarvoor onze hartelijke dank!

George Reuchlin

Van de voorganger

Eenheid in verscheidenheid

Aan het begin van deze periode als uw predikant heb ik tijdens de Bijbeloverdenking de vraag gesteld: Wie is Jezus? Op die vraag heb ik tijdens en na de dienst een groot aantal verschillende reacties gekregen.

Wie en wat is Jezus? Vragen, die door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag, mensen van hoog tot laag en van verschillende afkomst en religie hebben bezig gehouden en die nog steeds actueel zijn. Hoe is het mogelijk dat ruim 2000 jaar geleden mensen in Israël, die leefden en leden onder de Romeinse bezetting, heil hebben ervaren in de persoon, het leven en werken van Jezus van Nazareth die, anders dan zijn voorganger Johannes de Doper en de wettische geestelijkheid, een Godsrijk verkondigde van zondevergeving, liefde en gerechtigheid. Die demonen uitdreef, zieken genas en omging met mensen die waren verstoten uit de samenleving. Diezelfde Jezus, die zij later na de Godsopenbaring van Zijn Verrijzenis, herkenden en erkenden als de verrezen Christus. Immanuel: God (is) met ons. En die God Abba en Onze Vader noemde.

Heil betekent oorspronkelijk geluk en zegen en kan omschreven worden als redding en verlossing van leed en zonde om de mens een innerlijk rijker en dieper leven te schenken. Voor Christenen is het zielenheil gelegen in de aanvaarding van Het Evangelie, de blijde, heilbrengende boodschap van de grenzeloze Liefde van God zoals die is overgeleverd in de Bijbel. God is er. Belichaamd, voorgeleefd en geopenbaard in Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest in de levens van gewone mensen, die daarvan het getuigenis in zich dragen en die dat in houding en gedrag op een natuurlijke wijze dagelijks laten zien.

Ook vandaag zijn er, evenals vroeger in het oude Israël en de vroeg christelijke kerk, verschillende kerkelijke stromingen en interpretaties van de



blijde boodschap die tot conflicten en kerksplitsing aanleiding hebben gegeven. Terwijl het instituut kerk onder druk staat ontstaan elders nieuwe huiskerken en worden door betrokken christenen laagdrempelige geloofsontmoetingen en sociale activiteiten georganiseerd.

Ook de Interkerkelijke Geloofsgemeenschap Guardamar de Segura “De Hoeksteen” is daarvan een voorbeeld. Voor mensen uit verschillende kerkelijke richtingen is het een plaats om tijdens hun verblijf in het buitenland Gemeente van Christus te zijn, om gezegend te worden door gebed, de Bijbeloverdenking, het zingen van psalmen, gezangen en evangelische liederen en de betrokkenheid op elkaar en op de samenleving. Uit wederliefde tot God en liefde voor de medemens, door Jezus Christus, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Liefde voor God en voor elkaar. Jezus is ons daarin voorgedaan en Zijn Geest verbindt ons tot eenheid in verscheidenheid.

Ik denk dat ondanks de enorme technologische en economische vooruitgang, kennis en kunde de mens in wezen niet is veranderd en, evenals in Jezus' tijd, op zoek is naar persoonlijk geluk, heil en zegen en antwoorden op existentiële vragen. Ook in onze tijd is de vraag naar Jezus' identiteit verrassend actueel. Ook nu beantwoordt Hij die met een wedervraag: “Wie denken jullie dat ik ben?”

Het is een vraag waarop u en ik alleen persoonlijk antwoord kunnen geven.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer den Zegen. Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't Leven tot in eeuwigheid. (Psalm 133:3)

Afscheid

Een terugblik op ons verblijf in Guardamar

Na de ontvangst die voor ons een warm bad was volgden weken die aanvoelden als een warme deken! (38°) Pas na 6 weken vielen de eerste regendruppels die amper een buitje vormden. Kortom, we zaten er de afgelopen 3 maanden warmpjes bij.

We begonnen met het staartje van de Alpha cursus. Ds. Hans Esbach had de voorbereidingen getroffen, Ds. Bert Bosveld nam het leeuwendeel voor zijn rekening en aan ons de eer de laatste studies af te maken. Zoals elke keer hebben we weer verrassende ontmoetingen gehad met leden en bezoekers van de gemeente. Soms waren de gesprekken oppervlakkig, soms gingen we heel diep, maar altijd proefden we iets van verbondenheid. We willen u bedanken voor het vertrouwen dat u ons hierbij schonk. In de zondagse diensten was het centrale thema "Het Koninkrijk van God."

Elke week zongen we uit de Evangelische Liedbundel lied 53, de woorden uit de Bergrede: "Zoek eerst het Koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles ontvangt u bovendien!" Wekelijks ging de overdenking verder met een vers uit Mattheüs 5: 1 -12 (de zogenaamde zaligsprekingen). In de dienst gebruiken we de Nieuwe Bijbelvertaling. In deze vertaling is het woord zalig vertaald met gelukkig, een vertaling waar ik oorspronkelijk niet zo gelukkig mee was. Zalig heeft een veel diepere lading. Toch ging het woord "gelukkig" meer tot mij spreken. In de "zaligsprekingen" schetst de Here Jezus een diep contrast met wat de wereld gelukkig noemt en wat werkelijk waarde in ons leven heeft. De zaligsprekingen en de Bergrede staan in het kader van het Koninkrijk van God. Hier gelden totaal andere

normen en waarden dan in het "wereldse" denken. Het denken in de wereld gaat voor "het moment", terwijl wij als gelovigen weten, dat wij leven voor de eeuwigheid. Onze toekomst ligt in de eeuwigheid. Door onze (wereldse) omgeving worden we steeds bepaald bij het aardse geluk. Dáár moet je voor gaan. Het is daarom goed elke week in de kerk bij de hemelse dimensie bepaald te worden. De Bergrede leert ons dat ons denken "om" moet.

Als wet (Gods leefregels) lazen we elke week een aantal verzen uit de Bergrede (Mattheüs 5 t/m 7 en op de laatste zondag hebben we deze onderwijzing die de Here Jezus ons gegeven heeft beëindigd.

Een belangrijk onderdeel van onze bediening en de verkondiging is het gegeven dat God ons niet oproept kerkgangers te worden, maar discipel te zijn. Het geloofsleven begint met het verlangen de Here Jezus te volgen. God adopteert ons als zijn kinderen. Als kind van God hebben we het verlangen de liefde van onze Hemelse Vader te beantwoorden door op zijn weg te wandelen. Niet door wettisch te leven worden we behouden. We worden behouden door ons vertrouwen te stellen op het volbrachte werk van de Here Jezus. In plaats van wetticisme mogen we leren leven vanuit de relatie die God met ons in Christus wil hebben.

Elke zondag kwam een aspect van dit geloofsleven aan de orde.

Gemeente zijn is dan ook elkaar aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Samen groeien, als pelgrims op weg naar de eeuwigheid.

Elkaar steunend, bemoedigend en zo samen onderweg zijn, als interkerkelijke gemeente, waarvan de Here Jezus de Hoeksteen is.

Marga en Rob Quispel



Pastoraal

Riet Zuidhof

Met Riet gaat het zeer slecht, ze is woensdag opnieuw in Nijmegen geopereerd, er zijn allerlei verstoppingen geconstateerd en een perforatie in de darm vlak onder de maag. Er is niets meer aan te doen, Riet zal spoedig sterven. Wij wensen haar man Ben, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in deze zo moeilijke tijd.

Martha Wever

Martha, lid van ons pastorale team en altijd zo actief, is nu zelf aan bed gekluisterd. Ze is gevallen en heeft een gecompliceerde enkelfractuur en een fractuur in haar kuitbeen. Na een ziekenhuisopname is ze nu opgenomen in het verzorgingstehuis Zuiderheide in Hilversum. Inmiddels is het gips verwijderd en moet ze nog zeker 5 weken revalideren.

Petra Kortenoeven

Petra Kortenoeven wordt binnenkort geopereerd, ook haar wensen wij Gods nabijheid toe.

Ari van de Wal

Met Ari gaat het goed, zo goed dat hij weer thuis is. Wij zijn dankbaar met hen.

Laten we meeleven en bidden met en voor de zieken in onze gemeente.

Namens het pastorale team,

Elske Haveman



Collecten

Datum	Bezoekers	1e Collecte	2e Collecte
07.06	43	€ 141,00	€ 96,00
14.06	41	€ 131,00	€ 82,00
21.06	39	€ 127,00	€ 81,00
28.06	22	€ 103,00	€ 43,00
05.07	18	€ 43,00	€ 23,00
12.07	46	€ 68,00	€ 175,00
19.07	31	€ 73,00	€ 47,00
26.07	23	€ 72,00	€ 148,00

Datum	Bezoekers	1e Collecte	2e Collecte
02.08	25	€ 67,00	€ 46,00
09.08	34	€ 121,00	€ 47,00
16.08	43	€ 65,00	€ 46,00
23.08	24	€ 60,00	€ 26,00
30.08	25	€ 110,00	€ 38,00
06.09	34	€ 105,00	€ 38,00
13.09	29	€ 110,00	€ 60,00

Kerkrentmeester

Eindelijk is dan nu onze raad gelukkig redelijk bezet, helaas was dit in de zomermaanden niet het geval. Rekening houdende met de samenstelling van de huidige raad is dit onvermijdelijk, doch wij prijzen ons gelukkig dat wij de afgelopen periode uitstekend zijn vervangen door gastouderlingen. Ook de zondagse collecte werd uitstekend vervuld door onze vroegere kerkrentmeester Lambert Moll, allen hartelijk dank.

Een positieve ontwikkeling in de maanden juli en augustus 2015 is geweest het aantal bezoekers in onze Kerk t.o.v. het jaar 2014, ofwel een toename van 72 personen, ofwel een stijging van 36%. Helaas was de totale collecte opbrengst nagenoeg gelijk.

Ook nog een verzoek aan onze leden, die nog niet hun vrijwillige bijdrage over 2015 hebben betaald, om dit alsnog zo spoedig mogelijk te voldoen, waarvoor dank.

Op dit moment heb ik de verwachting en hoop dat wij het jaar 2015 conform onze begroting kunnen afsluiten.

Hartelijk groet van uw kerkrentmeester,

Albert Ferwerda

De Boodschap

Het gebeurt mij vaker dat een gebeurtenis, een beeld of een woord mij aan het denken zet. Dat gebeurde ook toen ik op zondag 20 september naar een Evangelische Gottesdienst luisterde, die geleid werd door de Lutherse dominee, Ds Ulrike Oetken, vanuit de Sankt Ansgarii-kerk in Bremen. Zij had haar preek gebaseerd op het verhaal van de opwekking van Lazarus, zoals beschreven in Johannes 11.

Door niet alleen op het wonder van de weer tot leven wekken van Lazarus in te gaan, maar daarbij ook ons hier en nu te betrekken, werd de dode tekst uit de bijbel, het levende woord van het Evangelie.

In haar preek gaf Ds. Oetken aandacht aan het kleine Syrische jongetje Aylan, dat begin september aan een Turks strand was aangespoeld. De foto van het kleine ontzielde lichaampje ging de hele wereld over en veroorzaakte een golf van ontzetting. Vele zullen het Martha nagezegd hebben, die bij de komst van Christus - vier dagen na de dood van Lazarus pas gekomen was - in vertwijfeling uitgeroepen had: 'Heer, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn!'

Het jongetje Aylan is niet meer tot leven gewekt, maar leeft desalniettemin voort als een waarschuwend boodschap. Was de kleine Aylan omgekomen tijdens een van de vele verschrikkelijke bombardementen op een van de Syrische steden en hadden wij in de krant slechts een foto gezien van verwoeste huizen, straten met uitgebrande auto's tussen het puin met tussen de doden en gewonden ook een kinderlijkje, dan hadden wij die foto als een van de vele beelden uit het oorlogsgebied beschouwd, waaraan wij ons allang gewend hebben. Voor de kleine Aylan is het lot niet wreder; of hij tijdens een bombardement of door verdrinking om het leven is gekomen. Voor ons maakt het echter een enorm verschil. De foto van de gevolgen van het bombardement is een bericht; de foto van de levenloze kleine Aylan op het strand is een boodschap. Een boodschap, die wij niet mogen negeren. Die boodschap luidt dat de vluchtelingen onze naasten zijn. Als wij die boodschap begrijpen, dan heeft de dood van Aylan - hoe verschrikkelijk ook - zin en een betekenis gehad.

George Reuchlin

Gedicht

*Je kleine verkilde lijffe
overgeleverd aan het getij
De ruwe golven het
kille zand ze deren nu niet meer*

kleine jongen

*Diepe schaduwlijnen van jouw
prille leven waren ongekend
nu 'n kleine speelbal waarvan jý
in ons rijke leven
zo'n schrijnend voorbeeld bent*

kleine jongen

*Je kille lijffe is
opgenomen naar een betere wereld
.....waarin men geen ontbering
kent en jý als klein onschuldig slachtoffertje
meer dan welkom bent!*

*Rust zacht kleine jongen
Engelen
zullen je koesteren*

* Loes Schaap

Verjaardagen

27-sep	Letty Eijk-Catalipio
28-sep	Petra Kortenoeven
2-okt	Henny Bordeaux
3-okt	Hans de Heer
14-okt	Swier Scholte
24-okt	Henriëtte Scholte
28-okt	Marianne de Haan



Cantorij

De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.
Ons motto is 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Wij hopen als cantorij een bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten.

Goede Doelen

Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij met voedselpakketten gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben. Dit wordt o.a. bekostigd uit de verkoop van tweedehands spullen. Wij doen een oproep aan u allen om ons van spullen te voorzien die wij kunnen verkopen op de markt.
Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Leo en Ria de Bruijne
Tel. 966 722 987

Wie, wat en waar

Kerkenraad

Praeses: George Reuchlin

Tel. +34 - 966 719 519; E-mail: j.g.reuchlin@t-online.de

Vicepraeses en kerkrentmeester: Albert Ferwerda

Tel. 966 712 099; E-mail: kerkvoogd@iggds.nl

Scriba: Henk Schoonenberg

Tel. 966 713 079; E-mail: scriba@iggds.nl

Pastoraat: Angelique Otten

Tel. +34 693 733 978; E-mail: leoottegro@home.nl

Diaken: Hetty van Rijn

Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl

Predikant: Ds. G. Arnoldus-Veenstra

E-mail: predikantiggds@gmail.com

Tel. 865 770 841

Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad

Adressen

Kerk

Puerta de Rabat 5

(aan de noordzijde van Plaza Porticada)

03140 Guardamar del Segura

Kerkdiensten: Elke zondag om 11.00 uur

Adres pastorie:

Urbanización Benimar II.

Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

Pastoraal Team

Voorzitter: Angelique Otten

Tel. +34 693 733 978; E-mail: leoottegro@home.nl

Leden:

Martha Wever tel. 0031356852899 (antwoordapparaat) of
0031622074568 (mobiel); E-mail:mwkok69@gmail.com

Rina Dohmen tel. 692952549; E-mail:rina-42@hotmail.com

Elske Haveman tel. 966 712 943; E-mail: elskehaveman@hotmail.com

Financiën

Spanje (Iban) Rekeningnr: (ES41) **2100 6225 1602 0002 1905** (BIC code is CAIXESBB) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Internet

Website en E-mail: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl

Email: info@iggds.nl

Colofon

Samen Onderweg is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" te Guardamar del Segura.

Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.

Kopij inleveren: per mail: redactie@iggds.nl

Redactie: Henny vd Heide, tel. 06-522 76 330; Emailadres: redactie@iggds.nl

Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura “De Hoeksteen”

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.

Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur

U bent van harte welkom!

Adres: Puerta de Rabat 5

(noordzijde van Plaza Porticada)

Guardamar del Segura

