

## Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.*

**Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur**

Vanuit Guardamar del Segura volgt u de N332 in de richting van Torrevieja. Bij de derde en tevens laatste rotonde van Guardamar gaat u links richting het strand. Na 10 mtr neemt u het kleine weggetje naar rechts. Aan het einde gaat u rechts en direct weer links, zodat u langs de N332 rijdt. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u 0,5 km in. Tot Residencia Bella Mare, nummer 11.

Vanuit Torrevieja volgt u de N332 richting Guardamar del Segura. U volgt de afslag Montesinos. Bij de grote rotonde Montesinos volgt U de afslag rechts richting El Moncaio. Na ongeveer 1 km slaat u rechtsaf (afslag Platja El Moncaio). In de volgende bocht houdt u rechts aan, zodat u langs de N332 blijft rijden. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u ongeveer 0,5 km in. Bij nummer 11 moet u zijn, dit is Residencia Bella Mare. De ingang van de kerkzaal vindt u aan de rechterkant van het gebouw. Via het buitenterras kunt u de trap af. Tegenover het zwembad is onze kerkzaal.

De coördinaten voor uw navigatiesysteem : 38° 03' 48.96" N, 0° 39' 17.74" W



# Samen Onderweg

Kerkblad van  
"De Hoeksteen", Interkerkelijke Gemeente  
Guardamar del Segura  
Voorgangster G. de Vries



## Inhoud

Redactioneel .....	3
Van de praeses .....	4-5
Het Glazen Huis .....	6-7
Door de kracht van de Geest .....	8-9
Nieuw gezicht in het Glazen Huis, gedicht .....	10-11
Nieuwe leden, van de kerkrentmeester .....	12
Collecten, kascommissie, wijziging kerkblad redactie .....	13
Terugblik.....	14-15
Verjaardagen, workshop .....	16
Cantorij, Bijbelstudie, goede Doelen .....	17
Wie, wat en waar.....	18-19
Hoe vindt u ons.....	20

## Adressen

### **Kerk**

Residencia Bella Mare  
Calle Austria 11  
Urbanizatie Campomar Guardamar del Segura  
**Kerkdiensten:** Elke zondag om 11.00 uur

### Pastorie:

Urbanización Benimar II.  
Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231  
03170-Rojales ( Alicante )  
Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

## Financiën

**Spanje** (Iban) Rekeningnr: (ES41) 2100 6225 1602 0002 1905 (BIC code is **CAIXESBB**) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

## Internet

**Website en E-mail:** [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl) of [www.kerkinspanje.nl](http://www.kerkinspanje.nl)  
**Email:** [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl)

## Colofon

**Samen Onderweg** is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" te Guardamar del Segura.

Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.

**Redactie:** Jan & Linda ter Maten en Kees en Heide Schenkenberg

+34 633790430 [lindaterhaarr@hotmail.com](mailto:lindaterhaarr@hotmail.com)

## Wie, wat en waar

### Kerkenraad

**Praeses/Ouderling:** Bram de Smidt

Tel. 06 53 131 523; Email: bramdesmidt@versatel.nl

**Vicepraeses/Kerkrentmeester/Ouderling** Albert Ferwerda

Tel. 966 712 099; Email: kerkvoogd@iggds.nl

**Scriba:** Henk Schoonenberg

Tel. 966 713 079; Email: scriba@iggds.nl

**Pastoraat/Ouderling:** Angelique Otten

Tel. +34 693 733 978; Email: leoottegro@home.nl

**Ouderling:** Fred vd Heuvel

Tel. 06 29 466 10; Email: fred@vandenheuvelmail.nl

**Ouderling:** Henny vd Heide-Schuurman

Tel. 06 522 76 330; Email : hennyvdheide@hotmail.com

**Diaken:** Hetty van Rijn

Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl

**Diaken:** Selia Albrecht

Tel. 0034 648 86 87 80; E-mail selia.albrecht@hotmail.com

### Predikant:

E-mail: predikantiggds@gmail.com

Tel. 865 770 841

Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad

## Van de redactie

Het is vandaag zondag 29 januari en we hebben een heerlijk drie gangen diner gehad met onze gemeente en afscheid genomen van Jan en Francien van Pijkeren, wat een prachtige mensen! Wij vinden het daarom ook fantastisch dat onze zoon gedoopt is door Jan. Een heel bijzonder moment voor ons, Misha is nu een kind van God! Wij zullen hem daar altijd dankbaar voor zijn.

Onze nieuwe voorgangster is Gerry de Vries. Wij vinden het mooi dat in de moderne tijd van tegenwoordig ook een vrouw het verhaal van God mag vertegenwoordigen. Wij zijn dan misschien wel de 'jongste' leden van de kerk maar we zijn ervan overtuigd dat de kerk en zijn gemeente ook 'jong' van geest zijn!

With God everything is possible!

Jan & Linda ter Maten



## Van de praeses

Terwijl het nieuwe jaar inmiddels alweer een maand achter ons ligt, een maand waarin weer veel gebeurd is in de wereld en in onze kleine, maar zo geliefde gemeente, mag ik u toch nog voor dit voorliggende jaar veel Heil en Zegen toewensen. Dat onze kerk mag groeien en wij ons licht mogen laten schijnen voor alle mensen om ons heen. Zet je licht niet onder de korenmaat, neen, zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet ons licht schijnen voor de mensen, opdat ze onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de hemel. Laten wij het zout der aarde mogen zijn.

Deze mooie woorden van de bergrede welke Jezus uitsprak (Math 5 vanaf vers 13) wil ik graag als leidraad meegeven voor het komende jaar en van hieruit onze kerk mogen besturen, samen met onze ambtsgenoten.

Wanneer dit kerkblad uit is gekomen zijn onze ds. Jan van Pijkeren en zijn vrouw Francien alweer in Nederland. Wij mogen echter terugzien op een goede tijd met hen. Jan heeft in deze drie maanden veel voor ons betekend, is een verbindende factor geweest zeker binnen onze kerkenraad. Zijn zondagse diensten waren zeer inspirerend evenals zijn bijdrage aan de Bijbelstudies en filmavonden. Jan en Francien reuze bedankt voor jullie inzet en doorzettingsvermogen. Jan vertelde ons in de laatste kerkenraadsvergadering dat hij deze maanden heeft ervaren als een drukke periode met een goed resultaat.

Voor de komende 3 maanden was gepland te komen het domineesechtpaar Henk en Ellie Blankenspoor. Doch half november belde Henk met de mededeling dat wegens ziekte van Ellie zij niet naar Spanje konden komen. Ellie wacht een ernstige hartoperatie begin dit jaar met een revalidatie van ruim een jaar. Laten wij hen in onze gebeden gedenken.

Doch blij zijn wij dat ds. Gerrie de Vries zich bereid heeft verklaard deze drie maanden onze kerk te komen dienen.

Het is voor haar de eerste keer dat wij haar mogen begroeten. Wij wensen haar een gezegende tijd toe in ons midden. Verderop in dit blad stelt zij zich nader aan ons voor.

In onze kerkenraadsvergadering hebben wij besloten weer een start te gaan maken met het pastoraat en onze pastorale updates. Fred van den Heuvel zal hiervan de organisatie op zich nemen.

## Cantorij

De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerkzaal. Ons motto is 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Wij hopen als cantorij een bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten. Bij afwezigheid van de cantor is er een samenzang ter voorbereiding op de komende zondag.

## Bijbelstudie

Na de cantorij op de woensdagochtend is er koffiedrinken en daarna een Bijbelstudie die wordt verzorgd door de predikant. Deze Bijbelstudie begint rond 12.15 uur.

## Goede Doelen

Armoede is iets wat de regering in Spanje niet zomaar kan oplossen. Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben met voedselpakketten, huisraad en eerstelijns raad-en-daad hulp om hen door een moeilijke periode heen te helpen en te werken aan nieuw perspectief voor de toekomst. Om deze diaconale hulp te kunnen bekostigen heeft de werkgroep Goede Doelen onder andere op de tweedehands markt van Guardamar een winkelcontainer gehuurd en wordt er wekelijks door een groep enthousiaste medewerkers goede gebruikte kleding, klein meubilair en tweedehands spullen ingezameld, die op de markt kunnen worden verkocht. De werkgroep doet daarom een oproep aan alle leden, vrienden en bekenden om goede kleding, meubilair en spullen af te staan, die zij op de markt kunnen verkopen. Ook uw giften zijn natuurlijk welkom.

Leo en Ria de Bruijne  
Tel. 966 722 987



## Verjaardagen

- 18-1 Piet van Rijkevoorsel
- 20-1 Riemke Ferwerda-Nagel
- 24-1 Jan Willem Kwint
- 26-1 Joke Zielhuis
- 29-1 Tiny Wllemse
  
- 1 -2 Grada Wal-Visser
- 11-2 Albert Ferwerda
- 25-2 Bram de Smidt
- 26-2 Martha Wever
- 28-2 Wim Krósschel

## Workshop schilderen

Van uit onze kerk willen wij een workshop schilderen organiseren:

“Schilderen voor beginners en/of gevorderden. Het gezamenlijk bezig zijn staat onder leiding van Gerda Kloek - Mol die het schilderij met de zon achter de avondmaalstafel geschilderd heeft. Zij heeft in Ter Apel en omgeving verschillende workshops gegeven. Deze activiteit zal plaatsvinden bij Elske Haveman thuis in Daya Vieja. Puerta de Loza 39b 03117 Daya Vieja. Tevens willen Elske en Bram voor de versnapering zorgen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor materiaal wordt gezorgd. Op dinsdag 21 februari s’middags en donderdag 16 maart 2017 aanvang 14.00 uur bent u van harte welkom. De groep zal bestaan uit ongeveer 8 á 9 personen. Bij inschrijving door meerdere liefhebbers kunnen wij de groep splitsen en eventueel een extra dag toevoegen.

Opgeven voor deelname bij: Angélique Otten.

Een ons gewaardeerd gemeentelid heeft aangeboden onze kerk een beamer te schenken, zodat wij onze liederen en Bijbellezingen voor ons geprojecteerd krijgen op een scherm. Een methode waar vele kerken in Nederland mee werken. Een geweldig aanbod, maar..... de vraag is natuurlijk, kunnen wij er

dan ook voor zorgen dat iedere zondag alle teksten van de liederen, de Bijbellezing, de mededelingen zichtbaar voor ons worden getoond.

Dat betekent dus dat wij een 3tal mensen zoeken welke het op zich willen nemen hiervoor zorg te dragen. Zoals ik reeds meldde in ons vorig nummer zal ik dus ook nu een beroep op u allen doen u zich hiervoor te melden. U moet rekening houden wat betreft de voorbereiding van ruim 2 uur per week. Ook zal moeten worden bekeken of het technisch gezien wel uitvoerbaar is. Kortom, het een en ander zal goed moeten worden onderzocht alvorens wij het goede aanbod wel kunnen en mogen accepteren. Hiervoor zal een werkgroepje worden geformeerd en ook hiervoor kunt u zich melden bij een van onze kerkenraadsleden.

De komende tijd zult u onze zuster Martha Wever weer bezig zien mensen op de foto te zetten. Welnu, de reden daarvan is dat er een “smoelenboek” zal worden aangelegd waarin de foto’s en de namen van onze kerkbezoekers komen te staan.

Voor de komende maand wens ik u toe dat uw licht mag stralen voor u en onze gemeente en geef ik u mee het mooie lied: Ga met God en Hij zal met u zijn.





## Uit het Glazen huis

It is weer voorbij, die koude winter. Het is weer voorbij. Wij gaan naar huis. De drie maanden zijn omgevlogen. Toen we uit Lochem vertrokken zeiden mensen: wij zijn best jaloers op jullie. Lekker naar de warme Spaanse zon. Dat viel tegen deze periode. Van mijn korte broeken heb ik er maar eentje een paar keer aan gehad in november. In december maakten we een regenrecord mee met een Rio Segura buiten haar oevers. In januari sneeuw, voor het eerst sinds 1926. Toch mag dit alles de pret niet drukken. De gemeente van de Heer is niet weersafhankelijk of seizoengevoelig. Wij leven bij en uit het vuur van de Geest ook al zijn we geen Pinkstergemeente. Wij leven in verbondenheid met elkaar op grond van het verbond van God met mensen. Prachtig zichtbaar in de regenboog in ons logo. In november hebben we dat verbond als gemeentete samen gevierd in de doop van een kind. Wij zijn dus geen Baptistengemeente. Ook in november hebben we een gemeentelid in het ambt van ouderling bevestigd: een vrouw. In haar eigen kerkgenootschap kan dat nog niet. Wij zijn dus ook niet gereformeerd-vrijgemaakt. Bij onze gemeente horen ook rooms-katholieken. Wij zijn dus ook geen protestantse gemeente. Wat zijn we dan wel? Het antwoord is even eenvoudig als duidelijk: wij zijn gemeente van de Heer. Wij horen bijeen, omdat wij bij-Eén horen. Dat is pas echte oecumene. Het is jammer dat dit woord niet in de naam van onze gemeente zit, al staat het wel in art. 1 (Grondslag) van de Gemeenteorde. Interkerkelijk is mooi, maar oecumenisch is meer. Met "oecumenisch" komt de wereld in zicht en komen mensen in het vizier. Mensen die in Naam van onze Heer een weg gaan.

Mensen die zich aan elkaar warmen, hoe koud het soms ook is. Of hoe het ook tocht. Want ook dat deed het helaas de voorbije maanden nog wel eens in deze gemeente. Ik heb geprobeerd in die situaties een "mantel" aan te reiken. De mantel van lied 221 uit het Liedboek 2013: Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.

Als u dit leest zijn wij vertrokken. Wij bedanken u voor alle goede dingen, die wij mochten ervaren.

van de Nederlandse vereniging te Guardamar del Segura. Dit bleek niet voor niets te van de Nederlandse vereniging te Guardamar del Segura. De kerstnachtviering op zaterdag 24 december om 22.00uur leek een probleem op te leveren omdat er geen muzikale ondersteuning bleek te zijn. Ondanks oproepen om ondersteuning in welke vorm dan ook blijkt er niemand te zijn die dat kan doen. Toen de nood het hoogst was belde Rina met de mededeling dat zij familie op bezoek had die organist was en bereid was die avond te spelen. U begrijpt de dankbaarheid en Henk; want dat is zijn naam Henk Diepeveen nogmaals dank voor je inzet. Je hebt die avond gered en daar zijn we je dankbaar voor. De 1e Kerstdag zijn we begonnen met een gezamenlijk kerstontbijt om 9.30 uur bij Petra boven in het restaurant. We waren daar met 23 man. Hierna begon de dienst om 11.00 uur. Na een mooie Kerstdienst was er een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie met of iets anders. Rond 18.00 uur was het voor diegene die zich had aangemeld t.w.23 personen verzamelen bij de Argentijn in Guardamar. Selia had hier een gezamenlijk diner geregeld. Zij was wezen voorproeven (kunnen we rustig aan haar overlaten) Het was een heerlijke maaltijd. De sfeer was uitstekend en het was een mooie afsluiting van deze 1e Kerstdag. De 1e januari viel dit jaar op zondag en als te doen gebruikelijk was er om 11.00 uur een kerkdienst. Na afloop over en weer de nieuwjaarswensen en het gezellig samen zijn met koffie enz. Wat gebeurt er? Ton van Dongen was op oudejaarsdag op de camping aan het oliebolle bakken geslagen en kwam met een doos met zo'n 100 oliebolle aanzetten. U begrijpt dit was smullen geblazen. Petra en het personeel deden graag mee. Ze vonden ze heerlijk. (ze kennen dit in Spanje niet) Al met al mogen we ook als Gemeente terugzien op mooie en gelukkige feestdagen Dagen en momenten die de Gemeenteband versterken. Laten wij de Heer daar dankbaar voor zijn. Met dank aan allen die hebben meegewerkt om deze dagen tot een succes te maken.



## Terugblik

### De activiteiten in onze Gemeente rond en tijdens de Kerstdagen en Oud en Nieuwjaar.

Begin december vernamen wij al van Heide dat er dit jaar weer een Kerstmarkt gehouden zou worden in Benijofar. Er moesten weer Kerststukjes gemaakt worden en een stand gehuurd worden want zij ging daar zeker weer naar toe met als doel: "De Goede Doelen". Er werd hard gewerkt met als gevolg dat er in de loop van de maand al 78 Kerststukjes klaar stonden voor de markt. Op de bewuste zaterdag was het gelukkig mooi weer en stonden de dames ja, ze had assistentie gekregen van Francien (de vrouw van de predikant) die voor de handel lekkere dadelkoekjes gebakken en gezamenlijk verkocht op de markt. Opbrengst voor de G.D. na aftrek kosten ruim € 230.= Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet. Van Ria de Bruijne vernamen wij dat de GD voor de markt nog een mooie grote kerstboom had staan. Na een goed gesprek kon de kerk hierover beschikken, nu hadden wij wel een boom, maar die moest in elkaar worden gezet en aangekleed. Het in elkaar zetten gebeurde op een woensdag na de zangdienst. Hier bleek dat onze predikant Jan van Pijkeren behalve een goede preek ook heel goed was in het opbouwen van een kerstboom. De boom stond klaar, nu nog optuigen. De naam Rina Bontenbal viel. Eén telefoontje bleek voldoende, zij en Bert wilden dat wel doen. Het resultaat heeft u zelf gezien, evenals de Adventskaarsen standaard met rode kaarsen, geweldig! Of dit niet genoeg was is Bert de natuur in getrokken om materiaal te verzamelen voor de Kerststal. Ook dat is goed gelukt. Het dak gemaakt van de stam van een palm zag er zeer degelijk uit. Al met al een zeer geslaagde onderneming. Jullie beiden dank voor jullie inzet. Op vrijdag 16 december om 19.00 uur hadden wij ondanks het slechte weer toch een goed bezochte en mooie kerstzangavond met Bram aan het orgel. De verbindende tekst werd gesproken door Jan van Pijkeren, onze predikant. De dag hiervoor hadden Bram en Fred druk flyers uitgedeeld met de komende activiteiten rond Kerst van onze Gemeente "De Hoeksteen" op de Hollandse middag.

Daar hebben we van genoten. Wij hopen dat het u als gemeente goed mag gaan. Of wij het niet koud hebben gehad? Francien en ik hebben gewoon een paar truien gekocht. En we hadden en hebben elkaar!

Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu!

Francien en Jan van Pijkeren



## Door de kracht van de Geest

Het begin van een nieuw jaar is goed voor vele vragen.

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Hoe zal het gaan met ons leven?

Met onze gezondheid?

En met die van wie ons lief zijn?

Mensen lopen met idealen rond en maken plannen.

Dat is maar goed ook.

Daar blijf je 'jong' bij, ook al ben je oud.

Je wordt niet oud door de jaren.

Je wordt oud door je idealen op te geven.

Het jaar van onze Heer 2017 wordt een bijzonder jaar.

We gedenken en vieren 500 jaar Reformatie.

Twee keer hebben we er bij stilgestaan.

Bij de opening van dit jubileumjaar

op de eerste zondag van november 2016.

En aan het begin van de Week van Gebed

voor de Eenheid van de Christenen op 15 januari 2017.

Er zijn mensen die zeggen: de Reformatie is mislukt.

En eigenlijk hebben zij gelijk!

Want Luther wilde niet een andere kerk.

Hij wilde de kerk anders.

In de oecumenelezing op 13 januari 2017 in Utrecht

zei de rooms-katholieke theoloog en publicist Hendro Munsterman in dit kader:

## Collecten

Datum	Bezoekers	1e collecte	2e Collecte
01.01	27	€ 55,00	€ 32,00
08.01	40	€ 98,00	€ 47,00
15.01	50	€ 120,00	€ 85,00
22.01	57	€ 135,00	€ 89,00
29.01	45	€ 118,00	€ 129,00

## Kascommissie

Donderdag 2 februari 2017 vind de jaarlijkse kascontrole plaats door Elke Reuchlin en Bernard de Vries.

## Wijziging redactie

Met ingang van 1 februari word de redactie van het kerkblad verzorgd door Jan & Linda ter Maten en Kees & Heide Schenkenberg.

Kopij kunt u opsturen naar [lindaterhaarr@hotmail.com](mailto:lindaterhaarr@hotmail.com).



## Nieuwe leden

Bernhard de Vries, geboren op 7 juni 1951

Stieneke de Vries, geboren op 4 juni 1955

## Van de kerkrentmeester

Inmiddels het jaar financieel afgesloten en volgens de voorlopige cijfers (kascontrole moet nog plaats vinden) kan ik u meedelen dat er sprake is van een positief resultaat van rond de €1.100.

Enkele voorlopige cijfers zijn lagere vrijwillige bijdragen en collecte opbrengsten t.o.v. het jaar 2015 in totaal groot rond €2.800.

De maanden november en december 2016 waren verheugend, waardoor de baten per saldo enigszins gunstiger werden dan de voorspelling ultimo oktober 2016.

Anderzijds waren de totale lasten 2016 beduidend beter dan het jaar 2015, voornamelijk dat wij in 2016 aanzienlijke lagere huisvestingskosten Kerk hebben gehad t.w. €200 per maand vanaf mei.

Uiteraard zullen deze cijfers volledig in beeld komen zodra het definitief financieel verslag is samengesteld, alsmede zullen deze cijfers dan samen met de begroting 2017 nader worden toegelicht op onze jaarvergadering vermoedelijk op 25 mei (Hemelvaartsdag) 2017).

Conclusie een tevreden Kerkrentmeester mede dankzij uw bijdragen in alle opzichten.

Albert Ferwerda

Onze opdracht is het om verder te gaan  
op de weg van de oecumene en wel zonder angst.  
En zoals Luther tot zijn schrik tot de conclusie kwam  
dat de breuk onvermijdelijk was,  
zullen ook wij opeens tot de conclusie komen  
dat de eenheid onvermijdelijk is.

Eenheid zoeken is onvermijdelijk,  
omdat het niet gaat om onszelf, maar om onze wereld.  
Rond de eeuwwisseling was ik predikant in Doorn.  
Daar stond in onze beleidsvisie -en mooier kan ik het niet zeggen-:  
Niet voor zichzelf leeft de kerk  
niet voor haar eigen bestwil  
maar tot heil van de wereld  
zien we als mensen van God  
als spoorzoekers van Jezus,  
als dragers van de Geest  
telkens opnieuw tekenen van het koninkrijk  
die worden opgericht onder Gods handen.

Mogen onze handen zo werken en rusten in Gods handen.  
Dan kunnen we samen in geloof en vertrouwen  
de toekomst tegen gaan,  
door de kracht van de Geest.  
Wij horen bijeen omdat we bij-Eén horen.

Guardamar del Segura, Epifanie 2017, Jan van Pijkeren

## Nieuw gezicht in het Glazen Huis

Kun jij Je even voorstellen via het kerkblad, zo kwam de vraag naar mij. Hoe doe je dat? En wat laat je dan van jezelf zien?



Mijn naam is Gerry de Vries. Mijn voornaam Gerry, zo liet mijn vader me inschrijven bij de burgerlijke stand, vernoemd naar mijn opa Gerrit. Mijn woonplaats sinds vele jaren: Emmen.

Wat is voor u nu van belang om van me te weten? Laat ik beginnen te vertellen dat ik jarenlang in het onderwijs heb gewerkt als docent Nederlands. Daarnaast, door mijn theologische opleiding, sprak ik regelmatig als voorganger in kerkelijke gemeenten. Ik was immers ook opgeleid tot theoloog. Het bleek een mooie combinatie: lesgeven en kerkdiensten leiden. Plus minus twintig jaren bewoog mijn leven zich in grote lijnen tussen school en kerk. Daarnaast in het verre verleden ooit afgestudeerd als psychotherapeut.

In de plaatselijke gemeente waartoe ik behoor verzorgde ik al jarenlang o.a. Bijbelstudies, Alpha- Bèta-Groiegroepen. Dat deed en doe ik nog steeds met veel genoegen. Ook de oecumenische gebedsdiensten hier ter plaatse zijn mede op mijn initiatief opgestart. Verder participeer ik in een poel van interim voorgangers binnen de Baptistenunie. Mijn laatste uitvoerende dienst als interim predikant was in de Baptistengemeente in Hengelo.

De oecumene heeft mijn belangstelling en dat resulteerde in het feit dat ik al jarenlang meewerk aan oecumenische diensten en het interkerkelijk gebedswerk in Nederland. Een bezige bij dus. En natuurlijk valt er nog wel meer te vertellen.....

Ruim vier jaar geleden kwam de vraag me in te gaan zetten voor de oecumenisch kerkelijke gemeenten in Spanje. Wat een vreugde! Het wordt nu de vijfde periode dat ik een gemeente in Spanje mag gaan dienen. Ik zie ernaar uit om u te leren kennen, te ontmoeten. Ik zie ernaar uit om dienstbaar te zijn in pastoraat, leiden van de kerkdiensten enz. en wat zich verder aandient. Dienstwerk voor God en voor u als gemeente in Guardamar del Segura.

Tja, wie ben ik? U zult het gaandeweg gaan ontdekken. Een klein tipje van de sluier wat dat betreft is nu opgelicht. Tot spoedig ziens!

Ds. Gerry de Vries

## Gedicht

Een jonge leerling vroeg hem wat hij voelde  
toen eindelijk het licht hem overspoelde

en hij bereikt had, waar hij heel zijn leven  
zijn ziel en zaligheid voor had gegeven.

Hij zei: Ik voelde mij nog nooit zo'n ezel,  
omdat ik als ijverige kwezel  
een ladder had beklommen naar het raam,  
en toen de deur ineens zag openslaan.

Hein Stufkens