

Samen Onderweg

Kerkblad van

“De Hoeksteen”, Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura

Predikant: ds B. Bosveld / ds R. Quispel



Jaargang 7

26 april 2015

Inhoud

Redactioneel.....	3
Van de praeses.....	4-5
Van de voorganger	5-7
Pastoraal.....	8-9
Van de kerkrentmeester.....	9
Collecten en Avondmaalscollecte	10
Alpha-cursus	11
De kerk aller eeuwen	12-14
Verjaardagen.....	14
Foto's.....	15
Gedicht.....	16
Cantorij en Goede doelen	17
Wie, wat en waar	18-19
Hoe vindt u ons.....	20

Pieter van der Ent
Alicante Spanje
 tel. +34 965756702 /
 mobiel +34 665654131

*Voor geheel vrijblijvende
 offerte kunt u mailen:
info@entopmovers.com
 of u bezoekt onze Website:
www.entopmovers.com*

**Van der Ent
 Top Movers
 voor al uw
 verhuizingen
 binnen Europa**

Redactioneel

Wat hebben wij vorige maand weer genoten in Spanje. Dit keer zaten we in Torrevieja en het is altijd fijn om u weer te ontmoeten en samen naar de kerk te gaan. Dit keer mochten we ook met u het avondmaal vieren, mooi.

Het weer viel dit keer wel een beetje tegen. We waren niet de enigen die hier tegen aanliepen zelfs ds. Bosveld 'klaagt' er in zijn artikel over. Voor hem is ook al weer tijd om afscheid te nemen en voor u als gemeente om ds. Quispel te begroeten. Van ds. Quispel vindt u in de volgende uitgave een bijdrage.

Ook Bram de Smidt neemt afscheid. Gelukkig niet van de gemeente maar wel als voorzitter. Jaren van trouwe dienst zitten er voor hem op, dat zal voor Bram en voor u als gemeente wel even wennen zijn.

In deze uitgave ook een artikel over de Alpha-cursus en een aantal foto's van gemeente-bijeenkomsten. En natuurlijk een vervolg op 'De kerk aller eeuwen' van Paul vd Laan.

Hartelijke groet vanuit een zonnig Hardenberg,

Henny vd Heide



Van de praeses

Dit zal dan mijn laatste bijdrage zijn als voorzitter van uw kerk in ons maandblad Samen Onderweg. Met gemengde gevoelens zal ik afscheid nemen op onze jaarlijkse gemeentevergadering welke gehouden zal worden op donderdag 14 mei a.s. om 11.00 uur in onze kerkzaal.

Op zondag 26 april a.s. moeten we al weer afscheid nemen van ons zo dierbaar predikanten-echtpaar Bert en Ria Bosveld. Wat hebben deze beide mensen veel betekend de afgelopen drie maanden voor onze kerk. Met veel enthousiasme hebben zij de Alpha-cursus, welke door ruim 18 leden werd gevolgd, geleid. Vele pastorale bezoeken, ziekenhuisbezoeken en geloofsgesprekken heeft onze bevlogen Bert verricht. Zeer veel dank voor jullie onuitputtelijke inzet zijn wij jullie verschuldigd. Voor de komende drie maanden verwelkomen wij hun achterburen; Rob en Marga Quispel, zowaar ook geen onbekenden voor ons. Wij hopen en verwachten ook voor jullie een goede en zinvolle tijd bij ons te hebben. Tijdens het zgn. week-end van de Alpha-cursus werd de vraag gesteld hoe nu straks, na afloop, verder te gaan. Er werd voorgesteld om vanaf de maand september tot eind mei/juni twee-wekelijks een gesprekskring c.q. gebedskring te houden op de woensdagavond, wisselend bij de deelnemers thuis. Mocht u hier interesse voor hebben dan kunt u zich aanmelden bij de kerkenraad.

Op zaterdag 11 april overleed Piet Bontenbal, de echtgenoot van Rina Bontenbal-Dohmen op 80 jarige leeftijd. Piet hebben wij nooit gekend, daar hij al lange tijd werd verpleegd en verzorgd in het verpleeghuis te Almoradi. Op maandag 13 april is hij gecremeerd. Ds. Bert Bosveld las psalm 23, waarin de psalmist ons zegt dat de Heer onze Herder en Toeverlaat is. Bij Hem kunnen wij rusten in vrede. Het zij Piet gewenst. Laten wij allen om Rina heen mogen staan, armen om haar heen.



Langs deze weg wil ik u allen heel hartelijk danken voor de steun en het vertrouwen welke ik mocht ontvangen tijdens de 6 jaren dat ik uw voorzitter mocht zijn. Terugkijkend op deze tijd hebben wij veel meegemaakt, verschillende veranderingen van locaties, wisselingen in kerkenraadsleden, organiseren van gespreks- zangavonden, gemeentedagen etc. Dit alles heb ik met veel en misschien wel eens met te veel enthousiasme gedaan. Doch het werken voor het Koninkrijk van God en niet voor jezelf is altijd mijn drijfveer geweest. Nogmaals mijn hartelijk dank hiervoor: Hem zij geprezen.

Uw praeses (voor de laatste maal)

Bram de Smidt

Van de voorganger

Wat gaan 3 maanden snel!

Dat zal elke voorganger van deze gemeente natuurlijk wel kunnen schrijven. Maar naar ons besef ging het deze keer (nog) veel sneller dan de beide vorige keren. Komt dat omdat we inmiddels resp. 5 en 3 jaar ouder zijn dan in onze vorige dienstperiodes?

Of zou het komen omdat we dit keer door de voorbereidingen en uitvoering van de Alphacursus de handen veel voller hebben gehad?

Het kwam in ieder geval niet door recreatieve uitstapjes. Daar was de tijd niet voor en helaas veelal het weer ook niet naar. Wat dat weer betreft hebben we zelfs bijna overwogen een "schadeclaim" in te dienen, want het was een bijzonder koude periode voor deze regio; zelfs voor insiders. Maar ja, bij wie moet je

zo'n claim dan indienen Bij de kerkenraad? Maar welke dan? De "oude" of de "nieuwe"? Enfin u begrijpt dat we de overweging slechts schertsend bedoelen. Want verder hebben we niet alleen een intensieve maar ook een gezegende en waardevolle tijd in uw midden mogen beleven. Het kerkbezoek begon op de eerste zondag wel laag (25) maar stabiliseerde zich toch rond de 50 personen per dienst. En de deelname aan de Alphacursus was ruim boven verwachting. En wat waren dat goede samenkomsten!

Culinair is er in deze regio vast wel ergens iets beter te vinden dan ons adresje. Maar de accommodatie voldeed precies aan onze behoefte en de staff was zeer welwillend om aan onze wensen te voldoen. En wat was vooral de dag waarin we de thema's: *Wat doet de Heilige Geest* en: *Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest* waardevol, inzicht gevend en samenbindend.

Ook van deze plaats nog hartelijk dank aan Leo en Ria, die ons gastvrijheid verleenden in hun ruime stulp. Evenals aan allen die er die dag voor zorgden dat we ruim gevoed en gelaafd werden. We hopen en verwachten dat de zegen van de Alphacursus zich voort zal zetten en verspreiden, ook als br. Paul v.d. Laan les 12 en 13 en br. Rob Quispel de lessen 14 en 15 en een slotbijeenkomst zullen leiden.

De slepende ziekte van Piet Bontenbal en zijn langdurige stervensfase kleurden onze arbeidsperiode eveneens. Want – mede door de voortreffelijke pastorale informatie van Martha Wever, en Rina's delen van zijn en haar nood – merkte je alom verbondenheid en voorbede. Dat bleek ook wel in de rouwbijeenkomst. Meer dan de helft van de aanwezigen waren kerkbezoekers.

Mogen velen de Goede Herder gaan volgen en met de song van Elvis Presley bidden: Precious Lord, take my hand

Verbondenheid en voorbede beleefden we ook rondom de gezondheidszorgen van Bram de Smidt. De medische begeleiding was kennelijk prima, maar de diagnose veroorzaakte algemene schrik. Maar overal waar je kwam merkte je voorbede en meelevens. En is dat niet gemeente-zijn op zijn sterkst: samen met je verdriet en zwakheden in gelovig gebed naar een Machtige Heer gaan?

't Zou dan ook erg fijn zijn als, als voortvloeiend uit dit alles zich er een wekelijks moment van gezamenlijk gebed en gesprek rondom een open Bijbel zou ontwikkelen

Wat hebben we ook genoten van de Paasdienst, met een kerk vol blijde mensen, die met heel hun hart Jezus, de Verrezen Heer prezen en lof zongen. Maar daar was al een puik verzorgd en door 32 mensen bezocht Paasontbijt aan vooraf gegaan! En aan de uitgang van die dienst kreeg iedereen een prachtige crème (of was het een witte?) roos om door te geven. Met daaraan de Paasgroet: Jezus Christus leeft! -Jesus Christo esta vivo! (Elske en Ria, bedankt voor jullie initiatief).

Zo is er natuurlijk nog véél meer te noemen. Wat is gemeenteleven in Spanje boeiend en gevarieerd. Wat rijk en verrassend telkens weer nieuwe mensen te mogen ontmoeten, in wier leven God aan het werk was en is en die met ons de Here Jezus Christus belijden en liefhebben.

We zullen jullie missen. Maar zijn ook vol vertrouwen dat in de komende periodes God Zijn werk in jullie midden voort zal zetten. Onze zegenwensen gelden jullie allen en bijzonder ds. en mevr. Rob en Marga Quispel die de komende 3 maanden de herdersstaf zullen overnemen.

Hartelijke groet aan allen. Vaya con Dios.

Ria en Bert Bosveld



Pastoraal



Bram de Smidt:

Gelukkig gaat het met Bram stukken beter. Zijn bloeddruk is grotendeels normaal. Hij mag met de bloeddrukverlagers stoppen, ook van de arts in nl.

brandesmidt@versatel.nl

Petra Kortenoeven:

Gelukkig gaat het met haar wat beter. Zeker wat haar benauwdheid betreft. Op 20 april j.l. heeft ze haar jodiumslok gehad ivm een te snelle schildklierwerking. Ze moet daar 3 dagen voor in t ziekenhuis blijven. Op 27 april heeft ze nog een afspraak bij de internist en uroloog. Wat daar uitkomt, hoort u uiteraard later van mij.

pkortenoeven@gmail.com

Riet Zuidhof:

Ik mag de heugelijke mededeling doen dat de pa uitslag van haar darm-biopt goed is. En ook de petscan levert geen uitzaaiingen op. Uiteraard zijn Bert en Riet erg opgelucht en blij. De specialist was ook opgelucht. Toch zit er wat in de darmen wat er niet hoort: dit kan bindweefsel zijn. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

benenrietzuidhof@gmail.com

We mogen God danken dat bovenstaande personen op dit moment aan de betere hand zijn.

Ook is er een droevig feit te melden.

Ria Bontenbal-Dohmen haar man Piet is op 11 april overleden na een vrij lange lijdensweg. Op 13 april was de crematie in Rojales.

We bidden tot God dat hij Ria in de komende tijd wil steunen. Ze heeft haar man jaren intens verzorgd!

Martha Wever

Campoamor

Ik ga op 30 april weer naar nl rijden.

Van de kerkrentmeester

Donderdag 15 mei hopen wij weer onze jaarlijkse algemene vergadering te houden. Belangrijk is voor onze Kerkenraad dat u allen aanwezig zult zijn en wilt meedenken voor het voortbestaan van onze fantastische Gemeente De Hoeksteen.

Ook is financiën een belangrijk agendapunt van deze vergadering.

Graag wil ik onze leden, degenen die niet periodiek hun bijdrage overmaken doch slechts éénmaal per jaar, er aan herinneren om dit over te maken op onze bankrekening.

Ook een oproep aan die mensen die wellicht via onze website ons Kerkblad lezen om als donateur onze Kerk willen steunen door middel van een bijdrage.

Vanaf 10 mei zijn wij ook gelukkig weer aanwezig.

Hartelijke groet,

Albert Ferwerda

Collecten

Datum	Bezoekers	1e Collecte	2e Collecte
15.03	55	€ 206,00	€ 129,00
22.03	52	€ 199,00	€ 108,00
29.03	38	€ 110,00	€ 118,00
05.04	58	€ 194,00	€ 114,00
12.04	52	€ 151,00	€ 130,00
19.04	55	€ 128,00	€ 95,00

Avondmaalscollecte:

Het is bij velen wel bekend dat de avondmaals collecte voor een “goed” doel is. Op internet bij “Woord en daad”, “Kerk in aktie” en andere sites kun je genoeg van deze doelen vinden.

Maar ik ben op zoek naar doelen die dichterbij zijn, in uw omgeving/gemeente.

Daarom wil ik u vragen om wanneer u zo ´n doel hebt dit aan mij of andere leden van de kerkenraad door te geven zodat wij hier een lijst van kunnen maken voor de komende avondmaals collecten. Graag met documentatie of misschien wilt u er zelf iets over vertellen. Dus graag uw inbreng.

Namens de diakonie,

Hetty van Rijn.

De Alpha-cursus in Algorfa

Bert Bosveld, de predikant die van 1 februari-eind april 2015 in onze gemeente te Guardamar staat is met deze cursus begonnen. Het is niet de bedoeling dat ik nu uiteenzet wat dit precies inhoudt, maar de cursus geeft wat meer duidelijkheid en verdieping van ons geloof. En dat is heel interessant en verrijkend.

In deze cursus valt ook altijd een alpha cursus weekend. Een volle dag vond plaats bij Leo en Ria de Bruijne in Torrevieja, Urb. Los Balcones. Die vrijdag, de 10e april begon rond 9.30 uur met koffie en gebak. De inleiding ging over de Heilige Geest: 'Wie is de Heilige Geest' was donderdagmiddag al behandeld. En op vrijdag in de ochtend ging het over: 'Wat doet de Heilige Geest' en in de namiddag: 'Hoe word ik vervuld met de Heilige Geest? Het was inderdaad een verrijking en een openbaring ook. Men kan heel plotseling met de Heilige Geest vervuld worden, maar het kan ook heel langzaam in jou tot leven komen. Na de inleiding gingen we in twee gespreksgroepen uiteen en werd het nog eens uitgediept. ('s morgens en 's middags)

Het was een American Party. Iedereen had wat meege-nomen om te eten en te drinken. Er was ruim vol-doende.

Leo en Ria: "Heel veel dank voor jullie gastvrijheid. Het was uitstekend georganiseerd!"

Wie nieuwsgierig geworden is naar de alphacursus: www.alpha-cursus.nl

email: info@alpha-cursus.nl



De kerk aller eeuwen

De Evangelisch-Lutherse Kerk

Gij zult nu een gans braden, maar over 100 jaar zult gij een zwaan horen zingen, die gij zult moet verdragen en daar zal het ook bij blijven, zo God het wil.



Volgens een legende sprak Johannes Hus (\pm 1370-1415), de Boheemse kerkhervormer, deze woorden, toen hij wegens ketterij tot de brandstapel was veroordeeld. Hus is het Tsjechische woord voor “gans”, maar wie is deze zwaan? De kerkgeschiedenis leert dat hij hier profetisch sprak over Maarten Luther. Luther (1483-1546) was een Duits protestantse theoloog en reformator. In 1505 keek hij de dood in de ogen tijdens een hevig onweer en deed hij aan God de gelofte het klooster in te gaan als Hij hem zou uitredden. Datzelfde jaar veranderde hij zijn studie tot jurist in theologie en werd hij augustijner monnik. Al vroeg ontwikkelde hij zich na zijn benoeming in 1508 tot hoogleraar in de moraaltheologie aan de Universiteit van Wittenberg tot dé leidende persoonlijkheid van de Reformatie in het Duitse Rijk. De publicatie van zijn academische stellingen tegen de handel in aflaten op 31 oktober 1517 is het symbolische begin van het protestantisme. Deze dag wordt nog jaarlijks door protestanten herdacht, terwijl anderen dan Holloween vieren. Hoewel hij aanvankelijk slechts een academische discussie op het oog had, leidde het uiteindelijk tot een definitieve breuk met de rooms-katholieke Kerk. De algemene onvrede tegen het machtsmisbruik van de R.K.K. wakkerde het reformatievuur flink aan en sommige Duitse keurvorsten zagen zo de kans vrij om van het Roomse juk verlost te worden. In 1521 werd Luther geëxcommuniceerd door paus Leo X. Dat jaar moest Luther zich op de rijksdag van Worms verantwoorden, maar hij was er de man niet naar om zijn stellingen te herroepen. “Hier sta ik, ik kan niet anders” waren zijn historische woorden. Dat hij uiteindelijk in 1546 een natuurlijke dood is gestorven, mag in dit tijdsgewricht gerust een Godswonder genoemd worden. Inmiddels had hij de hele Bijbel in het Duits vertaald en vele geschriften gepubliceerd. De reformatie was als een

olievlek in diverse vertakkingen over Europa verspreid. Godsdienstoorlogen waren aan de orde van de dag. De kerk die hij tegen wil en dank stichtte, staat nu bekend als de Evangelisch-Lutherse Kerk (ELK). Deze vond vooral in delen van Duitsland en in de Scandinavische landen veel aanhang. De verbondenheid met de vorst bleef. In Noorwegen, Denemarken, Finland en op IJsland is de Lutherse Kerk nog altijd de staatskerk. In Zweden is ze sinds 2000 geen staatskerk meer. Door immigratie is de ELK inmiddels over heel de wereld verspreid en tellen wij mondiaal ongeveer 80 miljoen Lutheranen. In Nederland is het aantal altijd klein gebleven. Op 1 mei 2004 ging de Evangelisch-Lutherse Kerk op in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en had toen circa 14.000 aanhangers.

Een kerndogma in het Lutheranisme is de leer der rechtvaardigmaking, hetgeen zij samenvatten in de drie zogenaamde "Sola's" het Latijnse woord voor alleen of slechts:

Sola Gratia - alleen door God's genade,

Sola Fide - alleen door het geloof,

Sola Scriptura - alleen door de Schrift.

Een andere essentiële theologische bijdrage van de reformatie is het zogenaamde "priesterschap van alle gelovigen", zoals onder meer beschreven in 1 Petrus 2:5 "*Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.*". Er wordt niet zoals in de Rooms-katholieke kerk een hiërarchisch onderscheid gemaakt tussen clerus en leken. Zelfs het beroep dat men kiest, of dat nu landbouwer of predikant is, is in de ogen van Luther een uitvoering van deze priesterlijke taak. De plaatselijke kerk wordt bestuurd door een kerkenraad, die bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen.

Een belangrijk verschil met andere reformatorische kerken is dat in de Lutherse eredienst, evenals bij de katholieken, het sacrament van het heilig avondmaal (eucharistie) centraal staat. Deze wordt dan ook elke zondag gevierd en men gelooft dat Christus in de elementen van brood en wijn geestelijk aanwezig is. Verder is veel aandacht voor liturgiek en samenzang van de gemeente.

Het symbool van de zwaan wordt nog altijd door de Lutheranen gebruikt en deze prijkt daarom op vele van hun kerktorens. Een oud Nederlands rijmpje luidt:

*De Doopsgezinden hebben een houten huisje,
de Rooms en hebben een kruisje,
de Calvinisten hebben een haantje
en de Lutheranen hebben een zwaantje!*



In de volgende aflevering richten we het vizier op een andere tak van de reformatorische kerken: de Doopsgezinden. Vanaf nu komen de kerkelijke ontwikkelingen binnen Nederland steeds meer in zicht.

Paul van der Laan

Verjaardagen

9-mei	Ineke Sieders
9-mei	Riet Zuidhof
13-mei	Johan Simon
27-mei	Andre Verburg
8-jun	Annie Doeleman-Haeser



Samen gemeente zijn



Gedicht

*Daar liep ik, heel alleen langs 't strand
en sprak mezelf toe
De deining, golven van de zee,
die worden nimmer moe*

*Al mijn gedachten gingen naar
twee mannen, lang gelee
Die samen liepen op de weg
en er liep iemand mee*

*Bleek later dat het Jezus was,
intens sprak hij hen aan:
"Ik moest lijden, om Zijn glorie
binnen te kunnen gaan" **

*Zo mijmerde ikzelf voort
het leek een dialoog
Waarbij de Ander liefdevol
mij richtte naar omhoog*

*Ik keek en zag de hemellucht
die lichtend op mij scheen!
Ik voelde Hem, daar op het strand
en was niet meer alleen.*

Cobie Verheij-de Peuter

NB Dit gedicht wijst naar de Emmausgangers, maar laat zien dat we ook nu nog steeds wezenlijk Zijn nabijheid kunnen ervaren.

* (Lucas 24:26) *Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?*

Cantorij

De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.
Ons motto is 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Wij hopen als cantorij een bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten.

Goede Doelen

Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij met voedselpakketten gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben. Dit wordt o.a. bekostigd uit de verkoop van tweedehands spullen. Wij doen een oproep aan u allen om ons van spullen te voorzien die wij kunnen verkopen op de markt.
Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Leo en Ria de Bruijne
Tel. 966 722 987



Wie, wat en waar

Kerkenraad

Praeses: Bram de Smidt

Tel. 966 712 943; E-mail: praeses@iggds.nl

Vicepraeses en kerkrentmeester: Albert Ferwerda

Tel. 966 712 099; E-mail: kerkvoogd@iggds.nl

Scriba: Henk Schoonenberg

Tel. 966 713 079; E-mail: scriba@iggds.nl

Pastoraat: Jan Kwint

Tel. 966 717 368

Diaken: Hetty van Rijn

Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl

Predikant: ds. B. Bosveld / ds. R. Quispel

E-mail: predikantiggds@gmail.com

Tel. 865 770 841

Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad.

Adressen

Kerk

Puerte de Rabat 5

(aan de noordzijde van Plaza Porticada)

03140 Guardamar del Segura

Kerkdiensten: Elke zondag om 11.00 uur

Adres pastorie:

Urbanización Benimar II.

Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

Pastoraal Team

Voorzitter: Jan Kwint tel. 966 717 368; geen E-mail

Leden:

Martha Wever tel. 0031356852899 (antwoordapparaat) of
0031622074568 (mobiel); E-mail: mwever1946@kpnmail.nl

Rina Dohmen tel. 692952549; E-mail: rina-42@hotmail.com

Elske Haveman tel. 966 712 943; E-mail: elskehaveman@hotmail.com

Financiën

Spanje (Iban) Rekeningnr: (ES41) **2100 6225 1602 0002 1905** (BIC code is **CAIXESBB**) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Internet

Website en E-mail: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl

Email: info@iggds.nl

Colofon

Samen Onderweg is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" te Guardamar del Segura.

Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.

Kopij inleveren: per mail: redactie@iggds.nl

Redactie: Henny vd Heide, tel. 06-522 76 330; Emailadres: redactie@iggds.nl

Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura “De Hoeksteen”

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.

Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur

U bent van harte welkom!

Adres: Puerta de Rabat 5

(noordzijde van Plaza Porticada)

Guardamar del Segura

