

**Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura
“De Hoeksteen”**

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en
Vlaamse bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.*

Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur

U bent van harte welkom!

Adres: Puerta de Rabat 5
(noordzijde van Plaza Porticada)
Guardamar del Segura



**IGGDS “De Hoeksteen”
Puerta de Rabat 5
Guardamar del Segura**
*Elke zondag eredienst
aanvang 11:00 uur*

Samen Onderweg

Kerkblad van
“De Hoeksteen”, Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura
Predikant: G. Solinger



Inhoud

Redactioneel	3
Van de praeses	4-6
In Memoriam.....	7
Van de voorganger	7-9
Afscheid	9-10
Pastoraal	10-11
Verjaardagen	11
Kerkrentmeester en Collecten	12
Ik DROOM	13-15
Oproep.....	15
Kom op de koffie en Goede Doelen kerst.....	16
Cantorij, Goede Doelen.....	17
Wie, wat en waar.....	18-19
Hoe vindt u ons	20

Pieter van der Ent
Alicante Spanje
 tel. +34 965756702 /
 mobiel +34 665654131

*Voor geheel vrijblijvende
 offerte kunt u mailen:
 info@entopmovers.com
 of u bezoekt onze Website:
 www.entopmovers.com*

**Van der Ent
 Top Movers
 voor al uw
 verhuizingen
 binnen Europa**

Pastoraal Team

Voorzitter: Angelique Otten

Tel. +34 693 733 978; E-mail: leoottegro@home.nl

Leden:

Jan Kwint tel. 966 717 368; geen E-mail

Martha Wever tel. 0031356852899 (antwoordapparaat) of
 0031622074568 (mobiel); E-mail:mwkok69@gmail.com

Rina Dohmen tel. 692952549; E-mail:rina-42@hotmail.com

Elske Haveman tel. 966 712 943; E-mail: elskehaveman@hotmail.com

Financiën

Spanje (Iban) Rekeningnr: (ES41) **2100 6225 1602 0002 1905** (BIC code is
 CAIXESBB) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Internet

Website en E-mail: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl

Email: info@iggds.nl

Colofon

Samen Onderweg is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente
 "De Hoeksteen" te Guardamar del Segura.

Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.

Kopij inleveren: per mail: redactie@iggds.nl

Redactie: Henny vd Heide, tel. 06-522 76 330; Emailadres: redactie@iggds.nl

Wie, wat en waar

Kerkenraad

Praeses: George Reuchlin

Tel. +34 - 966 719 519; E-mail: j.g.reuchlin@t-online.de

Vicepraeses en kerkrentmeester: Albert Ferwerda

Tel. 966 712 099; E-mail: kerkvoogd@iggds.nl

Scriba: Henk Schoonenberg

Tel. 966 713 079; E-mail: scriba@iggds.nl

Pastoraat: Angelique Otten

Tel. +34 693 733 978; E-mail: leoottegro@home.nl

Diaken: Hetty van Rijn

Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl

Predikant:

E-mail: predikantiggds@gmail.com

Tel. 865 770 841

Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad

Adressen

Kerk

Puerta de Rabat 5

(aan de noordzijde van Plaza Porticada)

03140 Guardamar del Segura

Kerkdiensten: Elke zondag om 11.00 uur

Adres pastorie:

Urbanización Benimar II.

Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

Redactioneel

Dit stukje schrijf ik vanuit een nat Nederland. We hebben tot nu toe een prachtige herfst gehad en er zijn opnieuw weerrecords gebroken in positieve zin, maar vandaag is het bar en boos. Ik moet dan altijd even kijken naar het weerbericht van Guardamar... dat heb ik net ook even gedaan en ik zag allemaal zonnetjes en temperaturen van 22/23 graden. Ik ben in het verkeerde land geboren en een echte Nederlander, als het regent klaag ik over het weer. Ooit wees iemand mij er op dat een christen niet mag klagen over het weer: 'Wie moppert op het weer die moppert op de....'

De nieuwe Samen Onderweg ligt weer voor u! Er is weer een wisseling van de wacht geweest, ds. Arnoldus heeft plaats gemaakt voor ds. Solinger. Van beide een stukje in dit kerkblad. Ik heb gehoord en gelezen dat er een gezellige en drukbezochte afscheidsmaaltijd is geweest met ds. Arnoldus en haar man.

En ik heb het geweldige nieuws gehoord dat de kerk weer terug is bij af oftewel terug naar Villa Augusto! Wie had dat durven bedenken. Dit is echt heel mooi en bij deze feliciteer ik jullie van harte met deze prachtige locatie. Bij een felicitatie hoort gebak en zelfs dat schijnt goed te komen want ik heb gehoord dat Petra met haar heerlijke gebak ook teruggaat naar Villa Augusto.

Ik wens jullie veel succes met de verhuizing en hoop 20 december jullie nieuwe/oude stek te mogen bewonderen.

Hartelijke groet,

Henny vd Heide



Van de praeses

De Ikkertjes

Het laatste weekend voor ons vertrek uit ons boerendorpje Liedern vierde de nazomer een waardig afscheid. Op zaterdagmorgen liet ik ons poedeltje Kira uit en wandelde langs de akkers, waarvan de maïs reeds geoogst was. Alleen de bruine stoppels staken nog boven de grond uit. Een groep duiven zochten de bodem af naar maïskorrels die, tijdens het oogsten met de grote combines, op de akkers waren achtergebleven. Voor vogels heeft Kira geen belangstelling zodat de duiven ongestoord konden doorgaan met het pikken. Dat het jaargetij aan het veranderen was kon ik zien aan de nevelslierten, die hier en daar laag over de velden hingen. Sommige loofbomen hadden al bladeren verloren, andere bomen en struiken boden een kleurrijk pallet van groen, geel en rood loof als een bont boeket voor de vertrekkende zomer. Aan de zijspiegel van mijn auto had een spin zijn web gesponnen, waaraan zich miniscuul kleine dauwdruppels hadden vastgezet; net een diamanten diadeem waarmede de natuur zich had getooid. Boven mijn hoofd hoorde ik het luidruchtig gesnater van ganzen, die in een V-formatie overvlogen op weg naar het rivierengebied met sappig grasland om daar te overwinteren. Net als de ganzen zouden wij de komende week naar het Zuiden trekken. Elke was al druk doende om klaar te leggen wat mee naar Quesada genomen zou moeten worden en de auto had een inspectiebeurt gekregen om daarmee zo veel mogelijk te voorkomen dat er onderweg problemen zouden kunnen optreden. Ik keek er naar uit om binnen een paar dagen onze kennissen en vrienden in Spanje weer te zien. Een beetje schuldig voelde ik mij wel dat ik - als voorzitter - de kerk drie maanden in de steek had gelaten. Maar had ik de kerk werkelijk in de steek gelaten? Ook in de zomertijd had in Nederland 'De Hoeksteen' om aandacht gevraagd. Zo hadden Angelique en ik eind augustus aan een informatie bijeenkomst van het Interkerkelijk Pastoraat voor Nederlanders in Zuid-Europa (IPNZE) deelgenomen. Rob en Marga Quispel hebben bij ons gelogeerd en met Pim Rijnders bezochten Elke en ik een Oud-Katholieke mis in Enschede. Prima gelegenheden om onze ervaringen uit te wisselen en ik heb ruim de tijd gehad om te vernemen hoe beide voorgangers hun verblijf in Guardamar hebben beleefd. Zo had toch elk nadeel ook weer zijn voordeel.

Het kleine historische kerkje achter de Waaldijk in Hurwenen was op 2 oktober tot de laatste plaats gevuld tijdens de uitvaartdienst voor Riet Zuidhof, die geleid werd door Bert Bosveld. Het moet Ben en de kinderen tot steun zijn geweest dat zo velen Riet met gezang en gebed vaarwel gewent hebben.

Cantorij

De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Ons motto is 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Wij hopen als cantorij een bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten.

Goede Doelen

Armoede is iets wat de regering in Spanje niet zomaar kan oplossen. . Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben met voedselpakketten, huisraad en eerstelijns raad-en-daad hulp om hen door een moeilijke periode heen te helpen en te werken aan nieuw perspectief voor de toekomst. Om deze diaconale hulp te kunnen bekostigen heeft de werkgroep Goede Doelen onder andere op de tweedehands markt van Guardamar een winkelcontainer gehuurd en wordt er wekelijks door een groep enthousiaste medewerkers goede gebruikte kleding, klein meubilair en tweedehands spullen ingezameld, die op de markt kunnen worden verkocht.



De werkgroep doet daarom een oproep aan alle leden, vrienden en bekenden om goede kleding, meubilair en spullen af te staan, die zij op de markt kunnen verkopen. Ook uw giften zijn natuurlijk welkom.

Leo en Ria de Bruijne
Tel. 966 722 987

KOM op de KOFFIE!

Wij heten u welkom om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk een kop koffie te drinken bij Bistro Vivaldi (C/ Misionero Venancio Ortiz 22, hoek Plaza Musica). Simone serveert daar elke donderdagochtend vanaf 10 uur voor ons koffie met een heerlijk stuk appelgebak voor € 2,75. Onze predikant is aanwezig met een luisterend oor en - daar waar gewenst - een bemoedigend woord. Dit is tevens een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Het is de bedoeling dat er in een ongedwongen sfeer met elkaar gesproken kan worden over dagelijkse dingen die ons bezighouden en over bijzondere gebeurtenissen die ons getroffen hebben. Daarbij hoeft het geloof niet centraal te staan maar wij zoeken elkaar wel op in de sfeer van de kerk. Zij die onze kerk nog niet kennen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Er is gekozen om deze inloop-koffie op donderdag te houden omdat in Rojas op donderdag markt gehouden wordt.

Goede Doelen met Kerstmis

In de dagen waarin het donkerder wordt, komt het licht van Kerstmis dichterbij. Goede Doelen wil dat licht van Kerstmis extra glans geven door aan de gezinnen, die door Goede Doelen gesteund worden, een extra gevuld kerstpakket aan te bieden. Wij denken daarbij aan waspoeder, afwasmiddel, tandpasta, deodorant en wat luxe artikelen, zoals kaarsen en een fles cava.

Wij vragen u om deze Kerstactie mogelijk te maken door zondag artikelen mee te nemen, die bij de pakketten kunnen worden ingepakt. Heide zal een stand verzorgen tijdens de Kerstmarkt bij het restaurant 'Differente' waarvoor wij u graag oproepen bloem- en Kerststukjes te maken. Wij willen voor hen, die van onze steun afhankelijk zijn, een bijzonder feestelijk Kerstfeest bereiden. Voor vragen kunt u contact met ons of met Heide opnemen.

Vriendelijke groeten,

De Goede Doelen
Ria en Leo de Bruijne
Tel.: 966 722 987

Mijn artikel in de vorige 'Samen Onderweg' was mede een dankwoord aan onze dominee Rob Quispel, die naar Nederland is teruggekeerd. Eind oktober moesten wij opnieuw afscheid nemen van een predikant, die haar taak onder moeilijke omstandigheden heeft moeten verrichten. In de zomermaanden was weinig structuur in het kerkbestuur herkenbaar en werd de kerk op de zondagen voornamelijk bevolkt door vakantiegangers, die maar een incidentele band met 'De Hoeksteen' hebben. Dat heeft de taak voor ds. Greetje Arnoldus er niet eenvoudiger op gemaakt. Zij heeft zich desondanks echter met heel veel engagement en toewijding aan de leden van onze gemeente gegeven en was daardoor een vast aanspreekpunt en een rots in de branding. Ondanks dat ik Greetje Arnoldus maar kort heb meegemaakt is zij voor de kerkenraad, en ook voor mij persoonlijk, een steun geweest met een luisterend oor en een open hart. Daarvoor ons aller dank!

Inmiddels hebben wij ds. Gerard Solinger en zijn vrouw Thea welkom mogen heten. In zijn eerste preek stond het thema 'naasteliefde' centraal, waarbij het verhaal over 'De Barmhartige Samaritaan' en de gezongen regels uit het lied 399 uit de Evangelische Liedbundel 'En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan Mij gedaan' zijn boodschap ondersteunden.

Mensen, die tolerantie en naasteliefde in hun levensstijl beoefend en uitgedragen hebben zijn voor mij een voorbeeld en inspiratiebron. Dat hoop ik ook regelmatig in ons blad 'Samen Onderweg' uit mijn pen te laten vloeien. Zo was ik bijzonder getroffen door het verhaal over de Britse verpleegster Edith Cavell, die honderd jaar geleden geëxecuteerd werd door een Duits vuurpeloton. Miss Cavell ging - ondanks een dreigende Duitse invasie - terug naar België om als verpleegster werkzaam te zijn. Nadat de Duitse veroveraars het ziekenhuis in Brussel in bezit had genomen als Feldlazarett, bleef Edith Cavell in het ziekenhuis werken om gewonde Duitse soldaten te verzorgen; onder het motto dat zij het als haar plicht voelde medische zorg te verlenen aan iedere gewonde. Daarbij maakte zij geen onderscheid naar nationaliteit, geloof of huidskleur. Een gewonde was voor haar een medemens die hulp nodig had en geen vijandelijke soldaat. Zij was een opvallend voorbeeld van naasteliefde. In een volgende Samen Onderweg vindt u een uitgebreider artikel over Edith Cavell.

Ik vind het verhaal over Edith Cavell zo belangrijk omdat vaak een behoefte om zichzelf op de voorgrond te dringen, wordt gemaskeerd als naasteliefde. Als daarbij ook nog een Christelijk sausje over deze schijn-naasteliefde wordt gegoten dan is Ikke belangrijker geworden dan Ichtus. Echte naasteliefde onderscheidt zich van het gedrag van de Ikkertjes doordat diegenen die

naastenliefde bedrijft eerder de anonimiteit zoekt en zijn daden als een natuurlijke plicht ziet, in plaats van iets bijzonders, waarop hij zich voor mag laten staan. Hij, die Christelijke naastenliefde bedrijft, zal zich verheugen over een ieder die naast hem wil werken aan het grote doel. Een Ikkertje zal het terrein, waar hij als Ikkertje schittert en lauweren oogst, met alle middelen verdedigen en geen ander naast zich dulden. In een andere hulpverlener op zijn terrein herkent een Ikkertje geen medestander, doch een bedreiging, die verjaagt moet worden. Roddel, diffamering en dwarszitten zijn wapens waarmee een Ikkertje zijn invloedsgedebied verdedigt. Een Ikkertje kan zich achter vele maskers van naastenliefde verbergen, maar is direct herkenbaar als veranderingen zich aankondigen. Het Ikkertje wil geen veranderingen. Het Ikkertje is bang voor veranderingen, want veranderingen kunnen zijn zo zorgvuldig opgebouwde en gekoesterde invloed en macht aantasten. Hoe duidelijk werd dat onlangs in het Duitse 'Costa Blanca Nachrichten' van 23 oktober aangetoond. Bericht werd over het voornemen een nieuwe protestante kerkgemeenschap te vestigen. De krant meldde onder de kop 'Brüchiger Glaube', 'Es kommt nicht gut in La Nucia an, dass Pfarrer Gerhard Jacobs die Gründung einer Gemeinde salopp als unrealistisch abtut.' Als wij als gemeenteleden van 'De Hoeksteen' in woord en gedrag een waarachtige kerk van Christenen willen zijn, dan moeten wij er naar streven om geen kruiwagen vol van Ikkertjes te zijn, maar een gemeenschap die in bescheidenheid in het licht van Christus onze plicht ten opzichte van onze naasten met liefde vervullen.

George Reuchlin



Ik DROOM van een verwachtingsvolle kerk:

Waar leden zich niet wentelen in hun materiële rijkdom en comfort, omdat ze weten dat ze vreemdelingen en pelgrims op deze aarde zijn

Die steeds trouwer en actiever wordt omdat zij uitziet naar de wederkomst van haar Heer

Die de vlam van de christelijke hoop brandend houdt in een duistere en wanhopige wereld

Die op de dag van Christus' wederkomst niet ineen zal krimpen van schaamte, maar vol vreugde zal opspringen om Hem te begroeten

Dat is ook ONZE DROOM van een levende kerk. Wij bidden dat u die DROOM met ons zult delen en dat deze DROOM met Gods hulp ook werkelijkheid mag worden.

Bram de Smidt en Elske Haveman

Oproep

Wij, Peter en Henny vd Heide, zoeken een plekje waar we onze auto mogen neerzetten van maandag 23 december tot zaterdag 9 januari.

En we zoeken iemand die ons op maandag 21 december rond 08.30 uur naar airport Alicante wil brengen en mij (Henny) zaterdagavond 9 januari rond 22.15 uur wil ophalen uit Alicante.

Mocht u ons kunnen/willen helpen wilt u mij dan mailen?:

Henny vd Heide
hennyvdheide@hotmail.com

Ik DROOM van een zorgzame kerk:

Waar de leden mensen zijn uit verschillende rassen, landen, leeftijdsgroepen en maatschappelijke achtergronden, waardoor de eenheid en diversiteit van het huisgezin van God zichtbaar wordt

Die een warme en open gemeenschap vormen en zich niet inlaten met boosheid, zelfzucht, jaloezie en trots

Waar leden elkaar liefhebben met een rein hart, geduld hebben met elkaar, elkaar vergeven en elkaars lasten dragen

Waar ze vrienden zijn voor de eenzamen, steun geven aan de zwakken en diegenen verwelkomen die veracht en verstoten worden door de maatschappij

Waar liefde overvloedig naar de buitenwereld, een aantrekkelijke, aanstekelijke, onweerstaanbare liefde, de liefde van God Zelf.

Ik DROOM van een dienende kerk:

Die Christus als Dienaar heeft gezien en Zijn roepstem heeft gehoord om ook een dienaar te zijn

Die bevrijd is van eigenbelang, binnenstebuiten is gekeerd en zichzelf heeft weggecijferd om anderen te dienen

Waar leden het gebod van Christus gehoorzamen door in de wereld te gaan staan, de seculiere maatschappij te doordrenken, het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn

Waar leden het goede nieuws van Jezus op een eenvoudige, natuurlijke, authentieke en enthousiaste manier met hun vrienden en burens delen

Die van harte dienstbaar is aan haar eigen omgeving, onder de buurtbewoners, gezinnen en alleengaanden, autochtonen en allochtonen, ouderen, jongeren en kinderen

Die alert is op veranderende behoeften in de samenleving en die gevoelig en flexibel genoeg is om haar programma en prioriteiten aan te passen zodat ze beter kan dienen.

Die ook een wereldvisie heeft en voortdurend haar jongeren aanmoedigt hun leven in dienst daarvan te stellen en die mensen uitzendt om te dienen.

In Memoriam

Riet Zuidhof 1941 - 2015

Eind september bereikte onze kerk het droevige bericht dat Riet Zuidhof na een lang ziekbed door God geroepen was.

Vanaf de oprichting van 'De Hoeksteen' is Riet een trouw lid van onze kerk geweest, die bij de verschillende verhuizingen van de kerk een gewaardeerde hulp was. Op 2 oktober namen familieleden, vele vrienden en bekenden afscheid van Riet. In het kleine intieme kerkje achter de dijk in Hurwenen ging Ds Bert Bosveld voor. Zijn afscheidswaarden waren gebaseerd op Joh.14:2 'In het huis van mijn Vader zijn veel kamers'. Met veel liefde herdachten de kleinkinderen van Riet en Ben hun grootmoeder. Het slotlied 'Ik zie een poort wijd openstaan', dat bij de uitvaart klonk, was als een gezongen gebed. Naast voorganger Bert Bosveld waren onze oud-predikanten, Nico Schipper en Rob Quispel aanwezig om Riet op haar laatste gang te begeleiden.



Wij wensen Ben, kinderen en kleinkinderen dat Riet in vele mooie en dierbare herinneringen blijft voortleven.

Van de voorganger

Weer een dominee

Mag ik ons even voorstellen: Gerard Solinger en Thea Solinger-Zanting, geboortejaren respectievelijk 1946 en 1948. Wij zijn eerder geweest in 2012, en hebben daar nog goede herinneringen aan. Vanaf 1 november, direct al een zondag, zijn wij aangetreden. Wij hopen met u op een goede inspirerende tijd en op Gods zegen.

Bezinning

Het kerkelijk jaar loopt op zijn einde. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is vaak de zondag waarop mensen, die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, worden herdacht. Direct daarna volgen de adventsweken. Het is een tijd van bezinning (ik moet zeggen: het zou een tijd van bezinning moeten zijn, maar het is vaak een periode van gezellige lichtjes en kerstinkopen).

De theoloog Paul Tillich onderscheidde drie soorten bestaansangst

1. Noodlot en dood
2. leegte en zinloosheid
3. Schuld en oordeel

De Poolse dichteres Wyslawa Szymborska, die in 1996 de Nobelprijs voor literatuur kreeg, schreef aansprekende gedichten. Onderstaande gedicht is een bezinning op het tekortschieten of op het schuldgevoel. Een handvat voor bezinning in de komende tijd.

Onder een kleine ster

Mijn excuus, toeval, omdat ik je noodzaak noem.

Mijn excuus noodzaak, als ik me niettemin vergis.

Wordt niet boos geluk, omdat ik je als mijn geluk beschouw.

Reken me niet aan, doden, dat u smeulend in mijn geheugen kwijnt.

Mijn excuus tijd, dat ik per seconde zoveel wereld over het hoofd zie.

Het spijt mij oude liefde, dat ik mijn laatste als de eerste beschouw.

Vergeef me verre oorlogen, dat ik bloemen mee naar huis neem.

Vergeef me open wonden, dat ik me in mijn vinger prik.

Mijn excuus, roependen uit de afgrond, voor de plaat met het menuet.

Mijn excuus, mensen op de stations, dat ik om vijf uur 's morgens slaap.

Pardon in het nauw gedreven hoop, dat ik soms lach.

Pardon woestijnen, dat ik niet met een lepel water aan kom rennen.

En ook jou valk sinds jaren dezelfde, in dezelfde kooi, roerloos starend naar altijd hetzelfde punt, vraag ik om vergiffenis, ook al mocht je een opgezette vogel zijn.

Ik DROOM

Afgelopen zondag 1 november mochten wij in onze kerk in Apeldoorn een feestelijke kerkdienst bijwonen. Wij vierden dat 12 ½ jaar geleden wij samen zijn gegaan met 3 PKN kerken in Apeldoorn-Zuid. In een met slingers behangen kerk waarin koffie en gebak klaarstonden werd stilgestaan bij het thema "met vreugde en vertrouwen de toekomst in". Daar wij met onze kerk 'De Hoeksteen' in december terug gaan verhuizen naar onze 'oude stek', waar wij overigens heel blij mee zijn, kwamen de gedachten bij ons op: het gaat toch eigenlijk niet om de plek? Kerk-zijn heeft toch een diepere betekenis? Welnu, in de dienst van afgelopen zondag werden wij erg getroffen door de DROOM welke John Stoot, een Engelse kerkleider en Bijbelleraar had. Deze DROOM willen we graag met u delen.

Ik DROOM van een Bijbelse kerk:

In elk opzicht trouw aan de openbaring van God in de Bijbel

Waar de Schrift op een heldere en duidelijke manier mag klinken en elk gemeentelid kan opgroeien tot een volwassen en betrokken Christen

Waar gemeenteleden het Woord van God liefhebben en erop reageren door Christus na te volgen en God en de naaste lief te hebben en te dienen

Ik DROOM van een aanbeddende kerk:

Waar gemeenteleden samenkomen om God te ontmoeten en Hem te eren

Die weten dat God altijd in hun midden is en die zich nederig voor Hem willen neerbuigen

Die regelmatig samenkomen aan de tafel van Jezus Christus om Zijn geweldige verlossingswerk aan het kruis gedenken

Die de lofprijzing opluisteren met hun muzikale vaardigheden

Die geloven in de kracht van het gebed en die God ervaren in het gebed

Waar lofprijzing en aanbedding niet alleen tot uiting komt in de zondagochtendiensten en gebedssamenkomsten maar ook in hun gezinnen, hun werk en hun dagelijks leven

Kerkrentmeester en Collecten

Wat een fantastisch nieuws afgelopen maand oktober, dat wij straks op 6 december 2015 onze vertrouwde locatie Villa Augusta, huidige naam is nu Residencial Bella Mare, opnieuw in gebruik kunnen en mogen nemen.

Op dit moment moeten er nog enkele details worden besproken, zoals bepaalde investeringen, doch wij vermoeden dat dit uiteindelijk op geen bezwaar zal stuiten. Er is inmiddels een positief gesprek geweest met de directeur en er zal een "huurcontract" over meerdere jaren worden overeengekomen.

Het voordeel is nogal omvangrijk. Zoals u wellicht weet is deze ruimte duidelijk groter en ook veel prettiger wat licht betreft. En niet te vergeten is het financieel een zeer belangrijke verbetering.

Op grond hiervan hopen wij dat er in de toekomst, vanaf 2016, geen tekorten meer zullen gaan ontstaan. Ergo ons vermogen i.c. reserve zal kunnen toenemen zodat wij extra uitgaven in de toekomst gemakkelijker kunnen opvangen.

Inmiddels is Johan Simon de organisator voor de totale verhuizing en de belangstelling voor mankracht etc. is voldoende (ook niet kerkmensen hebben spontaan hulp aangeboden). Allen dank voor deze spontane medewerking.

Tenslotte moet ik toch nog (helaas)melden dat er nog steeds enkele leden hun verplichtingen omtrent hun vrijwillige bijdragen niet hebben voldaan. Doch ik heb alle vertrouwen dat dit nog zal geschieden...

Met hartelijke groet,

Albert Ferwerda

Datum	Bezoekers	1e Collecte	2e Collecte
20.09	41	€ 165,00	€ 81,00
27.09	48	€ 171,00	€ 159,00
04.10	37	€ 122,00	€ 69,00
11.10	38	€ 132,00	€ 82,00
18.10	54	€ 162,00	€ 100,00
25.10	52	€ 171,00	€ 101,00
01.11	44	€ 137,00	€ 89,00

Mijn excuus omgehakte boom, voor mijn vier tafelpoten.

Mijn excuus grote vragen, voor mijn kleine antwoorden.

Waarheid let alsjeblieft niet al te erg op mij.

Ernst betoon je grootmoedig.

Duldt geheim van het bestaan, dat ik draadjes uit je sleep pulk.

Klaag me niet aan ziel, omdat ik je zelden heb.

Mijn excuus aan alles, omdat ik niet overal kan zijn.

Mijn excuus aan allen omdat ik niet man en vrouw kan zijn.

Ik weet dat niets mij rechtvaardigt zolang ik leef

omdat ik mijzelf in de weg sta.

*Neem me niet kwalijk, taal, dat ik pathetische woorden van je leen
en vervolgens veel moeite doe om ze luchtig te laten klinken.*

door Wyslawa Szymborska

Gerard Solinger

Afscheid

Hello Goodbye

Op Schiphol is het 24 uur per dag een komen en gaan van mensen met iedere minuut een ontmoeting of een afscheid. Zo erg is het niet in de Interkerkelijke Gemeente De Hoeksteen te Guardamar del Segura. Maar zo voelde het wel toen Leo en ik woensdag 28 oktober j.l. om 03.00 's nachts, na een vertraagde vlucht, in Biddinghuizen aankwamen. Ook nu, terwijl ik dit schrijf, is het moeilijk om los te komen van de zon, de kerk en alles wat wij met elkaar beleefd hebben.

Lieve mensen, drie maanden lang heel intensief samen geloven, bidden, zingen, napraten, eten, met elkaar optrekken, lief en leed delen, elkaar en bovenal God ontmoeten heeft ons gezegend. En dan heb ik het nog niet gehad over de vele positieve reacties van mensen bij het verlaten van de kerk, de gesprekken

op het terras (terraspastoraat) en bij een aantal van u thuis. Het waren ontmoetingen onderweg. Tussen komen en gaan. Mijn man en ik hebben geprobeerd om uw gemeente zoveel mogelijk te dienen, te ondersteunen en tot zegen te zijn. Door het voorgaan in de diensten, het verzorgen van pastoraat, de gespreksavond over de film 'As it is in heaven', zingen in de cantorij en begeleiden van de samenzang, samen met Mercedez op het orgel en Leo op cornet en flugelhorn (dank je wel Rina). Ook denken we dankbaar terug aan de opbouwende gesprekken met de (nieuwe) leden van de kerkraad en beleidsondersteuning van de werkgroep Goede Doelen, gericht op gemeenteopbouw en gemeente zijn. Het afscheid kwam voor ons veel te vroeg, we hadden best nog langer willen blijven. Maar zo gaat dat bij predikanten en pelgrims onderweg. Iedere drie maanden een ontmoeting en een afscheid. Tot ziens! zei George Reuchlin bij zijn afscheidswoord. En Albert voegde daar nog een paar records aan toe qua kerkbezoek en het aantal van 43 deelnemers aan het afscheidsdiner. Tot ziens lieve mensen, vrienden, we zullen jullie missen. Maar we houden contact.



Ontvang de hartelijke groeten en zegenwens van
Greetje en Leo Arnoldus

Pastoraal

Petra Kortenoeven:

Petra was weer toenemend benauwd. Kreeg begin van de week Antibioticum en Prednison. Maar helaas was dat onvoldoende. Is vanmiddag ivm die benauwdheid in het ziekenhuis opgenomen.
pkortenoeven@gmail.com

Ria de Bruijne:

Ria loopt met 2 krukken nadat ze een scheurtje in haar enkel heeft opgelopen. Het gips is er j. l. vrijdag afgegaan. Er zit nu nog wel een brace om haar enkel. Die moet er nog een maand om zitten. Met de pijn gaat het redelijk.
leo.de.bruyne@gmail.com

Hans Verdaasdonk:

Hans werd toenemend benauwd en ligt helaas sinds gisteravond weer op de IC. Gelukkig is hun dochter Mary er nog. Voor Marriette ook een steun.
marguar@icloud.com

Martha Wever:

Ik loop nog steeds met 2 elleboogkrukken. En krijg twee keer per week fysiotherapie. De fysiotherapeut komt bij me thuis. Het is een langdurige geschiedenis, maar het is ook een gecompliceerd enkelfractuur en nog een kuitbeen fractuur (27/8). Maar het komt uiteindelijk goed.
mwkok69@gmail.com



Laten we bovenstaande gemeenteleden in onze gebeden herdenken. In het bijzonder Hans en Petra en degenen die hen dierbaar zijn.

Martha Wever

Hilversum mwkok69@gmail.com

Verjaardagen

8-nov	Jannie Verburg
19-nov	Filip Ruitenber
30-nov	Leo de Bruijne