

U bent van harte welkom!
Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura
"De Hoeksteen"

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.

Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur

Vanuit Guardamar del Segura volgt u de N332 in de richting van Torrevieja. Bij de derde en tevens laatste rotonde van Guardamar gaat u links richting het strand. Na 10 mtr neemt u het kleine weggetje naar rechts. Aan het einde gaat u rechts en direct weer links, zodat u langs de N332 rijdt. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u 0,5 km in. Tot Residencia Bella Mare, nummer 11.

Vanuit Torrevieja volgt u de N332 richting Guardamar del Segura. U volgt de afslag Montesinos. Bij de grote rotonde Montesinos volgt U de afslag rechts richting El Moncaio. Na ongeveer 1 km slaat u rechtsaf (afslag Platja El Moncaio). In de volgende bocht houdt u rechts aan, zodat u langs de N332 blijft rijden. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u ongeveer 0,5 km in. Bij nummer 11 moet u zijn, dit is Residencia Bella Mare. De ingang van de kerkzaal vindt u aan de rechterkant van het gebouw. Via het buitenterras kunt u de trap af. Tegenover het zwembad is onze kerkzaal.

De coördinaten voor uw navigatiesysteem : 38° 03' 48.96" N, 0° 39' 17.74" W



Samen Onderweg

Kerkblad van
"De Hoeksteen", Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura
Predikant: ds. W. van Buuren



Jaargang 8

6 maart 2016

Inhoud

Redactioneel	3
Van de praeses	4-6
Van de voorganger	6-7
Afscheid en van de kerkenraad	7-8
Denia.....	9
Kerkrentmeester en gift	10
Collecten	11
Pastoraal en verjaardagen.....	11-12
Inloopochtend en gebedskring.....	13
De Tijger en kerstmis 2015.....	14-15
Gedicht.....	16
Cantorij, Goede Doelen.....	15
Wie, wat en waar.....	16-17
Hoe vindt u ons	18

Pieter van der Ent
Alicante Spanje
 tel. +34 965756702 /
 mobiel +34 665654131

*Voor geheel vrijblijvende
 offerte kunt u mailen:
 info@entopmovers.com
 of u bezoekt onze Website:
 www.entopmovers.com*

**Van der Ent
 Top Movers
 voor al uw
 verhuizingen
 binnen Europa**

Pastoraal Team

Voorzitter: Angelique Otten
 Tel. +34 693 733 978; E-mail: leoottegro@home.nl

Leden:

Jan Kwint tel. 966 717 368; geen E-mail
 Martha Wever tel. 0034-695076208 (Spanje)
 tel. 0031-651680422 (Nederland); E-mail:mwkok69@gmail.com
 Rina Dohmen tel. 692952549; E-mail:rina-42@hotmail.com
 Elske Haveman tel. 966 712 943; E-mail: elskehaveman@hotmail.com

Financiën

Spanje (Iban) Rekeningnr: (ES41) **2100 6225 1602 0002 1905** (BIC code is **CAIXESBB**) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Internet

Website en E-mail: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl
Email: info@iggds.nl

Colofon

Samen Onderweg is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" te Guardamar del Segura.
 Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.
Kopij inleveren: in Word, per mail: redactie@iggds.nl
Redactie: Henny vd Heide, tel. 06-522 76 330; Emailadres: redactie@iggds.nl

Wie, wat en waar

Kerkenraad

Praeses: George Reuchlin
Tel. +34 - 966 719 519; E-mail: j.g.reuchlin@t-online.de
Vicepraeses en kerkrentmeester: Albert Ferwerda
Tel. 966 712 099; E-mail: kerkvoogd@iggds.nl
Scriba: Henk Schoonenberg
Tel. 966 713 079; E-mail: scriba@iggds.nl
Pastoraat: Angelique Otten
Tel. +34 693 733 978; E-mail: leoottegro@home.nl
Diaken: Hetty van Rijn
Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl
Predikant: ds. W. van Buuren
E-mail: predikantiggds@gmail.com
Tel. 865 770 841

Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad

Adressen

Kerk
Residencia Bella Mare
Calle Austria 11
Urbanizatie Campomar
Guardamar del Segura
Kerkdiensten: Elke zondag om 11.00 uur
Adres pastorie:
Urbanización Benimar II.
Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

Redactioneel

Door verschillende omstandigheden is deze Samen Onderweg twee weken later uitgekomen dan de bedoeling was. Maar hier ligt hij dan toch weer voor u.

In deze uitgave vindt u een bijdrage van onze nieuwe predikant ds. Willem van Buuren. Hij heeft het stokje overgenomen van ds. Gerard Solinger die een afscheidswoord heeft geschreven. Ds. Van Buuren zal ook wekelijks aanwezig zijn bij de inloopkoffie. De locatie en tijd van deze inloopkoffie zijn gewijzigd, hierover leest u een mededeling verderop in deze uitgave. Angélique Otten heeft een verslag geschreven over de viering van het 40-jarig bestaan van de kerk van Denia. Dit verslag had al in de vorige Samen Onderweg moeten staan maar door een fout van mij is dit niet gebeurd. Angélique, nogmaals mijn excuses.

Deze maand mogen we weer het paasfeest vieren, voorafgegaan door Goede Vrijdag. Op paaszondag is er voor de dienst een gezamenlijk ontbijt. Op blz. 8 vindt u hierover meer informatie.

Hartelijke groet,

Henny vd Heide

De volgende Samen Onderweg zal verschijnen op 27 maart. U kunt uw kopij inleveren tot uiterlijk zondagavond 20 maart.



Van de praeses

Afscheid en Welkom

Toen wij in de week van januari naar Spanje terugkeerden, was het voor Spaanse begrippen winter, Zeker geen strenge winter, maar eerder mild voor de tijd van het jaar. De meeste bomen waren nog wel kaal, maar op beschutte zonnige plekken stonden toch de eerste amandelbomen al in volle bloei. Inmiddels is dat beeld veranderd en valt overal de roze rode bloesem te bewonderen.

Ook onze kerk is inmiddels weer opgebloeid en zijn de vele leden van onze gemeenschap, die Kerst en Nieuwjaar met familie of vrienden in Nederland gevierd hebben, weer teruggekeerd. Na een laatste uitvoering op 11 december, is onze cantorij onder leiding van Bram weer tijdens de zondagsdienst te horen.

Van Ds. Gerard Solinger moesten wij eind januari afscheid nemen. Hij heeft een wel heel bijzondere prestatie geleverd door tussen Kerstavond en de eerste zondag in het nieuwe jaar vijfmaal in een dienst voor te gaan. Ook gaf hij een extra impuls aan de 'Inloop koffie', die op elke donderdag morgen in Bistro Vivaldi van start is gegaan. Door met de aanwezigen te discussiëren over het onderwerp dat hij op de daarop volgende zondag in zijn preek wilde behandelen, kwam er een uitwisseling van gedachten op gang, die er toe geleid heeft dat de deelnemers de preek met meer inzicht konden beleven.

Binnen de kerkenraad zijn initiatieven aan de orde geweest, waarbij telkens als standpunt gold, dat onze kerk 'De Hoeksteen' een interkerkelijke gemeenschap is, waarbinnen iedereen, die het Christelijk geloof belijdt, of daar positieve belangstelling voor heeft, zich welkom en thuis moet kunnen voelen. Derhalve staat de kerkenraad positief ten opzichte van initiatieven van leden om op hun wijze het Geloof te beleven, maar organiseert de kerkenraad zelf geen activiteiten, die haar neutrale Christelijke positie ter discussie zou kunnen stellen. Ook zijn 'De Goede Doelen' een onderwerp van overleg. De noodzaak voor aanpassingen heeft zich al geruime tijd aangekondigd. Het opgang komende veranderingsproces vraagt een zorgvuldige aanpak en verdere begeleiding.

Veranderen

Slangen die niet van huid kunnen verwisselen, gaan te gronde. Evenzo de geesten, die men verhindert van mening te veranderen; zij houden op geest te zijn.

Friedrich Nietzsche (1840—1900)



Cantorij

De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerkzaal.

Ons motto is 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Wij hopen als cantorij een bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten.

Inloopkoffie

Elke woensdag is er vanaf 12.00 uur een inloopkoffie bij de kerk. Onze predikant zal hier ook aanwezig zijn. edereen is van harte welkom.

Goede Doelen

Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij met voedselpakketten gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben. Dit wordt o.a. bekostigd uit de verkoop van tweedehands spullen. Wij doen een oproep aan u allen om ons van spullen te voorzien die wij kunnen verkopen op de markt.

Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Leo en Ria de Bruijne
Tel. 966 722 987



*Zeg nooit, onze wereld is gebroken
 En de mens tot weinig goeds in staat.
 Zeg nooit, niemand kan op vrede hopen,
 Alles gaat nu eenmaal zoals het gaat.
 Want een land om van te dromen,
 Stuwt de mensen uit hun slavernij.
 Tot ze juichen met tranen in de ogen,
 Lieve God, we zijn er, eindelijk vrij.*

Elske Haveman



Uit de Griekse oudheid stamt de spreuk, *Panta rhei, oeden menei* (alles stroomt, niets blijft). Het is een wijsheid waarmee alles op aarde voortdurend geconfronteerd wordt; ook de kerk. Omdat alles om ons heen voortdurend verandert, moeten wij ons telkens aanpassen en dat aanpassen is ook veranderen. De kerk bevindt zich bij de in beweging zijnde samenleving in een merkwaardige positie. Aan de ene kant moet de kerk, als een levend instituut, met de veranderende omstandigheden mede veranderen. Aan de andere kant dient de kerk een anker te zijn met vaste normen en waarden; zeker voor die mensen, die in de woelige wereld met voor hen onoverkomelijke problemen worden geconfronteerd. De kerk leeft derhalve in een spagaat, omdat de Boodschap, zoals de Bijbel ons die leert, onaantastbaar moet zijn en vastigheid biedt. De Boodschap komt van God. De kerkelijke organisatie, liturgie en rituelen zijn echter mensenwerk en kunnen - moeten zelfs - steeds weer opnieuw bijgesteld en aangepast worden aan de veranderende samenleving.

De toonaangevende hoogleraar in organisatieleer en management aan de universiteit van Harvard, Peter F. Drucker, heeft geleerd: *Not to innovate is the single largest reason for the decline of existing organisations.**

Vanwege het onvermogen het onderscheid te maken tussen de door God gegeven Boodschap en de wijze waarop de Boodschap door de mens gebracht wordt, heeft ook in het verleden binnen het Christendom tot grote verwarring geleid met onchristelijke gevolgen. De geschiedenis van de kerk geeft duidelijke voorbeelden dat scheuringen, vervolging en veroordeling de onontkoombare gevolgen zijn van het feit dat kerkgemeenschappen niet het vermogen hebben gehad om hun rituelen, liturgie en organisatie aan te passen.

Martin Luther zou zich niet afgescheiden hebben van de kerk van Rome als Rome het inzicht, de kracht en de moed had gehad om haar verworden organisatie, liturgie en rituelen ter discussie te stellen en aan te passen aan de maatschappelijke veranderingen, die het gevolg waren van de opkomende Renaissance.

Omdat de presbyteriaanse kerk zich niet had kunnen aanpassen aan het feit dat de slavernij in de Verenigde Staten sinds 1 februari 1865 was afgeschaft en de zware dominee uit Louisiana, William Seymour, daarom niet tot haar kerk toegelaten had, stichtte Seymour in 1906 aan de Azusa Street in Los Angeles een multinationale kerkgemeenschap, die de bakermat van de Pinksterbeweging werd.

Paul van der Laan heeft in een aantal oudere afleveringen van Samen Onderweg een helder overzicht gegeven van het ontstaan en de kenmerken van verschillende kerkgemeenschappen, waarvan wij de leden als één gemeenschap binnen onze kerk welkom heten als onze broeders en zusters. Als kerkenraad betreuren wij het daarom dat Paul en zijn vrouw Rina besloten hebben om hun lidmaatschap van 'De Hoeksteen' te beëindigen. Wij denken met dankbaarheid terug op de bijdragen, die Paul als invallend voorganger, spreker en kerk-

historicus aan de groei van onze kerk heeft gegeven.

Veranderen is loslaten. Om te kunnen loslaten is moed en durf nodig. Vaak is het de angst voor het onbekende nieuwe, die ons belemmert om het ons bekende heden los te laten en het nieuwe te durven aanvaarden. Slechts als de angst of onvrede, waarin wij in ons heden leven, groter is dan de angst voor de onzekere toekomst, durven wij de veranderingen aan. Een hand die ons daarbij geleid helpt ons over de drempel van onze angsten heen te stappen. Daarbij mogen wij de tekst van gezang 293 voor ogen houden:

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

*Niet veranderen is de enige enkelvoudige oorzaak voor de neergang van bestaande organisaties

George Reuchlin

Van de voorganger

Kennis van het hart en hoe je wijs wordt aan de weg

“Op een van de tochten – nadenkend over wat wijs is – zei een man: ‘Ik hoef niet meer wijs te worden aan de weg. Ik ken de weg. Hij is mij geopenbaard in de Heilige Schrift en in het voorbeeld van de Vaders, en dat is genoeg voor alle mensen.’ Maar nu was er een wijze. Hij vroeg: ‘En wat heeft de Heilige Schrift en het voorbeeld van de Vaders je dan geopenbaard?’ De ander: ‘Dat is teveel om op te noemen.’

De wijze: ‘Juist daarom: omdat het teveel is om op te noemen, moet je de weg gáán.’ De ander: ‘En wat leer ik dan?’

De wijze: ‘Datgene wat in al dat vele voor jou bestemd is.’

Nu liep daar juist een klein hondje voorbij. ‘Zie je dat beestje?’, vroeg de wijze. ‘Ja’, zei de ander, ‘maar wat kan ik leren van zo’n loslopend beest?’

‘Alles’, zei de wijze. ‘Het loopt zomaar wat rond; het gaat de weg van alle hondjes en zo heeft God het beschikt. Maar het kent geen enkele weg.’ ‘En dan?’, vroeg de ander. ‘En dan?’, zei de wijze, ‘jij kent de wegen van alle mensen, maar niet

Dat advies aangehoord hebbend, ontstaken de tijgers in grote opwinding en woede. Zouden zij hun mooi geel-zwart gestreepte pels moeten inruilen voor de vaal bruine huid van een rund? Het was ondenkbaar dat een trotse tijger een juk opgelegd zou krijgen om voor de mens de rijstvelden om te ploegen. Als klap op de vuurpijl werkte de opmerking van een vrouwelijke tijger, die verklaarde dat zij nooit zou toelaten dat een mens aan haar tepels zou trekken om melk te verkrijgen. ‘Neen’, voor de tijgers viel aan het veranderen tot rund niet te denken.

De mens ging door met het kappen van het oeroud om meer en meer gebied geschikt te maken voor rijstvelden en tabaksplantages. Er zijn nu geen tijgers meer op Java.

George Reuchlin

Kerstmis 2015

Samen hebben we naar Kerst, de geboorte van Jezus toegeleefd en **samen** hebben we dat ook gevierd.

Veel mensen hebben er aan meegeewerkt. Ieder deed dit op zijn of haar manier. De een door kerststukjes te maken en op diverse kerstmarkten met deze te staan en de ander door de stukjes te kopen. Dit heeft een prachtig bedrag voor de Goede Doelen opgeleverd. Er was een Kerst Sing In en een kerstontbijt. De kerkzaal was sfeervol aangekleed en daar mochten we met z´n allen tijdens de Kerst Sing In, de kerstnachtdienst en de kerkdiensten van genieten. Bij deze wil ik iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft hartelijk bedanken. Fijn dat we dit alles **samen** mochten doen. **Samen** gedenken en herdenken dat Christus op aarde kwam. Nu verder naar Pasen!!



Hetty van Rijn

Er zijn geen tijgers meer op Java



Lang geleden was Java voornamelijk bedekt met een dicht oerwoud met hier en daar een verspreide kampong van Javanen, die voornamelijk van de landbouw leefden. De meesten van hen hadden enkele runderen, die dagelijks gemolken werden en gebruikt werden om te helpen bij het omploegen van de rijstvelden.

In het uitgestrekte oerwoud - ver van de bewoonde kampongs - waren de tijgers heer en meester. Om zich te voeden maakten zij jacht op wilde zwijnen, tapirs en kantjils. Met mensen hadden zij niets te maken. Dat veranderde op het moment dat Europeanen bezit namen van Java. Onder hun bestuur werd de landbouw geïntensiveerd ten behoeve van koloniaal waren, die naar de Europese landen verhandeld werden.

Meer en meer oerwoud viel ten offer om plaats te maken voor rijstvelden en tabaksplantages. Voor de tijgers werd het leefgebied kleiner en kleiner en bleven er minder en minder wilde zwijnen, tapirs en kantjils om hen te voeden. Door honger gedreven gebeurde het daardoor dat een enkele maal een tijger, op zoek naar voedsel, in de buurt van een kampong kwam en een rund buit maakte. Zo werd de tijger door de lokale boeren geleidelijk als een gevaar voor hun runderen gezien en werd er genadeloos op de koningin van het oerwoud jacht gemaakt. In het krimpende oerwoud en door de voortdurende jacht voelden de tijgers zich in hun voortbestaan bedreigd. Een oplossing voor hun probleem zagen zij niet; dus togen zij massaal naar de wijze aap, die in het midden van het oerwoud leefde, om raad te vragen. Nadat de aap het droeve verhaal van de tijgers angehooord had, dacht hij diep na. Na enige momenten van stilte, sprak de aap: 'Tja jullie hebben een ernstig probleem, maar er is een oplossing. Jullie moeten veranderen. Jullie moeten geen tijgers blijven, maar runderen worden.'

Als rund wordt jullie leefgebied door de mensen meer en meer vergroot en voedsel krijgen jullie dagelijks genoeg. Er wordt bovendien niet meer op jullie gejaagd, maar jullie genieten als runderen juist de bescherming van de mensen.'

die van jezelf. Daarom loop je zo maar wat rond.'

Het was een tijdlang stil.

"De mens, die nu toch wijs wilde worden aan de weg, had aan de wijze gevraagd waar hij dan naartoe zou reizen. Deze had hem wat vermoeid en verdrietig aangezien over zo veel onverstand. Na een hele poos had hij gezegd 'Keer in in jezelf.' ' Prima ', zei de man. Hij ging onmiddellijk naar de bibliotheek en keek in de encyclopedie bij het woord 'zelf'. Daar stond een heleboel, maar op één plaats bleef hij hangen. Daar stond: 'Het Zelf is een geheimzinnige kracht in de mens waardoor diens weg wordt geleid.' Dat begreep hij niet. Hoe kon hij op weg gaan naar een kracht, die hij juist nodig had om de weg te vinden. Met het boek in de hand keerde hij terug naar de wijze om hem zijn probleem voor te leggen. Maar die zei: 'Ik heb niet gezegd dat je naar de bibliotheek moest gaan, maar dat je in jezelf moest keren. Aan een heel boek, ja aan een hele bibliotheek heb jij niets. Zelfs het ongebreideld lezen in de 'Biblia', (de ganse Heilige Schrift), leidt op deze manier slechts tot dodelijke vermoeienis.' En de wijze wandelde weg. Nadenkend keerde de man terug om het boek weer op zijn plaats terug te zetten. Onderweg las hij er niet in. Hij dacht na over zichzelf. Voor het eerst."

(Uit: "De ziel gaat te voet" - Gesprekken voor onderweg, door Herman Andriessen en Ciel Mooren - Meinema ISBN 978 90 211 41787)

Ds. W. van Buuren

Afscheid

Mensen van voorbij

De dichter J.C. Bloem schijnt als grafschrift te hebben:

"Voorbij, voorbij, o voorgoed voorbij " Je begrijpt hieruit dat hij zeer aan het leven hechtte, maar dingen en mensen gaan voorbij, het is een feit, al kunnen wij er moeilijk aan wennen.

Hanna Lam schreef een gedicht, "Mensen van voorbij", zij bedoelde in haar gedicht mensen die overleden zijn, maar je kan ook denken aan mensen waarvan je afscheid neemt. Er is een Frans spreekwoord dat luidt "Partir c'est mourir un

peu ". De vertaling luidt: "Vertrekken is een beetje sterven".

*De mensen van voorbij,
zij blijven met je leven.
De mensen van voorbij,
zij zijn met ons verweven,
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen.*

Wij horen bij de mensen van voorbij en de mensen die wij ontmoeten horen daar voor ons bij. De vanzelfsprekendheid waarmee wij elkaar ontmoeten, het is voorbij.

Vaya con Dios,

Gerard Solinger en Thea Zanting

Van de kerkenraad

Zondag 20 maart hopen we het Heilig Avondmaal te vieren,

Op Goede Vrijdag 25 maart zal er een liturgische dienst plaatsvinden, aanvang 15.00 uur. Met elkaar willen we luisteren naar het passieverhaal, de liederen zingen en onze gebeden zeggen. Er wordt dus geen preek gehouden.

Op 27 maart, Paasmorgen, is er om 09.30 uur een gezamenlijk ontbijt bij Sabine. Kosten zijn € 5,- p.p.

Namens de kerkenraad,

Angélique Otten

Wijziging inloopochtend!!

De wekelijkse inloopochtend op donderdag bij Vivaldi komt te vervallen. In plaats daarvan is er op woensdag om 12.00 uur, na de cantorij, de mogelijkheid om elkaar in de kerk te ontmoeten en met de predikant te spreken.

Gebedskring

In ons maandblad van november j.l. vertelde ik u van de DROOM van ds. John Stoth, een Engelse kerkleider en Bijbelleraar. Ik eindigde toen dat ook MIJN DROOM mag zijn die van een levende kerk. Daar over nadenkend, over hoe ook onze kerk in Guardamar toch meer een levende kerk mag gaan worden, kwam ik op het idee te gaan starten met een gebedskring. Overigens kwam uit de eindexamen van de Alpha-cursus, welke vorig jaar gehouden is, de wens naar voren gebedssamenkomsten te gaan houden.

Er is zo veel leed en ellende in de wereld van vandaag. Wij mensen hebben daar zo weinig invloed op, maar daar samen over in gebed gaan, het bij God neerleggen, Hem ervaren in het gebed. Daar komt een kracht bij vrij welke niet te bevatten is.

Elementen van elk gebed kunnen zijn:

1. Smeking, waarbij God om bepaalde geestelijke of tijdelijke zegeningen wordt gevraagd;
2. Lofgebed, waarbij God en Zijn daden worden verheerlijkt;
3. Voorbede, waarbij Gods barmhartigheid over en hulp aan anderen wordt ingeroepen;
4. Dankgebed, waarbij de HEERE wordt gedankt voor zijn weldaden en zegeningen.

Ik stel u voor deze bijeenkomsten wisselend te houden bij de deelnemende geloofsgenoten, eenmaal in de twee weken. Tijdstip in overleg samen te stellen.

Mocht u hieraan ook deel willen nemen dan kunt u zich bij mij opgeven.

Bram de Smidt
tel. 966712943

Bram de Smidt

Bram heeft longontsteking en is ook nog 'door de rug gegaan'. Hij heeft van de huisarts een antibioticumkuur gekregen. Zijn vrouw Elske is eerder teruggekomen uit Nederland. We wensen Bram een spoedige beterschap toe en Gods Nabijheid.



Laten we ook degenen die het moeilijk hebben met een verlies of een chronisch ziektebeeld niet vergeten in onze gebeden.

Martha Wever
mwkok69@gmail.com
0034-695076208

Verjaardagen

12-mrt	Gijs vd Kolk
26-mrt	Lijdia van Brummen

***Nederlandse Interkerkelijke Gemeenschap Denia 40 jaar actief***

Op 7 december vierde de gemeenschap te Denia dat 40 jaar geleden op 7 december 1975 de eerste stap werd gezet naar de oprichting van de Nederlandstalig Interkerkelijke Gemeente. Ook deze gemeente is te vergelijken met een duiventil. De samenstelling van de bezoekers varieert per week. De leden komen uit verschillende kerkelijke gezindten. In Denia vallen deze verschillen als het ware weg tot één oecumenisch geheel, zo vertelde de voorzitter de heer Cor Pors. In al deze jaren is veel werk verzet, vooral ten behoeve van de verbouwing van de kerkzaal. Deze was voorheen een garage en werd in een gerieflijk en sfeervolle kerkzaal omgetoverd. Ieder lid van de gemeente was geacht deel te nemen. Het waren dan ook de leden zelf die de handen uit de mouwen staken of via "aflaten" een financiële bijdrage leverden. Een vorm van samenwerking onderhoudt de kerk met de Spaanse Baptistengemeente te Denia, met name is er een intensieve samenwerking met de voedselbank, die door hen professioneel is opgezet. Samenwerking bestaat uit financiële giften en mankracht voor de maaltijden. Op 13 december werd het 40 jarig bestaan gevierd met een speciale kerkdienst. Aanwezig waren afgevaardigden van het Interkerkelijk Algarve Pastoraat, van de gemeente Albufera, Anke en Piet van Reenen -Jongkind, tevens Selia Merkenstein en Angélique Otten van de jongste Interkerkelijke Spaanse gemeente Guardamar del Segura. De dienst werd vertaald voor de Spaanstalige gasten. De lezingen waren gekozen uit Jesaja 35: De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, ...en uit Lucas 3: Het volk was vol verwachting,.... De overdenking vertelde: "Zonder hoop is er geen leven". Het slotlied was: "Wij scholen (40 jaren) samen", tekst van Sytze de Vries. Na de dienst werden cadeaus overhandigd, o.a. uit de Algarve werd zeer toepasselijk een Portugese vuurtoren geschonken, en bloemen. Na afloop van de inspirerende dienst met uitleg over het ontstaan en de beginperikelen van de gemeente werd er onder het genot van een kopje koffie kennisgemaakt met de gemeenteleden. 's Avonds werd de dag afgesloten met een gezamenlijk wokdiner. Maandag hadden we een vrije dag en hebben de omgeving verkend. Dinsdagmiddag was de receptie om 16.00 uur. Vele bekenden kwamen met gelukwensen. Al deze tijd mochten wij logeren bij Henk en Ati de Jong in Javea. Ook Lodewijk de hond was welkom en genoot net als wij van de gastvrijheid en de mooie natuur. Wij besloten ons samenzijn met zijn zessen bij het Italiaanse restaurant van de dochter en schoonzoon van de familie de Jong. Hartelijk dank voor de liefdevolle geste en fijne teamgeest, die er in jullie kerk heerst.

Angélique

Kerkrentmeester

Het jaar 2015 is financieel afgesloten met een nadelig saldo van € 1.080,- Dit is nagenoeg overeenkomende met onze begroting 2015, t.w. een tekort van € 1.000,-

Uw penningmeester ziet dan ook met genoegen terug op dit jaar.

De totale baten bedroegen € 21.976,- t.o.v. 2014 is dit ongeveer € 500,- lager, mede doordat de collecten ruim € 600 lager bedroeg.

Anderzijds waren de totale lasten ruim € 2.800,- lager t.o.v. het jaar 2014, hetgeen verheugend mag worden genoemd.

Onze totale vermogenspositie is gelukkig op een aanvaardbaar niveau t.w. € 13.901,-

Ook onze begroting 2016 ziet er licht positief uit, mede doordat wij nu aanzienlijk lagere 'huisvestingskosten kerk' zullen hebben.

Op onze algemene ledenvergadering in begin mei 2016 zullen de totale cijfers 2015 en 2016 volledig aan u bekend worden gemaakt. (KOMT ALLEN).

Met vriendelijke groet,

Albert Ferwerda

Gift

Van de kerk van Benidorm mochten wij een gift ontvangen van € 570,- Een prachtig bedrag waar we de gemeente van Benidorm hartelijk voor bedanken.

Collecten

Datum	Bezoekers	1e Collecte	2e Collecte	
03.01	22	€ 57,00	€ 33,00	
10.01	21	€ 30,00	€ 24,00	
17.01	26	€ 99,00	€ 42,00	
24.01	31	€ 68,00	€ 68,00	
31.01	38	€ 98,00	€ 170,00	
07.02	44	€ 124,00	€ 82,00	
14.02	39	€ 105,00	€ 63,00	
21.02	108	€ 198,00	€ 144,00	(incl. koor Benidorm)

Pastoraal

Hans Verdaasdonk

Hans zijn ICD is nu goed aangesloten en de cardioloog is zeer tevreden. Hans hoeft pas in 14 april bij de cardioloog terug te komen. Ze zijn heel dankbaar. Uiteraard heeft Hans nog rust nodig, maar hij moet ook iedere dag revalideren. Ze hebben het gevoel dat er nu eindelijk een ontspannen periode aan gaat breken. Ook Mariette heeft dat nodig.

We gunnen ze dat uiteraard allebei en danken God dat alles ten goede is gekeerd.



Petra Kortenoeven

Bij Petra is intussen een suprapubis catheter geplaatst. Ze is blij dat het achter de rug is en gaat langzaam vooruit. Ze moet nog veel hoesten wat extra pijnlijk is door de ingreep. Daarvoor krijgt ze pijnstillers.

