

## Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.*

**Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur**

Vanuit Guardamar del Segura volgt u de N332 in de richting van Torrevieja. Bij de derde en tevens laatste rotonde van Guardamar gaat u links richting het strand. Na 10 mtr neemt u het kleine weggetje naar rechts. Aan het einde gaat u rechts en direct weer links, zodat u langs de N332 rijdt. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u 0,5 km in. Tot Residencia Bella Mare, nummer 11.

Vanuit Torrevieja volgt u de N332 richting Guardamar del Segura. U volgt de afslag Montesinos. Bij de grote rotonde Montesinos volgt U de afslag rechts richting El Moncaio. Na ongeveer 1 km slaat u rechtsaf (afslag Platja El Moncaio). In de volgende bocht houdt u rechts aan, zodat u langs de N332 blijft rijden. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u ongeveer 0,5 km in. Bij nummer 11 moet u zijn, dit is Residencia Bella Mare. De ingang van de kerkzaal vindt u aan de rechterkant van het gebouw. Via het buitenterras kunt u de trap af. Tegenover het zwembad is onze kerkzaal.

De coördinaten voor uw navigatiesysteem : 38° 03' 48.96" N, 0° 39' 17.74" W



# Samen Onderweg

Kerkblad van  
"De Hoeksteen", Interkerkelijke Gemeente  
Guardamar del Segura  
Voorgangster G. de Vries



## Inhoud

Redactioneel .....	3
Van de praeses.....	4-5
Het Glazen Huis .....	6-7
Bloesemtocht .....	8-9
Vorbereiding op paasfeest, Dankbaar.....	10
De thuisherk van .....	11
Van de kerkrentmeester .....	12
Collecte, nieuwe leden, wijziging redactie .....	13
Gebedskring.....	14
Vooruitkijken.....	15
Verjaardagen, workshop schilderen.....	16
Cantorij, Bijbelstudie, goede Doelen .....	17
Wie, wat en waar .....	18-19
Hoe vindt u ons.....	20

## Adressen

### **Kerk**

Residencia Bella Mare  
Calle Austria 11  
Urbanizatie Campomar Guardamar del Segura  
**Kerkdiensten:** Elke zondag om 11.00 uur

### Pastorie:

Urbanización Benimar II.  
Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231  
03170-Rojales ( Alicante )  
Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

## Financiën

**Spanje** (Iban) Rekeningnr: (ES41) 2100 6225 1602 0002 1905 (BIC code is CAIXESBB) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

## Internet

**Website en E-mail:** [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl) of [www.kerkinspanje.nl](http://www.kerkinspanje.nl)  
**Email:** [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl)

## Colofon

**Samen Onderweg** is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" te Guardamar del Segura.  
Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.  
**Redactie:** Jan & Linda ter Maten en Kees en Heide Schenkenberg  
+34 633790430 [lindaterhaarr@hotmail.com](mailto:lindaterhaarr@hotmail.com)

## Wie, wat en waar

### Kerkenraad

**Praeses/Ouderling:** Bram de Smidt

Tel. 06 53 131 523; Email: bramdesmidt@versatel.nl

**Vicepraeses/Kerkrentmeester/Ouderling** Albert Ferwerda

Tel. 966 712 099; Email: kerkvoogd@iggds.nl

**Scriba:** Henk Schoonenberg

Tel. 966 713 079; Email: scriba@iggds.nl

**Ouderling:** Fred vd Heuvel

Tel. 06 29 466 10; Email: fred@vandenheuvelmail.nl

**Ouderling:** Henny vd Heide-Schuurman

Tel. 06 522 76 330; Email : hennyvdheide@hotmail.com

**Diaken:** Hetty van Rijn

Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl

**Diaken:** Selia Albrecht

Tel. 0034 648 86 87 80; E-mail selia.albrecht@hotmail.com

### Predikant:

E-mail: predikantiggds@gmail.com

Tel. 865 770 841

Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad

## Van de redactie

### Back to the future!

Lieve lezers, kent u deze film uit 1985 nog? Ik weet nog goed dat deze film uitkwam, ze hadden een tijdmachine gebouwd en gingen ook vooruit in de tijd. Om precies te zijn 30 jaar later, naar 2015. Ongelofelijk leek dat toen; vliegende skateboards, apparatuur waarbij je op afstand dingen in je huis kon regelen, vliegende auto's, een draagbare telefoon die ook beeld had etc. Een aantal van deze voorspellingen zijn inderdaad uitgekomen, een aantal ook weer niet. Wist u dat de bijbel ook een hele duidelijke voorspelling heeft over de eindtijd? In openbaring 13: 16-18 staat beschreven dat we enkel kunnen kopen/verkopen met een merkteken. Kunt u zichzelf voorstellen dat we binnen een periode van 30 jaar geen contant geld meer hebben, maar we alles zullen kunnen met een soort van chip? Ik wel! Als ik nu al zie welke mogelijkheden onze smartphones bieden, dan weten we allemaal dat deze technieken alleen maar zullen toenemen. Toch staat er ook het volgende over de eindtijd in de bijbel:

Matt. 24:36; Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. (NBG)

Dat is ook 100% waarheid, en dus zullen mensen zichzelf in slaap sussen met deze woorden. Maar er staat ook heel duidelijk het volgende geschreven; (Lucas 21:28-33) Dat zodra de vijgeboom (Israël) weer tot bloei komt, (1948 oprichting staat Israël) dit een belangrijkste aanwijzing is voor de terugkomst van Jezus. Deze generatie zal de eindtijdgeneratie zijn, dus wij! Bent u er klaar voor?



Jan ter Maten

## Van de praeses

Dankbaar en blij zijn wij dat ds. Gerry de Vries de honneurs heeft willen waarnemen door ds. Henk Blankenspoor te vervangen. Ellie, zijn vrouw, laat jullie groeten en deelde mede dat haar operatie aan het hart wordt uitgesteld tot het moment dat dit niet meer uitgesteld kan worden. Wij hopen en bidden voor spoedig herstel. Na de eerste dienst van onze nieuwe predikante kreeg zij bericht dat haar zwager was overleden en moest Gerry weer terug naar Nederland. In diezelfde week trof haar tot 2 x toe een lichte TIA. Na verder onderzoek in het ziekenhuis werd medicatie ingesteld en kreeg zij op woensdag groen licht om weer naar Spanje te mogen vliegen. Echter de eerste paar weken moest zij het rustig aan doen. Maar..... rustig aandoen voor een predikant, kan dat??? Wel, u zult begrijpen dat wij als kerkenraad hier op toe zullen gaan zien. Op vrijdag 24 febr. j.l. beleefden wij met elkaar een schitterende bus-tocht langs de uitgestrekte in bloei staande amandelbomen. Een dag met een gouden randje heb ik het genoemd. Dat wij als gemeenteleden met andere gasten in volle harmonie de schepping van onze Heere mochten voelen en beleven is toch goud waard? In deze uitgave vindt u hiervan een verslag geschreven door Ria de Bruine. In navolging van deze geweldige dag willen wij opnieuw u uitnodigen om op zondag 19 maart a.s. met ons mee te gaan naar de uitvoering van the PASSION. Uitgevoerd door bewoners van het plaatsje Calossa del Segura. Het hele lijdensverhaal wordt uitgebeeld en prachtig weergegeven tijdens een drie uur durend toneelgebeuren. Na afloop van de kerkdienst van zondag 19 maart komt om 13.00 uur de bus voorrijden en brengt ons eerst naar een restaurant waar wij gezamenlijk een lunch krijgen aangeboden, daarna brengt hij ons naar het Casa Cultura in Calossa en na afloop weer terug naar onze opstapplaats. De totaalprijs bedraagt ongeveer 20 euro per persoon. Ik hoop dat velen van u zich hiervoor aanmelden.

Vanuit de kerkenraadsvergadering kan ik u melden dat wij besloten hebben onze kerk online op facebook te plaatsen. Zo kunnen wij ons dus wereldwijd profileren en bekend maken als kerk met onze activiteiten. Een initiatief van onze jongste leden Jan en Linda ter Maten. Tevens heeft u kunnen lezen in ons vorig kerkblad nemen zij de zorg op zich van het produceren van dit blad. Daarnaast willen zij ook een app ontwikkelen van onze kerk. U leest hier meer over in dit blad. Wanneer u zich hiervoor opgeeft blijft u dus op de hoogte van het wel en wee van onze kerk. Ik zou zo zeggen: doe mee, en geef je op. Zo zal ons licht dus schijnen voor mensen, opdat ze onze goede daden zien en eer bewijzen aan onze Vader in de hemel. Laten wij het zout der aarde mogen zijn (Math 5: 13)

## Cantorij

De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerkzaal. Ons motto is 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Wij hopen als cantorij een bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten. Bij afwezigheid van de cantor is er een samenzang ter voorbereiding op de komende zondag.

## Bijbelstudie

Na de cantorij op de woensdagochtend is er koffiedrinken en daarna een Bijbelstudie die wordt verzorgd door de predikant. Deze Bijbelstudie begint rond 12.15 uur.

## Goede Doelen

Armoede is iets wat de regering in Spanje niet zomaar kan oplossen. Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben met voedselpakketten, huisraad en eerstelijns raad-en-daad hulp om hen door een moeilijke periode heen te helpen en te werken aan nieuw perspectief voor de toekomst. Om deze diaconale hulp te kunnen bekostigen heeft de werkgroep Goede Doelen onder andere op de tweedehands markt van Guardamar een winkelcontainer gehuurd en wordt er wekelijks door een groep enthousiaste medewerkers goede gebruikte kleding, klein meubilair en tweedehands spullen ingezameld, die op de markt kunnen worden verkocht. De werkgroep doet daarom een oproep aan alle leden, vrienden en bekenden om goede kleding, meubilair en spullen af te staan, die zij op de markt kunnen verkopen. Ook uw giften zijn natuurlijk welkom.

Leo en Ria de Bruijne  
Tel. +34 966 722 987



## Verjaardagen

12-3 Gijs van de Kolk

26-3 Lijdia van Brummen Jonker.

28-3 Mariëtte Verdaasdonk

## WORKSHOP Schilderen

Van uit onze kerk willen wij een workshop schilderen organiseren: "Schilderen voor beginners en/of gevorderden".

Het gezamenlijk bezig zijn staat onder leiding van Gerda Kloek - Mol die het schilderij met de zon achter de avondmaalstafel geschilderd heeft. Zij heeft in Ter Apel en omgeving verschillende workshops gegeven. Deze activiteit zal plaatsvinden bij Elske Haveman thuis. Puerta de Loza 39b 03117 Daya Vieja. Tevens willen Elske en Bram voor de versnapering zorgen. Er zijn geen kosten aan verbonden en voor het materiaal wordt gezorgd.

Op **dinsdag 21 februari en donderdag 16 maart 2017 om 14:00 uur** bent u van harte welkom.

De groep zal bestaan uit ongeveer 8 á 9 personen. Bij inschrijving door meerdere liefhebbers kunnen wij de groep splitsen en eventueel een extra dag toevoegen.

Opgeven voor deelname bij:  
Angélique Otten  
[leottegro@home.nl](mailto:leottegro@home.nl)

Deze week kwam ik een gedicht tegen welke ik u allen wil meegeven:

### *IK WEET IETS GOEDS VAN JOU*

*Zou het in de wereld niet heel veel beter zijn als iedereen die ik ontmoeten zou, zou zeggen: He, ik weet iets goed van jou.*

*Zou het niet fantastisch zijn als elke handdruk zeggen zou, van harte en oprecht gemeend: Zeg joh, ik weet iets goed van jou.*

*Zou het leven niet blijer zijn in het omgaan met elkaar als men het goede prijzen zou! Want gek he, bij al het kwaad is zoveel goeds in mij en jou!*

*Zou het geen goede houding zijn als iedereen denken zou. Jij weet iets goeds van mij en ik, ik weet iets goeds van jou.*

Uw praeses Bram de Smidt.





## Het glazen huis

*BLIJF BIJ ONS HEER*



*Blijf bij ons, Heer, neem deel aan ons leven  
en leer ons lief en leed te delen met elkaar.*

*Blijf bij ons, Heer, spreek ons aan  
en leer ons ook van harte te luisteren naar elkaar.*

*Blijf bij ons, Heer, trek met ons mee  
en leer ons elkaar te vergezellen  
op de weg door het leven.*

*Blijf bij ons, Heer,  
en geef dat wij goed voor ogen hebben  
waar het U allemaal om begonnen is:  
dat we elkaar zouden liefhebben,  
dat wij één zouden zijn.*

*C.Harte*

## Vooruitkijken

**Donderdag 23 maart om 19:30 uur** wordt u in de mogelijkheid gesteld de film 'De Schuilplaats', naar het gelijknamige boek van Corrie ten Boom, te bekijken en wel in de pastorie in Rojas. We hopen na de film ook met elkaar in gesprek te gaan over wat ons raakte, ons ontroerde enz. Als u wilt komen geef u dan even op bij mij. Voor de koffie en thee wordt gezorgd.

Ook mag u alvast in uw agenda noteren dat er een zangavond wordt voorbereid en wel op **donderdag 20 april** en deze wordt gehouden in de kerkzaal in Guardamar del Segura. Misschien een mooie gelegenheid om mensen hiermee naartoe te nemen die anders de kerkdrempel niet over gaan. Bram de Smidt en ik zullen deze avond qua organisatie en uitvoering voor onze rekening nemen.

Beide avonden van harte aanbevelen!

Gerry de Vries  
[gerrydevries@ziggo.nl](mailto:gerrydevries@ziggo.nl)



## Gebedskring

Dinsdag 7 en 21 maart om 19:30uur, willen we als gebedskring samenkomen in de pastorie om met elkaar te bidden.



Bidden is praten met God en luisteren naar God. We praten en luisteren. En dat laatste vinden we als mens misschien wel het moeilijkste. We kunnen ons afvragen: 'Is het gezamenlijk gebed nou wel zo nodig? We bidden immers wel in onze 'binnenkamer'. Gezamenlijk gebed beoefenen is vanaf de eerste gemeente een gewoonte geweest.

In Handelingen 2:42 lezen we: 'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.' Meteen na de opstanding van Jezus begonnen de volgelingen hiermee: 'Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.' (Handelingen 1:14).

Als we samen in gebed gaan, samen God aanroepen dan verenigt ons dat. We delen daarin ons gemeenschappelijk geloof en het kan ons helpen om geestelijk te groeien. De Heilige Geest verbindt ons daarin. In feite een uniek gebeuren. Er gaat kracht van het gebed uit, meer dan we veelal beseffen. Danken en voorbede doen voor wat erop ons hart ligt, dat samen uitspreken naar God toe. Hem ook aanbidden, groot maken om Wie Hij is. Samen bidden, luisteren, stil worden, delen. Ik hoop u te mogen begroeten op de gebedskring. Van harte aanbevolen.

Ds. Gerry de Vries

'Blijf bij ons, Heer'.....Bij dit gedicht gingen mijn gedachten onmiddellijk uit naar de naam van God: Jahweh, dié naam die betekent: 'Ik ben die er zijn zal'.

In Ex 3:15 maakt God Zijn naam bekend. Wanneer Mozes vraagt wat hij de Israëlieten moet antwoorden op de vraag: 'Wat is de naam van die God?' Dan antwoordt God: 'Ik ben die er zijn zal'. Ademt dit gebed van de dichter dan geen wantrouwen uit naar God? Gods naam geeft immers Zijn programma weer. Zijn Naam houdt zo'n stevige belofte in: 'Ik ben die er zijn zal'. Denken we als mensen af en toe niet te klein van God? God is toch zeker te vertrouwen, waar mensen soms afhaken staat Gods Naam boven ons leven. En toch....wij mensen keren ons steeds weer tot God met de vraag, hoewel Zijn belofte gevat in Zijn naam zo vast staat als een huis: 'Blijf bij ons Heer...'

Inmiddels ben ik, na een korte onderbreking door verdrietige en vervelende omstandigheden, in uw midden aan het werk. De start hier was geen vliegende start. Als u dit leest zijn we inmiddels enige weken verder en ben ik hopelijk vol energie aan het werk in jullie midden. Van harte hoop ik dat ik nu ten volle de gemeente hier mag dienen met Woord en daad.

De ontvangst hier door de kerkenraad was warm en hartelijk. Op allerlei wijzen werd voor me gezorgd toen ik plotseling terug moest naar Nederland vanwege het overlijden van mijn zwager. Plotseling word je er opnieuw bij bepaald dat je zelf niet alles in de hand hebt....En daar bovenop nog zelf getroffen door twee lichte tia's. Opeens lijkt je werkelijkheid anders, de kleuring van de dag verloopt in andere tinten dan voorheen.

Wat kunnen wij mensen God smeken om ons nabij te zijn in allerlei situaties van het leven. Ook in het gedicht van Harte komen we dat tegen. Tot God roepen als het leven soms zo onvoorstelbaar anders kan verlopen dan jezelf voor ogen had. Het is goed om dan te bidden: 'Heer, blijf bij ons, bij mij.' Bij al ons roepen, al ons vragen, al ons roepen om God, staat daar de belofte die Zijn naam geeft: 'Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn'. Wat een troost, wat een bemoediging! En Hij maakt het waar!

Ds. Gerry de Vries

## Bloesemtocht

Vrijdag 24 februari hadden Henny en Fred een bloesem tocht georganiseerd. Om half tien vertrokken wij met 43 gezellige mensen richting Benidorm, ja dat hadden wij gedacht eerst naar het vliegveld ,waarom ? Om Peter op te halen dat lukte prima en daarna een dolblijje Henny! Daarna vertrokken we richting Altea en om 11:15 uur werden wij daar los gelaten en moesten om 13:00 uur weer bij de bus samen komen. In Altea kon men een kerk bezoeken en volgens degene die dat konden was het een prachtige kerk. Anderen namen een kopje koffie en liepen gezellig door het dorp en kwamen een optocht van kinderen tegen in carnavals kleding, geweldig!, totdat het hard begon te regenen, arme kinderen! De bus was van plek veranderd en vier mensen hadden dat niet in de gaten en stonden toen in de stromende regen te wachten! Arme Liny, Ton, Lilian en Rick, net..... Katjes, maar de pret was er niet minder om. Vervolgens via een mooie tocht naar het restaurant in Moraira. In één woord geweldig, het heeft wat zoeken gekost om een goed restaurant te vinden, maar het was in een woord een succes, dankzij Henny en Fred die meerdere restaurants bezocht hebben, maar ik denk dat het geen straf was, bedankt! Na het eten richting Teulada en de bergen in, hoog en nog eens hoog, maar prachtige dal gezichten, en een beetje angstig voor sommige mensen. Wat zijn daar prachtige velden met amandel bomen, fantastisch! Daarna afdalen en zagen hele velden overdekt met groeiende mispels, wat een rijkdom! Toen via La Nucia en Benidorm weer richting Guardamar en de kerk, waar wij om half negen veilig aankwamen dankzij een geweldige chauffeur. Wat waren de gouden randjes van die dag? Het samen zijn!

Hartelijk dank aan Henny en Fred voor alle moeite, om deze dag te organiseren en graag tot een volgende keer.

Ria Snijders

## Collecten

Datum	Bezoekers	1e collecte	2e Collecte
05-02	48	€ 114,00	€ 73,00
12-02	42	€ 121,00	€ 85,00
19-02	63	€ 129,00	€ 102,00
26-02	45	€ 97,00	€ 59,00

## Nieuwe leden

Rina Dohmen, geboren op 14 juni 1942

Bert Verbist, geboren op 25 maart 1941.

Paul Costerus, geboren op 16 oktober 1950

Wil Costerus, geboren op 2 juli 1951.

## Wijziging redactie

Met ingang van 1 februari word de redactie van het kerkblad verzorgd door Jan & Linda ter Maten en Kees & Heide Schenkenberg. Graag ontvangen wij ruim tijds de kopij etc.

Kopij kunt u opsturen naar;

[lindaterhaarr@hotmail.com](mailto:lindaterhaarr@hotmail.com) (Let op! dubbel rr)



## Van de kerkrentmeester

Zoals reeds in ons vorig kerkblad van 5 februari is meegedeeld, kan ik nu, nadat ook de kascontrole heeft plaats gevonden, zeggen dat er een positief resultaat is behaald van €1.095.

Ook de begroting 2017 is in ons dagelijks bestuur besproken en overeenstemming bereikt. Zowel het financieel verslag van 2016 alsmede de begroting 2017 zullen op onze algemene jaarlijkse ledenvergadering nader worden toegelicht.

Het wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld dat u op de datum van 25 mei 2017 aanwezig bent.

Albert Ferwerda.

## Aandachtspunt!

Graag zouden wij van al onze leden hun persoonlijke informatie ontvangen. Het is voor onze kerk belangrijk om alles 'up to date' te hebben. Overigens is Martha Wever druk bezig met het maken van een Smoelenboek, bestaande uit foto's met namen etc. Erg belangrijk dus dat alle leden hier goed in komen te staan. Het zou fijn zijn als u het volgende door kunt mailen naar [lindaterhaarr@hotmail.com](mailto:lindaterhaarr@hotmail.com);

Naam en achternaam  
Adres van Spanje/Nederland  
Geboortedatum  
Telefoonnummer/mobielnummer  
E-mailadres  
Foto/pasfoto

Alvast vriendelijk dank!

PS: Binnenkort zullen wij ook een facebook pagina van de kerk en een Whats-app groep aanmaken zodat u altijd op de hoogte bent van de gebeurtenissen in en rondom de kerk.



## Vorbereiding op het paasfeest

Op de zgn. Aswoensdag, dit jaar valt deze dag op 1 maart, vangt de veertigdagentijd aan. Het is de periode die begint op Aswoensdag en loopt tot de eerste paasdag. We noemen deze periode ook wel de lijdenstijd. De lijdenstijd is de periode van veertig dagen die voor Pasen valt in het christelijke kerkelijk jaar. De veertigdagentijd c.q. lijdenstijd is een periode van inkeer en voorbereiding op Pasen. Deze tijd kunt u verdiepen via de verschillende materialen/teksten die hiertoe worden aangeboden. De PKN biedt een kalender en app voor de Veertigdagentijd. Een dagelijkse inspiratie op weg naar Pasen.

Voor veel mensen is de tijd voor Pasen een periode van reflectie. In het vaak jachtige leven zoeken ze in deze periode bewust verstillings. De Veertigdagentijdkalender (in boekvorm) en de app van Kerk in Actie bieden dagelijkse inspiratie voor de veertigdagentijd die op 1 maart begint. Ook de app van Kerk in Actie geeft mensen in de veertigdagentijd inspiratie. Deze kunt u downloaden. Voor iedere dag is een korte tekst om even bij stil te staan. Verschillende predikanten uit Nederland en de wereld staan stil bij sterke en dappere mensen die zij bewonderen en schrijven over hun favoriete Bijbeltekst.

Zie hiervoor de website [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl)

Gerry de Vries

## Dankbaar

Onze kerk is veel dank verschuldigd aan Plaza Diferente, die iedere zaterdag het overvloedige brood etc. ter beschikking stelt aan onze kerk t.b.v. de voedselbank voor onze Goede Doelen.

Wilt u meer over deze lunchroom weten?  
Kijk dan even op [www.plazadiferente.com](http://www.plazadiferente.com)!

## De thuiskerk van...

### Annie Doeleman

Annie's kerk staat in het oude gedeelte van Bergen op Zoom.

De kerk dateert uit 1928 en werd een jaar geleden op een monumentenzegel afgebeeld.

De 'Ontmoetingskerk' is zeker geen monument dat verstoofd raakt maar doet zijn naam alle eer aan.

De prachtige gerestaureerde ruimte wordt ook beschikbaar gesteld voor andere doeleinden dan alleen kerkdiensten.

Zo zijn er b.v. repetities van koren, voorspeelavonden van de muzikschool en verschillende manieren om actief contact te zoeken met buurtbewoners.

Kortom...de 'Ontmoetingskerk' is echt een levende protestantse kerk waar van alles wordt georganiseerd en waar Annie zich helemaal thuis voelt.



Interview en tekst door Heide Schenkenberg

PS: Als je ook iets wil vertellen over jouw eigen kerk in Nederland dan horen wij dat graag en publiceren het in ons kerkblad.