

Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.

Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur

Vanuit Guardamar del Segura neemt u de N332 in de richting van Torrevieja. Bij de derde en tevens laatste rotonde van Guardamar gaat u links richting het strand. Na 10 mtr neemt u het kleine weggetje naar rechts. Aan het einde gaat u rechts en direct weer links, zodat u langs de N332 rijdt. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u 0,5 km in. Tot Residencia Bella Mare, nummer 11.

Vanuit Torrevieja neemt u de N332 richting Guardamar del Segura. U volgt de afslag Montesinos. Bij de grote rotonde Montesinos neemt u de afslag rechts richting El Moncaio. Na ongeveer 1 km slaat u rechtsaf (afslag Platja El Moncaio). In de volgende bocht houdt u rechts aan, zodat u langs de N332 blijft rijden. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u ongeveer 0,5 km in. Bij nummer 11 moet u zijn, dit is Residencia Bella Mare. De ingang van de kerkzaal vindt u aan de rechterkant van het gebouw. Via het buitenterras kunt u de trap af. Tegenover het zwembad is onze kerkzaal.

De coördinaten voor uw navigatiesysteem : 38° 03' 48.96" N, 0° 39' 17.74" W



Samen Onderweg

Kerkblad van
"De Hoeksteen", Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura
Predikant E. Schuddebeurs



Inhoud

Redactioneel	3
Van de preses, meer geluk dan grijsheid.....	4
Het Glazen Huis	5
Na Pinksteren.....	6
Gebed voor Pinksterhoogdienst	7
Een gedicht: iets dat hoger is dan jezelf.....	8
Woman in Gold.....	9
Heilig avondmaal	10-11
Spanje en de eerste wereldoorlog.....	12-13
Meeleven.....	14
Bloemen op zondag	15
Pastorale updates.....	16
Nacht van de vluchtelingen	17
Ontheffing, lidmaatschap opgezegd, verjaardagen, collecten.....	18
Van de kerkrentmeester.....	19
Markt, hulp goede doelen gezocht.....	20
Cantorij, Bijbelstudie, goede doelen.....	21
Wie, wat en waar	22-23
Hoe vindt u ons.....	24

Adressen

Kerk

Residencia Bella Mare
Calle Austria 11
Urbanizatie Campomar Guardamar del Segura
Kerkdiensten: Elke zondag om 11.00 uur

Pastorie:

Urbanización Benimar II.
Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

Financiën

Spanje (Iban) Rekeningnr: (ES41) 2100 6225 1602 0002 1905 (BIC code is CAIXESBB) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Internet

Website en E-mail: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl
Email: info@iggds.nl

Colofon

Samen Onderweg is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" te Guardamar del Segura.
Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.
Redactie: Jan & Linda ter Maten

+34 633790430 lindaterhaarr@hotmail.com

Wie, wat en waar

Kerkenraad

Praeses/Ouderling: Bram de Smidt

Tel. 966 712 943; Email: bramdesmidt@versatel.nl

Vicepraeses/Kerkrentmeester/Ouderling Albert Ferwerda

Tel. 966 712 099; Email: kerkvoogd@iggds.nl

Scriba: Henk Schoonenberg

Tel. 966 713 079; Email: scriba@iggds.nl

Ouderling: Fred vd Heuvel

Tel. 06 29 466 10; Email: fred@vandenheuvelmail.nl

Ouderling: Henny vd Heide-Schuurman

Tel. 06 522 76 330; Email : hennyvdheide@hotmail.com

Ouderling: Angelique Otten

Tel. 0034 693 733 978; E-mail: leottegro@home.nl

Diaken: Hetty van Rijn

Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl

Diaken: Selia Albrecht

Tel. 0034 648 86 87 80; E-mail selia.albrecht@hotmail.com

Predikant:

E-mail: predikantiggds@gmail.com

Tel. 865 770 841

Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad

Van de redactie

Iedere zondag proberen wij naar de kerk te komen, helaas is dit voor ons niet altijd mogelijk omdat kleine Misha ons soms graag in de nacht wakker houdt. Wij vinden dit beide helemaal niet erg, aangezien we zes jaar lang hebben gewacht op dit Gods geschenk!

We genieten elke dag van onze zoon, elke dag is weer een feestje.

Wij zijn erg dankbaar dat wij Misha mee kunnen nemen naar de kerk. Telkens zijn we weer zenuwachtig of hij zich zal 'gedragen' tijdens de dienst. Tot nu toe mogen we zeker niet klagen, hij heeft het nog geen één keer op een gillen gezet. Wel laat hij zich soms horen omdat hij ook even wat wil vertellen, gelukkig vinden al onze gemeenteleden dit geen enkel probleem. Wij willen jullie dan ook allemaal danken voor jullie begrip!

Groetjes,

Jan en Linda ter Maten



Van de preses

Helaas moet ik u melden dat binnen de kerkenraadsleden een zodanig wantrouwen is ontstaan dat wij op dit moment in een zware crisis zitten en moeten concluderen in een impasse te zijn geraakt. Om hier uit te komen hebben wij via de IPNZE een visitator aangevraagd. Deze zal in overleg met ons een onderzoek gaan doen naar de problematiek en hierover een rapport uitbrengen. Wij als kerkenraadsleden zullen ons dan moeten conformeren met de uitkomsten van dit rapport. Met veel verdriet moet ik u dit melden en ik verzoek u hier integer mee om te gaan, ons een rustperiode te gunnen en ons mee te nemen in uw gebed. Doch alles wat wij hieraan willen doen zal in het belang zijn van onze gemeente. U zult te zijner tijd worden geïnformeerd hierover.

Met broederlijke groet Bram de Smidt.

Meer geluk dan grijsheid

Spiritualiteit van de ouderdom.

Onder deze titel heeft de predikant/geestelijk verzorger en gestalttherapeut Jean-Jacques Suurmond een klein maar waardevol boekje geschreven. De ouderdom wordt vaak gezien als een onaantrekkelijk proces van verval: 'alles wordt minder'. Gelukkig valt er nog heel wat méér over deze levensfase te zeggen. Ouderdom komt met gebreken, zeggen ze. Maar ouder worden kan óók beleefd worden als een weg, waarop de kwaliteit van leven toeneemt. Om het zo te zeggen: 'Alles wordt méér dan ooit.'

We hebben het er over met elkaar-na een inleiding van ds Erik Schuddebeurs, op **woensdag 7 juni 2017, 19.00 uur** in de kerkzaal van 'De Hoeksteen.' Graag tot dan!

Cantorij

De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerkzaal. Ons motto is 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Wij hopen als cantorij een bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten. Bij afwezigheid van de cantor, is er een samenzang ter voorbereiding op de komende zondag.

Bijbelstudie

Na de cantorij op de woensdagochtend, is er koffiedrinken en daarna een Bijbelstudie, die wordt verzorgd door de predikant. Deze Bijbelstudie begint rond 12.15 uur.

Goede Doelen

Armoede is iets wat de regering in Spanje niet zomaar kan oplossen.

Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben met voedselpakketten, huisraad en eerstelijns raad-en-daad hulp, om hen door een moeilijke periode heen te helpen en te werken aan een nieuw perspectief voor de toekomst.

Om deze diaconale hulp te kunnen bekostigen heeft de werkgroep Goede Doelen onder anderen op de tweedehands markt van Guardamar een winkelcontainer gehuurd en wordt er wekelijks door een groep enthousiaste medewerkers, goede, gebruikte kleding, klein meubilair en tweedehands spullen ingezameld, die op de markt kunnen worden verkocht. De werkgroep doet daarom een oproep aan alle leden, vrienden en bekenden om goede kleding, meubilair en spullen af te staan, die zij op de markt kunnen verkopen. Ook uw giften zijn natuurlijk welkom.

Leo en Ria de Bruijne
Tel. +34 966 722 987

IBANnummer Goede Doelen;
ES87 2100 6225 1102



MARKT

Het is vijf uur in de morgen. De wekker gaat. Opstaan, brood klaar maken en in de auto stappen richting de markt waar ook een kraam van 'Goede doelen' staat. Leo is al bezig met uitladen van zijn auto. Even later kan hij mijn helpende hand gebruiken bij het uitladen van de container. Het kost wel een uur om alles op zijn plaats te zetten. Ondertussen zijn Ria en de anderen ook gekomen. Zij sorteren alle kleren, snuisterijen, elektrische apparatuur, boeken, cd's, dvd's en andere spullen die geld gaan opbrengen. De marktmeester gedooft dat de stand van Leo en Ria aardig wat ruimte inneemt omdat het hier een non-profit project betreft. Vanaf 6 uur lopen er allerlei personen rond, die overal in kijken. Er wordt (bijna) nooit iets gestolen. Langzaam maar zeker komen er steeds meer kijkers, die ook kopen. Om 10.30 uur lopen Wilma, haar zus en ik langs alle kraampjes. Het wordt gezellig, al valt de drukte wat tegen. Dat komt omdat het vandaag de laatste zaterdag is van de maand. Dan raakt voor velen het geld op. Wat maakt 'Goede doelen' tot een geweldig project. Ik kan gemakkelijk vier redenen noemen. Het verbindt mensen om wat ze samen concreet doen. Het levert aardig wat geld op. Het lenigt de nood van een aantal gezinnen. Het bezorgt de Heer een goede naam. Ik zou zeggen: ga daar op zaterdagmorgen nog eens lopen over de markt -nu het nog kan!

E.S.

HULP goede doelen gezocht!

Gezien de leeftijd van Leo de Bruijne zijn wij naarstig op zoek naar hulp.

Dit bestaat uit: auto laden op vrijdag en het vervoer van het materiaal op zaterdag ochtend om +/- zes uur en opbouw van de markt. Ook voor het opruimen rond 12.30 uur zoeken wij een vrijwilliger.

Heeft u interesse en doet u graag vrijwilligers werk neemt dan s.v.p. contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Ria de Bruijne

Tel+34 966 722 987

Het glazen huis

We bewonen nu enkele weken 'uw' pastorie. Het huis is zeer gerieflijk en ruim. De benedenverdieping nodigt er toe uit om familie en vrienden uit te nodigen. U zult af en toe dan ook verschillende mensen bij ons zien en meemaken in de kerk. Nogmaals dank voor de bloemen, die wij zondag 14 mei van u mochten ontvangen in de eredienst. Het welkom was van meet af aan hartelijk en de ontmoetingen verrassend. Het zwembad voor de deur is een ongekende luxe en brengt aangename en sportieve verkoeling op zijn tijd. We hebben al meerdere trips gemaakt in de regio, mede aan de hand van tips die we hier en daar uit de gemeente ontvingen.

Nu is dit nummer van 'Samen onderweg' het laatste vóór de zomer van 2017. Er komt geen editie vóór ons vertrek. Maar het klinkt wat merkwaardig wanneer we nú al afscheid zouden nemen. We zijn er nog maar net; al gebeurt er van alles.

Er staan ook nog verschillende activiteiten op stapel, zoals de gemeenteavond; en de open avond over 'Meer geluk dan grijsheid. Spiritualiteit van de ouderdom' - naar een boekje van J.-J. Suurmond. En, het is de bedoeling om nog velen van u persoonlijk te spreken, zondags na de eredienst of op een ander moment. Wij voelen ons in uw midden op onze plaats. Wij wensen u een goede zomer. Het zal -voor Hollandse begrippen, wel heel warm worden. Dat vermoeden doet denken aan Psalm 121. Onze wens en onze bede is dat de HEER gaandeweg zal zijn als 'uw schaduw aan uw rechterhand.'

Wilma en Erik Schuddebeurs



Na Pinksteren

Verjaardag Pinksteren is de verjaardag van de Kerk. Wij vieren het in de gemeente van Guardamar del Segura anno 2017 met de Maaltijd van de Heer. God geeft van zijn overvloed. Brood en wijn worden tastbaar Evangelie door de kracht van de heilige Geest. Wat Hij schenkt wordt méér naar gelang wij delen, horen, helpen, delen. Pinksteren is een vroom en vrolijk feest. 3-1 De zondag ná Pinksteren heet: Trinitatis; het is de zondag van de drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest. De Kerk der eeuwen ziet het als een samenvatting na de drie grote feesten Kerst, Pasen, Pinksteren. Het woord drie-eenheid staat niet in de Bijbel, maar in de Bijbel gaat het wél over de hemelse Vader en over zijn Zoon Jezus Christus en over de heilige Geest. Hoe breng je dat in beeld?! Dans. Een monnik, die er over zat te denken, keek naar buiten en zag daar spelende kinderen. Zij dansten in kringetjes van drie. En hij dacht: dát is het. Drie-eenheid heeft iets van een dans. Er zit beweging in en eenheid en telkens krijgen we een andere kant te zien. Zo is het ook in Gods omgang met ons. Hij is niet star maar bewogen met ons wel en wee. En Hij vraagt ons om in te haken en om te laten zien wat/Wie ons beweegt. Inhaken Op zondag Trinitatis 2017, 28 mei, zingen wij met de cantorij lied 706. Het gaat zó: Dans mee met vader, Zoon en Geest, kom binnen in hun kring, dat wervelende samenspel van ver voor ons begin. De wereld van vandaag is ons van ouds al toegedacht als dansvloer waar de liefde leidt en waar de hoop ons wacht. Zie het gezicht van deze Drie: een kind in Bethlehem, een mens tot bloedens toe gekroond buiten Jeruzalem. De dans van de Drievuldigheid wordt door geen dood gestuit. Want stokt het dansen in het graf, ook daar leidt God ons uit.. Zing mee, wij zijn door deze Drie in vuur en vlam gezet, nu Pinksteren de vrijheid geeft te zeggen wie ons redt! Ook wij hebben het juk gekend van Adams erfenis. Laat horen hoe die zware last ons afgenomen is. Wij dansen mee met deze Drie, op weg van feest tot feest. Een jubelzang gaat in het rond om Vader, Zoon en Geest. De liefde, het geloof, de hoop, zij leiden tot dit lied: verweven met ons leven is de dans van deze Drie!

E.S.

Van uw kerkrentmeester

Afgelopen donderdag 25 mei 2017 onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Ik zal mij grotendeels beperken gelet op mijn functie tot het financiële gedeelte. Het jaar 2016 zoals al eerder gemeld is met een verheugend positief resultaat afgesloten, mede dank zij uw bijdrage zowel in de vorm van de vrijwillige bijdrage als de bijdragen voor de beide collectes. Het netto resultaat 2016 bedroeg €1.095, waardoor onze vermogenspositie steeg tot nagenoeg €15.000. De vrijwillige baten zijn in 2016 t.o.v. 2015 gedaald met 12,5% naar een bedrag van €9.651, ook onze collectes zijn met het zelfde percentage gedaald tot een bedrag van totaal €9.209. Gelukkig zijn ook onze lasten aanzienlijk gedaald en wel met ruim €4.600, voornamelijk doordat onze huisvestingskosten voor onze kerk met €4.900 zijn gedaald. Gelukkig is ook onze vermogenspositie voor onze rekening De GOEDE DOELEN nog altijd rond de €13.000. Wat betreft onze begroting voor het jaar 2017 is het bestuur voorlopig uitgegaan van een z.g. break-even, ofwel een nihil resultaat. In juni zal ik u een voorzichtige prognose weergeven omtrent de diverse bijdragen etc. voor dit jaar. Helaas zijn wij de laatste weken ook geconfronteerd met opzegging van leden, hetgeen ook altijd invloed heeft op het financiële gedeelte. (zie ook elders wat betreft opzegging leden). Binnenkort kunt u ook op onze website de volledige specificatie van onze baten en lasten over het jaar 2016 terug vinden, dit onder de rubriek ANBI status. Voor alle personen die op korte termijn tijdelijk terug gaan naar Nederland, u allen een goede en vredelievende zomer toegewenst en uiteraard in goede gezondheid straks terug in onze Gemeente.

Albert Ferwerda



Ontheffing

Angélique Otten heeft ontheffing gevraagd uit het ambt van ouderling. De kerkenraad heeft haar in de vergadering van 23-05-2017 deze ontheffing verleend.

Lidmaatschap opgezegd

Jan en Renilde vd Velden
George en Elke Reuchlin

Verjaardagen

8-6 Annie Doeleman
15-6 Henk Schoonenberg
22-6 Martha van der Zouwen

Collecten

Datum	Bezoekers	1e collecte	2e Collecte
07-05	34	€ 92,00	€ 50,00
14-05	35	€ 106,00	€ 61,00
21-05	34	€ 118,00	€ 73,00
28-05	44	€ 150,00	€ 76,00

Gebed voor de Pinksterhoogdienst

*God,
Vandaag is de dag,
van het grote waaien
Gij geeft ons
uw eigen geest,
uw levensadem.*

*U rukt onze gesloten deuren open,
schrijnt met uw wonden,
zucht vrede,
blaast uw vergeving uit.*

*Doe ons beseffen,
dat niet wij u bezitten,
maar u bezeten bent van ons.*

*Door Jezus Christus, onze Heer,
Amen*

Ingezonden door Selia

Een gedicht: iets dat hoger is dan jezelf

Het lezen van een gedicht met alle aandacht en liefde kan verstrekkende gevolgen hebben, zo vertelt ons de joodse Simone Weil in haar boek: "Wachten op God". (blz. 36,37) Simone Weil ontdekte het gedicht "Liefde" (Love van George Herbert) en leerde dit uit haar hoofd. Als haar hoofdpijn op zijn ergst was dwong zij zichzelf het gedicht met alle aandacht en liefde in haar langzaam op te zeggen. Zij vertelde: "Ik dacht dat ik het als een mooi gedicht opzei, maar kwam er achter dat het, zonder dat ik dat wist, een soort gebed geworden was. En tijdens een van die keren dat ik het opzei heb ik, Jezus voor me gezien en Hem heel duidelijk in mij aanwezig gevoeld". Voorheen stelde zij zich niet eens de vraag of God nu wel of niet bestond en had nooit aan de mogelijkheid van een reëel contact gedacht van persoon tot persoon of van mens tot God, en dan nog wel hier op aarde. Zij had wel eens van dat soort dingen horen praten, maar had er nooit een woord van geloofd. "Trouwens die plotselinge ontmoeting met Jezus, zegt Simone, daar was geen fantasie en geen enkel zintuig bij te pas gekomen. Het enige dat ik 'voelde' was dwars door de pijn heen de aanwezigheid van een soort liefde die lijkt op de glimlach op het gezicht van iemand van wie je houdt...."

Angélique Otten



Nacht van de vluchteling/ De Helpende Handen van St. Bootvluchteling.

In de nacht van de vluchteling op 17/18 juni willen we met een groep lopers mee te doen met de nachtoploop van St. Vluchteling. Het doel van deze nachtoploop is om zoveel mogelijk geld op te halen voor hulp aan vluchtelingen over de gehele wereld. We lopen die nacht van Rotterdam naar Den Haag, 40 km. Ons team heet Helpende Handen en loopt mee onder de vlag van St. Bootvluchteling. De handen symboliseren de uitgestoken handen van de vluchtelingen naar ons en die van ons naar de vluchtelingen om ze de helpende hand te reiken. Als u deze wandeling wilt sponsoren dan kan dat door u bijdrage te storten op rekening NL 71 ABNA 0620572108 P v d Heide onder vermelding sponsoring nacht van de vluchteling.

Voor meer info kunt u terecht bij:

Peter van der Heide

0650461963

pvdheide62@gmail.com



Pastorale updates

ELLY BLANKESPOOR: (hartpatiënt)

Haar hart is al een aantal weken stabiel. Ze heeft daardoor wat meer energie. Een openhart operatie is niet meer mogelijk, maar er is nu toch in juli een afspraak gemaakt met de cardioloog in het LUMC (Leiden). De cardioloog wil bespreken of er toch een ingreep, wat dit euvel op kan lossen, plaats kan vinden. Maar deze ingreep is nog in een zeer experimenteel stadium. De drievoudige klep van haar hart moet vervangen worden. Mijn man is een grote steun en wij bidden om wijsheid van de Heer.

hblankespoor@gmail.com

RIET SCHOONENBERG: (hartpatiënt)

Riet krijgt van de cardioloog 6 weken hartritme verlagende medicatie. Daarna staat haar nog een 3e Cardioversie te wachten.

Dan hopen ze dat het hart in het ritme komt, wat verantwoord is voor haar lichaam.

hschoonenberg@gmail.com

PETRA KORTENOEVEN: (COPD)

Het gaat bij Petra wisselend goed en slecht. De artsen zijn niet optimistisch. Ze doen er alles aan wat maar mogelijk is om het leven zo draaglijk mogelijk te maken. Ze geniet met haar man Maurits van de kleine dingen.

Ik ga haar 1 juni bezoeken.

pkortenoeven@gmail.com

HANS VERDAASDONK: (hartpatiënt)

Hans is recent naar de cardioloog geweest. Die is tevreden.

Rustig aan doen en luisteren naar zijn lichaam. Hans heeft een scootmobiel aangeschaft om die voor incidentele gevallen in te zetten. Hij mag een jaar wegblijven; uiteraard bij hartklachten weer 'aan de bel trekken'.

hansguar@hotmail.com

JOKE ZIELHUIS: (Borstkanker)

Joke hoeft geen cytostatica en/of hormoontabletten.

Joke krijgt nog wel 16 bestralingen.

Na de bestralingen moet ze wel om de 5 jaar terugkomen voor controle.

Joke is iedereen dankbaar dat ze zoveel steunbetuigingen heeft gekregen. Dat is een grote steun geweest.

Wij wensen alle zieken en iedereen, die daar behoefte aan heeft, Gods nabijheid toe.

Namens het pastorale dienst,
Martha Wever
Hilversum
mwkok69@gmail.com

WOMAN in GOLD

Donderdag 18 mei was er een filmavond in de pastorie. De film 'Woman in Gold' werd gedraaid (dvd), gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Maria Altmann. Zij overleefde de holocaust en leverde een jarenlang juridisch gevecht met de Oostenrijkse overheid om een schilderij van Gustav Klimt, 'Woman in Gold'. De nazi's roofden het van haar familie. Samen met haar advocaat E. Randol Schoenberg (kleinzoon van Arnold) weet ze het familiestuk naar huis te brengen. Er ontspan zich na afloop van de film een onderhoudend gesprek over antisemitisme, rond de tweede wereldoorlog, tijdens de Inquisitie (15e eeuw en later) in Spanje, maar ook in Nederland anno 2017. Joodse mensen werden na 1945 niet met open armen ontvangen. Zij vonden hun huis dikwijls bewoond door andere mensen, die hun nieuwe woning niet wensten af te staan. Joodse mensen in Spanje (bij voorbeeld Lorca!) werden enerzijds van overal gehaald vanwege hun kennis en kunde. Anderzijds raakten zij niet volop verweven met de Spaanse samenleving en zouden ze er nooit helemaal bij horen. En tē veel Joodse mensen voelen zich vandaag de dag niet veilig op straat in Amsterdam en andere plaatsen in Nederland. Zo bracht de film "Woman in Gold" ons midden in de actualiteit. En, zo brengt de film ons ook bij onze eigen houding tegenover het volk van Gods eerste liefde.

E.S.



Heilig avondmaal

In het nieuwe liedboek staan een aantal liederen bij elkaar, die passen bij de viering van het Heilig Avondmaal, dus ook bij onze viering op 4 juni 2017. Ik geef u lied 388 door. De melodie is een jazz-waltz, die eerbiedig uitnodigt om mee te zingen. De woorden maken daar een lied van, dat de zekerheid geeft en het vertrouwen: ook ik ben welkom bij de Heer aan zijn Tafel. Het lied gaat zo;

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.*

Refrein:

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:

zij scheppen recht en geluk.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

voor iedere vrouw, voor iedere man.

Niet minder of meer, de een of de ander:

het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein

Bloemen op zondag

Op bijzondere zondagen staan er bloemen vooraan in de kerkzaal. Zij fleuren de viering op, en dat is ook de bedoeling! Aanvankelijk stond er elke zondag een boeket. Maar dat kost wel wat aan geld en energie. Daarom opperde de kerkenraad: zorg alleen af en toe op zondag voor een bos bloemen in bijzondere gevallen.

Aldus geschiedde. De bloemen werden na de eredienst aan iemand gegeven, die wel een extra bemoediging kan gebruiken. Het pastorale team ontfermt zich daar over in eerste instantie. Op den duur werd er wel gezegd: een kerk zonder bloemen, dat kán toch eigenlijk niet! Nu werd er op de ledenvergadering van 25 mei 2017 besloten om dit goede werk voortaan weer elke zondag te doen. Zo was het vroeger en zo zal het in de toekomst weer gaan: elke zondag een boeket op de liturgische tafel. Ook werd het idee genoemd om bij de ingang een spaarpotje te plaatsen voor een bloemengift. Maar dat die bloemen daar elke zondag staan, dat is te danken aan één trouwe vrijwilliger. Er zijn nog andere vrijwilligers, die weer andere dingen doen. Nu vraag ik (Erik S.) aandacht voor één van hen: Rina Dohmen. Zij regelt bovendien -samen met haar partner Bert, voor Kerst, Pasen, Pinksteren en ook op andere bijzondere zondagen dat er een prachtig boeket of zelfs een liturgische bloemschikking staat. Rina heeft dit werk reeds lange tijd gedaan en realiseert ook nu deze attentie, die mensen opfleurt. Het is te hopen dat zij dit nog lange tijd kan en wil voortzetten. Het mag best een keer gezegd worden: Rina doet dit werk met liefde en plezier en zij is daarin zeer trouw en inventief. Je zou haast zeggen: zij verdient een bos bloemen!

E.S.



Meeleven



Hier volgen de namen van hen, die tot nu toe in mei 2017 a.h.v. de beschrijvingen in het voorbedenboek genoemd zijn bij de voorbeden tijdens de eredienst in onze gemeente;

- Elske Haveman en Bram de Smidt. De situatie rond hun dochter en ook om hun kleindochter is verdrietig en baart hen zorgen.
- Petra Kortenoeven. Zij was -al weer een paar weken geleden, blij met 'onze' kaart. Moge de kaart een bescheiden bemoediging zijn, te meer daar haar gezondheid te wensen over laat.
- Riet Schoonenberg. Zij ging met hartklachten naar Nederland en om daar een ingreep te ondergaan. Het is een hele opluchting dat het nu beter gaat met haar.
- Joke Zielhuis. Zij is genezen verklaard van borstkanker maar dient nog wel een chemokuur te ondergaan.

Denken wij aan hen, aan de mensen om hen heen en aan anderen die wij in ons hart meedragen, met aandacht en gebed.

E.S

*Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste:
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.*

Refrein.

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.*

Refrein.

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden,
getuige van Hem, een levend bewijs.*

Refrein

E.S.

Spanje en de eerste wereldoorlog

Mijn interesse is gewekt voor de Eerste Wereldoorlog. Reden: deze oorlog heeft grote invloed gekregen op kerk en samenleving –zoals in de ethiek (bij voorbeeld euthanasie). Onze reis naar de christelijke gemeente van Guardamar del Segura riep bij mij de vraag op: hoe verging het Spanje eigenlijk in 'De Grote Oorlog? Een paar aantekeningen...

Duitsland, Duitsland

De aanleiding tot het ontbranden van vijandelijkheden tussen Frankrijk en Pruisen ligt in Spanje. Daar is de koningin door binnenlandse onrust verdreven in ballingschap. De nieuwe regering heeft prins Leopold von Hohenzollern aangezocht als koning. Leopold is een neef van Wilhelm van Pruisen. De gedachte van een Pruisische koning op de Spaanse troon is voor Frankrijk onverteerbaar en vormt de aanleiding voor de Franse oorlogsverklaring aan Pruisen in 1870. Frankrijk verliest smadelijk. Duitsland voelt zich DE natie van Europa.

Landjepik

Ondertussen woedt er een andere strijd, die van de kolonisatie. Iemand vergeleek het vanwege de willekeur met landjepik, een kinderspel van ooit. Rond de eeuwwisseling ging bij voorbeeld de USA de strijd aan met Spanje om Cuba te veroveren. In het spel van mensen en machten speelt Spanje rond de Grote Oorlog (1914-1918) zijdelings een rol. Groot Brittannië probeert Spanje (en Italië) te verwijderen van Frankrijk; want Frankrijk heeft –overigens net als de USA, het oog laten vallen op Marokko. Het diep gewortelde wantrouwen dat men in Parijs heeft tegenover Berlijn, richt zich nu op Londen. Men huivert in Parijs van de mogelijkheid dat Duitsland en Groot Brittannië vanuit Marokko enig gezamenlijk initiatief zouden kunnen gaan ontplooiën. Frankrijk gooit het daarom over een andere boeg en zoekt verzoening met Groot Brittannië. Parijs aanvaardt Brits gezag over Egypte in ruil voor Britse acceptatie van Frans gezag over Marokko. Parijs wil Spanje paaien door stukken van Marokko toe te zeggen.

Nep nieuws?

De pers wordt van hogerhand gemanipuleerd, over de nationale grenzen heen. Begin 1905 delen de Russen ongeveer 8000 pond per maand uit aan de pers in Parijs. Men wil zo de Franse publieke opinie winnen voor een gigantische lening van Frankrijk aan Rusland. De Duitsers runnen een fonds voor vriendschappelijk gezinde journalisten in St Petersburg en stopten redacteurs in Londen vol met subsidie in de hoop op meer positieve berichtgeving over Das Reich. De Franse regering subsidieert kranten in Italië, die gunstig schrijven over Frankrijk tijdens de internationale conferentie in Algeciras, Spanje.

Herkenning

Dit zijn maar een paar aantekeningen. Ze geven mij wel de indruk dat er niet zo veel nieuws gebeurt onder de zon in Spanje en de rest van de wereld. Er valt veel te herkennen en dat stemt weer tot bezinning. Het doet me óók denken aan de kreet/het credo van eerste christenen: 'We leven in de tijd van keizer...', maar bij ons is HEER: Jezus Christus.'

E.S.

