

## Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.*

**Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur**

Vanuit Guardamar del Segura volgt u de N332 in de richting van Torrevieja. Bij de derde en tevens laatste rotonde van Guardamar gaat u links richting het strand. Na 10 mtr neemt u het kleine weggetje naar rechts. Aan het einde gaat u rechts en direct weer links, zodat u langs de N332 rijdt. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u 0,5 km in. Tot Residencia Bella Mare, nummer 11.

Vanuit Torrevieja volgt u de N332 richting Guardamar del Segura. U volgt de afslag Montesinos. Bij de grote rotonde Montesinos volgt U de afslag rechts richting El Moncaio. Na ongeveer 1 km slaat u rechtsaf (afslag Platja El Moncaio). In de volgende bocht houdt u rechts aan, zodat u langs de N332 blijft rijden. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u ongeveer 0,5 km in. Bij nummer 11 moet u zijn, dit is Residencia Bella Mare. De ingang van de kerkzaal vindt u aan de rechterkant van het gebouw. Via het buitenterras kunt u de trap af. Tegenover het zwembad is onze kerkzaal.

De coördinaten voor uw navigatiesysteem : 38° 03' 48.96" N, 0° 39' 17.74" W



# Samen Onderweg

Kerkblad van  
"De Hoeksteen", Interkerkelijke Gemeente  
Guardamar del Segura  
Predikant: ds. Jan van Pijkeren



Jaargang 7

9 november 2016

## Inhoud

Redactioneel .....	3
Van de Vice-Voorzitter.....	4
Uit het Glazen Huis .....	5-6
Formulier met kanttekeningen .....	6-9
Afscheidspeech .....	10-11
Nieuwe gezichten .....	11
Uit de gemeente .....	12-13
Verjaardagen.....	13
Gedicht .....	14
Van de Diaconie en van de Kerkrentmeester.....	15
Collecten, Reanimatie, Bedankt.....	16
Cantorij, Goede Doelen .....	17
Wie, wat en waar .....	18-19
Hoe vindt u ons .....	20

### Adres pastorie:

Urbanización Benimar II.  
Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231  
03170-Rojales ( Alicante )  
Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

### Financiën

**Spanje** (Iban) Rekeningnr: (ES41) **2100 6225 1602 0002 1905** (BIC code is **CAIXESBB**) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

### Internet

**Website en E-mail:** [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl) of [www.kerkinspanje.nl](http://www.kerkinspanje.nl)  
**Email:** [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl)

### Colofon

**Samen Onderweg** is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" te Guardamar del Segura.

Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.

**Kopij inleveren:** per mail: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

**Redactie:** Henny vd Heide, tel. 06-522 76 330; Emailadres: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

## Wie, wat en waar

### Kerkenraad

**Praeses:** George Reuchlin

Tel. +34 - 966 719 519; E-mail: j.g.reuchlin@t-online.de

**Vicepraeses en kerkrentmeester:** Albert Ferwerda

Tel. 966 712 099; E-mail: kerkvoogd@iggds.nl

**Scriba:** Henk Schoonenberg

Tel. 966 713 079; E-mail: scriba@iggds.nl

**Pastoraat:** Angelique Otten

Tel. +34 693 733 978; E-mail: leoottegro@home.nl

**Diaken:** Hetty van Rijn

Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl

**Predikant:**

E-mail: predikantiggds@gmail.com

Tel. 865 770 841

Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad

### Adressen

**Kerk**

Residencia Bella Mare

Calle Austria 11

Urbanizatie Campomar

Guardamar del Segura

**Kerkdiensten:** Elke zondag om 11.00 uur

## Van de redactie

Dit keer een gedicht, van Henk Fonteyn.

Ik hoop u zondag te ontmoeten in Guardamar!

Hartelijke groet,

Henny vd Heide



### De Wachter en de Hoeksteen

De wachter aan de Spaanse kust  
wacht tot het schip zal komen.

Het schip dat vrede brengt en rust,  
vervulling van zijn dromen.

Zo is het ooit aan hem gezegd:  
Er is een hoeksteen neergelegd

en op die hoeksteen bouwt de Heer  
een huis om in te wonen.

Ooit neemt het barre tij een keer:  
Gods dochters en Gods zonen,

Eens zullen zij Zijn goede land  
dankbaar voorgoed bewonen.

*Henk Fonteyn,*

## Van de Vice-Praeses

Sinds mijn aankomst in Spanje op 8 september moet ik concluderen dat het een behoorlijke turbulente periode is geweest. Eerst het trieste bericht dat onze George Reuchlin zijn taak als voorzitter heeft moeten beëindigen, oorzaak medische omstandigheden. Gelukkig is hij ontslagen uit het ziekenhuis en is nu alweer geruime tijd thuis, doch vermoedelijk moet hij toch nog een operatie ondergaan. Bij voorbaat wensen wij hem sterkte en spoedig herstel.



Ondanks de relatief korte periode van zijn voorzitterschap zij wij George heel veel dank verschuldigd voor zijn inzet en verdienste voor onze Kerk. Wij zullen zeker t.z.t. op gepaste wijze afscheid van hem nemen als voorzitter en hopen dat hij nog lang in gezondheid samen met Elke in onze kerk aanwezig zal zijn.

Gevolg is geweest dat de zittende kerkenraadsleden hebben besloten om tussentijds te proberen de raad te versterken, ook al vanwege het feit dat volgend jaar november 3 kerkenraadsleden statutair aftredend zijn i.v.m. met het vervullen van hun ambtstermijn van max. 6 jaar.

Tot onze vreugde werden wij verrast met de aanmelding van 5 kandidaten, waarvan helaas Martha Wever om persoonlijke motieven later alsnog heeft bedankt. Zondag 23 oktober zijn reeds bevestigd Selia Albrecht als diaken en Fred van den Heuvel en Bram de Smidt als ouderling tijdens een bijzondere mooie en volle (55 personen) kerkdienst. Op 13 november zal Henny van der Heide worden bevestigd als ouderling.

Conclusie: wij zijn bijzonder verheugd dat in een zeer kort tijdsbestek onze kerkenraad op bijna volledige sterkte is gekomen.

Wij wensen dan ook een ieder een vruchtbare periode en Gods zegen en wijsheid toe om onze gemeente te dienen en leiding te geven.

Albert Ferwerda

## Cantorij

In verband met afwezigheid van Bram de Smidt repeteert de Cantorij de komende weken niet.

## Goede Doelen

Armoede is iets wat de regering in Spanje niet zomaar kan oplossen. .

Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben met voedselpakketten, huisraad en eerstelijns raad-en-daad hulp om hen door een moeilijke periode heen te helpen en te werken aan nieuw perspectief voor de toekomst.

Om deze diaconale hulp te kunnen bekostigen heeft de werkgroep Goede Doelen onder andere op de tweedehands markt van Guardamar een winkelcontainer gehuurd en wordt er wekelijks door een groep enthousiaste medewerkers goede gebruikte kleding, klein meubilair en tweedehands spullen ingezameld, die op de markt kunnen worden verkocht.

De werkgroep doet daarom een oproep aan alle leden, vrienden en bekenden om goede kleding, meubilair en spullen af te staan, die zij op de markt kunnen verkopen. Ook uw giften zijn natuurlijk welkom.

Leo en Ria de Bruijne  
Tel. 966 722 987



## Collecten

Datum	Bezoekers	1e Collecte	2e Collecte
18.09	37	€ 111,00	€ 62,00
25.09	47	€ 120,00	€ 157,00
02.10	47	€ 129,00	€ 87,00
09.10	45	€ 142,00	€ 115,00
16.10	34	€ 104,00	€ 62,00
23.10	55	€ 143,00	€ 204,00
30.10	38	€ 102,00	€ 122,00

### Reanimatielessen

In verband met rugklachten van Martha Wever zullen de reanimatielessen niet doorgaan

### 140 jaar oud!

Op 20 september j.l. mochten wij vieren dat wij samen, exact op die dag, 140 jaar oud waren! Om dit feestelijk te vieren hebben wij een tuinfeest georganiseerd waarvoor o.a. alle leden van onze kerk waren uitgenodigd. Totaal waren er 125 mensen aanwezig en het was een feestelijk gebeuren. Als kado hadden wij onze gasten gevraagd een bijdrage te geven voor een sportrolstoel voor de vriend van onze kleinzoon. Scott heeft 2 jaar geleden, bij een ongeval in de sportzaal op school, een dwarslaesie opgelopen. Verheugd kunnen wij u mededelen dat de totale opbrengst van alle giften € 2000,- was!! Wij zijn ontzettend blij dat we deze bijdrage aan Scott mochten overhandigen en het is niet uit te leggen hoe blij hij met dit prachtige kado is. Ook namens Scott heel, heel hartelijk dank!

Bram de Smidt en Elske Haveman

## Uit het Glazen Huis

Alle kans dat op het moment dat u dit kerkblad ter hand neemt, de periode Henk Fonteyn alweer tot de geschiedenis van 'De Hoeksteen' behoort. Maar nu ik achter mijn beeldscherm zit, heb ik hier nog drie weken te gaan. Het gaat me eigenlijk veel te snel, zojuist heb ik mijn oudste dochter Ruth op het vliegveld afgezet. We hebben samen, en ook in het gezelschap van meerdere gemeenteleden hier, mooie dagen gehad. Bovendien heeft ze de pastorie van onder tot boven onder handen genomen en alle gordijnen, plaids, beddengoed en handdoeken gewassen. Ook werd er een zeer kritische blik op mijn etensvoorraad geworpen en werden ontbrekende bestanddelen van de schijf van vijf drastisch in mijn voedingspatroon geïmplementeerd.

Ik mag u allen namens haar hartelijk groeten en bedanken voor alle betoonde gastvrijheid. Ik denk dat ik dat – met nog drie weken te gaan – meteen maar onderstreep: ikzelf en alle andere leden van de familie Fonteyn die hier in de afgelopen maanden hun opwachting hebben gemaakt, zijn allerhartelijks ontvangen en in alle opzichten royaal onthaald. We hebben oprechte belangstelling en aandacht mogen ondervinden, die hier en daar aardig in de buurt van vriendschap kwam!

Ook van mijn kant langs deze weg: dank daarvoor! Ik denk dat deze gastvrijheid misschien wel als een van de kenmerkende kwaliteiten van 'De Hoeksteen' mag worden aangemerkt. In de Nieuwtestamentische brief aan de Hebreëwssprekende christenen betoogt de (onbekende) auteur: "*Houdt de onderlinge liefde in stand, en houdt de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen*" (Hebreeën 13:1). Wie weet ... !

Mensen hebben we gevraagd: kom je terug? Een moeilijke vraag. Ik heb voor 2017 een vergelijkbare periode geboekt staan voor de Nederlandse gemeenschap in



Alanya, Turkije. Heel veel verder vooruit kijken en plannen vind ik een beetje lastig, al besef ik dat het fijn is als roosters ruim in het vooruit kunnen worden ingevuld. In elk geval heb ik geen moment spijt dat ik deze interkerkelijke gemeente drie maanden met mijn mogelijkheden en beperkingen heb mogen dienen. Het interkerkelijke spreekt mij zeer aan, dat zult u intussen wel begrepen hebben. Ik houd niet van massieve blokken, waar niemand boven het maaiveld uit durft te steken. En geloven is wat mij betreft iets heel anders dan het onderschrijven van "waarheden", laat staan dat je elkaar daarin de maat zou kunnen nemen. Samen onderweg zijn, of: samen de wedloop lopen, dat zijn beelden die mij als wandelaar en hardloper meer aanspreken. Met Jezus Christus als onze voorloper en voorganger, ons voorbeeld, onze baanbreker, onze coach.

Ik hoop dat ik voor u iets goeds heb mogen brengen, ik heb veel goeds ontvangen. Nogmaals, hartelijk dank daarvoor.

Nederland is niet ver weg. En digitaal is er al helemaal geen afstand meer. Wie me een mailtje stuurt, krijgt gegarandeerd antwoord van me. Ik ben een gematigd actief Facebookgebruiker. En wie nog geen genoeg van mijn verhaaltjes en praatjes heeft, kan elke week een nieuwe blog lezen op mijn website:

[www.henkfonteyn.nl](http://www.henkfonteyn.nl)

Pax et bonum aan u allen!

*Henk Fonteyn*

[henkfonteyn@gmail.com](mailto:henkfonteyn@gmail.com)

### Een formulier en wat kanttekeningen

In de bevestigingsdienst van 23 oktober heb ik gebruik gemaakt van een bevestigingsformulier, dat in mijn eigen kerkelijke gemeente, zeg maar mainstream PKN, gangbaar is. Het leek me een goed idee om dat formulier, inclusief de vragen die daarbij gesteld worden aan de nieuwe kerkenraadsleden *en aan de gemeente*, hier nog een keertje te plaatsen. U kunt het geheel nog eens rustig nalezen. Over een dergelijk formulier en het bevestigingsritueel in de kerkdienst is goed nagedacht,

## Van de diaconie

Zoals de meeste van u weten houden we met het avondmaal altijd een diaconie-collecte voor een speciaal doel. In het afgelopen jaar o.a. voor Woord en Daad en de Stichting Bootvluchteling.

Aan u als gemeente de vraag: kent u/weet u een speciaal doel waar we in de toekomst voor kunnen collecteren?

U kunt dit aanmelden bij de diaconie. Graag documentatie bijleveren zodat we het ter informatie, voorafgaand aan de collecte, in het kerkblad kunnen plaatsen..

Namens de diaconie,

Hetty van Rijn

## Van de kerkrentmeester

In onze vorige editie heb ik meegedeeld dat ik nadere toelichting zou verstrekken omtrent onze Financiën. Nu tot op heden is de situatie dusdanig dat zowel onze collecte opbrengst als de vrijwillige bijdragen beduidend lager zijn dan het jaar 2015, deze trend is het gehele jaar ongewijzigd. Beide opbrengsten zijn ongeveer een €1.700 tot €1.800 lager dus totaal €3.500. Oorzaak het aantal bezoeker ruim 250 minder, waardoor lagere collecte opbrengst. Gelukkig zijn de maanden september en oktober enigszins verbeterd.

De post vrijwillige bijdragen is gedaald ten gevolge van opzegging van leden, alsmede ook lagere bijdrage van bestaande leden. Gelukkig zijn de uitgaven redelijk te noemen, doch de vraag is en zal zijn of wij dit jaar zonder verlies kunnen afsluiten en dat zal beslist niet meevallen.

Wellicht ben ik thans wat te pessimistisch en spreek dan ook de hoop uit dat de maanden november en december 2016 positief verlopen.

Als kerkrentmeester is het mijn taak (zo niet dan verneem ik dit graag op onze gemeentevergadering) om u als gemeentelid er op te attenderen om uw bijdrage over te maken.

Albert Ferwerda

### Als ik....

Als ik alleen maar was  
een kop op een karkas  
had mijn bestaan geen zin  
Goddank, zit er iets in

Ik weet niet hoe het heet  
een ziel? een kern? een pit?  
mijn moeder zei: 't is GOD  
die ergens in ons zit.....

Maar ik voel mij soms zo leeg  
en onze lieve Heer  
van wie mij werd verteld  
vind ik dan nergens meer

maar als ik op een dag  
wat naar de bloemen kijk  
dan denk ik telkens weer....  
mijn moeder had gelijk.

*Toon Hermans*

met een open Bijbel bij de hand en met een open oog voor onze eigen tijd en de ontwikkelingen die zich in de kerk hebben voorgedaan. Zo wordt er, in tegenstelling tot het traditionele bevestigingsformulier in de kerken van de Reformatie, niet meer gesproken over ouderlingen die "geroepen zijn om de gemeente te *regeren*" (cursief van mij). Het accent ligt meer op het *dienen* van de gemeente, in navolging van Christus die gekomen is om te dienen (zie bijvoorbeeld Johannes 13).

Ook is niet meer exclusief sprake van "broeders", die bevestigd worden. Nieuw is ook dat het formulier **begint met de diakenen** en uitgebreid aandacht geeft aan de belangrijke rol die diakenen van meet af aan hebben gespeeld in de eredienst van de christelijke gemeente. Dienst aan de wereld begint in de eredienst; het delen van brood aan de armen begint met het delen van brood aan de Avondmaalstafel, als teken van Christus die zichzelf gegeven heeft.

Wat niet veranderd is en wat onveranderd nadruk verdient, is dat een ambtsdrager **volstrekt betrouwbaar** dient te zijn. **Ambtsgeheim** is een zeer kostbaar goed, en schending daarvan leidt altijd tot grote schade. In de krijgsmacht is dat vaak de reden, dat militairen liever naar de geestelijk verzorger dan naar een andere hulpverlener gaan: de hemelpiloot staat buiten de hiërarchie en zal nooit zonder toestemming van de pastoraat informatie doorgeven naar leidinggevenden.

Hieronder de tekst die in de liturgie van 23 oktober geklonken heeft. Inclusief de vraag die aan de gemeente gesteld – en door haar beantwoord – is!

#### ***Onderwijzing aangaande de ambten in de gemeente***

*In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen.*

*Deze dienstbaarheid in Christus' naam krijgt een duidelijke gestalte in het*

ambt van de **diakenen**. Vanouds hebben zij de taak om de tafels zo te bedienen, met inachtneming van het Woord van God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd. Zij zamelen de gaven van de gemeente in om allen, die hulp nodig hebben - binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf te doen delen in de liefde van Christus. Metterdaad en biddenderwijs komen zij op voor het recht van de arme, die om hulp roept, de ellendige en wie geen helper heeft. Zo zullen zij bevorderen, dat armen en rijken elkaar ontmoeten, want allen zijn zij schepselen van de Heer.

Aan deze verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer, als zij brood en beker bij ons doen rondgaan, en wij de dood des Heren verkondigen, totdat Hij komt.

Een ander ambt is dat van **ouderling**. Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk het opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping: een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd, bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. Hoe zouden wij een levende gemeente zijn, als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? En hoe zouden de predikanten de opdracht van de Goede Herder 'Hoed mijn schapen!' kunnen vervullen, als zij daarbij niet op de medewerking van de ouderlingen mochten rekenen?

Alle ambtsdragers hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren. Voor alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

En u, die nu gereed staat uw ambtswerk te aanvaarden: herinnert u altijd met dankbaarheid, dat het Christus' eigen kudde is, die u wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed, het is zijn kerk. Aanvaardt dan uw dienst met blijdschap, bouwt de gemeente op; voedt uzelf met de woorden van het geloof en bidt in uw zwakheid om de kracht van de heilige Geest.

**De vragen aan de nieuwe ambtsdragers die hiervoor gaan staan:**

Bent u er ten volle van overtuigd, dat God zelf u door Zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen? Aanvaardt u de heilige Schrift, bij het licht waarvan wij

Filip en **Jenny Ruitenber**g zijn, i.v.m. de gezondheid van Jenny, eerder dan gepland weer naar Nederland vertrokken. Jenny had veel pijn. Onderzoek heeft uitgebracht dat er geen verslechtering in haar gezondheid is opgetreden. Wel wordt er gekeken of er pijnbehandeling mogelijk is.

Laten wij bidden voor gemeenteleden waarvan de gezondheid zeer te wensen overlaat. Ook voor vrienden en familie die ons aan het hart gaan Dat wij elkaar in gedachten zegenen met de liefde en vrede van de Eeuwige, waarmee wij vol goede moed de toekomst ingaan.



## Verjaardagen

8-nov Jannie Verburg

19-nov Filip Ruitenber

30-nov Leo de Bruyne



zitten. Francien is secretaris van de Stichting Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa. Deze stichting adviseert en faciliteert gemeenten als de Interkerkelijke Gemeente in Guardamar del Segura. Beiden verrichten we vrijwilligerswerk in de Protestantse gemeente in Lochem. Op het terrein van het werk dat ons wacht in en rond Guardamar del Segura hebben we tot nu toe twee keer ervaring opgedaan: van september-november 2014 zijn we actief geweest in de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente in Alanya (Turkije) en van januari tot begin april 2016 in de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente aan de Costa del Sol. Wij zien er naar uit om naar Guardamar del Segura te komen en u daar te kunnen ontmoeten.

Hartelijke groet,  
Francien en Jan van Pijkeren.  
Lochem

## Uit de gemeente

Blij nieuws! Op 13 oktober is ons jongste gemeentelid **Misha Melis Michel ter Maten** geboren! Jan en Linda, van harte gefeliciteerd met jullie wonder, waar jullie met Gods hulp voor zullen zorgen zoals jullie het ook zo mooi op het geboortekaartje hebben vermeld. D.V. Zondag 27 november zal Misha worden gedoopt, een unieke gebeurtenis in onze kerk! Laten wij dit gezin met liefde omringen en dit jonge kind van God opnemen in onze gemeente.

**Paul van der Laan** is met een hernia opgenomen in het ziekenhuis in Torrevieja. Hij heeft, zonder narcose (!) een injectie rechtstreeks in de zenuw gekregen. Dat was een pijnlijke behandeling. Gelukkig mocht hij afgelopen donderdag naar huis. Paul heeft 10 dagen in het ziekenhuis gelegen.

**George Reuchlin** zijn gezondheid is nu redelijk goed maar hij moet rustig aan doen en zichzelf in acht nemen. George en Elke verwerken samen hun ervaringen met de doorgemaakte spanningen die bij een open-hartoperatie horen. Zij hopen in december naar Spanje te gaan.

*leven, als enige regel van het geloof, zodat u ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee strijdig is?*

*Beloof u uw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? Beloof u ook voorgoed geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? En bent u bereid u bij dit alles te onderwerpen aan de gebondenheid aan het geloof en het opzicht van de kerk?*

**Aan de gemeente wordt gevraagd:**

*Gemeente, nu deze broeders en zusters zijn bevestigd in hun ambt, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?*

### Tenslotte

Ik schend geen ambtelijk geheim als ik zeg dat het eerste deel van 2016 een moeilijke tijd is geweest, voor gemeente en kerkenraad. Het behoort tot het geheim van de christelijke gemeente, dat mensen daar samen het 'Onze Vader' bidden. Met om te beginnen de woorden 'Uw naam, Uw rijk, Uw wil' en daarna nog iets over vergeving ontvangen en vergeving schenken. Omdat we weten van de mogelijkheid van opnieuw (mogen) beginnen, durven we samen verder! Ik wens u allen, gemeente en kerkenraadsleden, daarbij vrede en alle goeds.

*Henk Fonteyn*

## Afscheidsspeech van Albert Ferwerda voor Henk Fonteyn

Vorig jaar werden wij als kerkenraad op de hoogte gesteld dat, voor deze afgelopen periode, ds. Henk Fonteyn was benaderd. Henk is voorheen o.a. werkzaam geweest als legerpredikant. Mijn eerste reactie was: "Dat zal wel even wennen zijn voor onze Gemeente". Maar toen Angelique meedeelde dat deze predikant erg sportief was en n.b. ook nog hardloper, was mijn directe opmerking: "Die moeten wij vastleggen voor onze gemeente".

Beste mensen nu moet ik niet alleen een oordeel geven over zijn kerkelijke prestaties maar misschien ook nog over zijn sportieve prestaties. En dat is wel uniek.

Henk, je inzet voor onze Kerk was in alle opzichten geweldig! Wij hebben met veel interesse geluisterd naar je boeiende preken. Ik denk aan de uitleg (4 weken) over het boek Ruth uit het oude Testament, voor ons een verrijking van onze bijbelkennis. En ook niet te vergeten je preek van 23 oktober, tijdens de bevestigingsdienst van onze 3 nieuwe ambtsdragers, waarin je op een bijzondere, subtiele wijze onze gemeente in al zijn hoedanigheden hebt weergegeven en waaruit een enorm warm gevoel over ons heen is gekomen die hoopvol voor de toekomst is.

Ook het bezoeken van zieken en eenzamen is voor onze kerk waardevol geweest en natuurlijk niet te vergeten het feit dat je iedere zaterdag, met geweldige inzet, op de markt aanwezig was voor onze Goede Doelen.

Wij denken ook met veel plezier terug aan je boeiende lezingen over Kabul in Afghanistan en Kosovo, alsmede over het land Israël. En tevens aan de fantastische lezing en het zingen over het werk van Johannes de Heer. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Als wij je kerkelijke inzet met een cijfer moeten weergeven dan is dit een 9. Waarom geen 10? Omdat we in de toekomst zeker weer een beroep op je gaan doen en dan zal dit wel een 10 kunnen worden, ofwel nu al een cijfer 10 geeft het risico dat je misschien niet meer terugkomt...

Ook je sportieve prestaties noem ik hier, want ook die waren van uitzonderlijke klasse. Samen met een aantal gemeenteleden heb je diverse keren fantastische wandelingen van 3 uur gemaakt. En niet te vergeten dat wij samen diverse hardloopprestaties hebben geleverd, zoals o.m. de 10 km van Rojas. Een cijfer hiervoor is een 8,5. Waarom niet hoger? Omdat ik diverse malen moest roepen: "Henkie loop toch niet zo snel".

Voordeel van deze sport prestaties was en is dat dit jou enorme geestelijke inspiratie opleverde. Dus Henk blijf hiermee doorgaan zodat je als predikant voor heel veel mensen veel kunt betekenen.

Wij zijn als kerk 'De Hoeksteen' je bijzonder veel dank verschuldigd en we wensen jou en je echtgenote Mirjam en jullie kinderen, GODS ZEGEN toe.

Een klein geschenk van onze Kerk als dank voor het vele gezegende werk is dan ook wel op zijn plaats!

## Nieuwe gezichten in het Glazen Huis



Van zondag 6 november 2016 tot en met zondag 29 januari 2017 hopen wij in uw midden te zijn. Graag stellen we ons voor: Francien en Jan van Pijkeren, 67 en 69 jaar, 45 jaar getrouwd, drie zonen, twee schoondochters, een schoonzoon en vijf kleinkinderen in de leeftijd van 1 tot 7 jaar. Sinds 1 mei 2014 wonen we in Lochem.

Als predikant van de Protestantse kerk in Nederland heeft Jan vijf gemeenten gediend. Dit zijn Meliskerke-Biggekerke-Zoutelande (1974), Hilversum (1979), Breda (1986), Doorn (1997) en Eindhoven (2005). In 2012 is hij met emeritaat gegaan. Naast het werk in de plaatselijke gemeenten en op regionaal niveau heeft hij de kerk gediend als synodelid (7 jaar), als adviseur op het terrein van Samen op Weg (12 jaar), oecumene (28 jaar), beroepingswerk (10 jaar). Ook heeft hij de Protestantse kerk (en haar voorgangers) vertegenwoordigd op verschillende internationale conferenties in Leningrad/Sint-Petersburg, Ilieni en Cluj (Roemenië), Oberwart, Bern en Herrnhut.

Francien heeft zich in eerste instantie gewijd aan de zorg voor onze kinderen. In die jaren deed zij ook veel vrijwilligerswerk op het terrein van onderwijs en telefonische hulpdienst. Vanaf 1990 is zij als directiesecretaresse en managementassistente werkzaam geweest in het bedrijfsleven, in de dienstensector en in de zorg.

Vanaf eind 2012 genieten wij beiden van ons pensioen. Dit betekent niet dat we stil