

Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.

Elke zondag eredienst, aanvang 11.00 uur

Vanuit Guardamar del Segura volgt u de N332 in de richting van Torrevieja. Bij de derde en tevens laatste rotonde van Guardamar gaat u links richting het strand. Na 10 mtr neemt u het kleine weggetje naar rechts. Aan het einde gaat u rechts en direct weer links, zodat u langs de N332 rijdt. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u 0,5 km in. Tot Residencia Bella Mare, nummer 11.

Vanuit Torrevieja volgt u de N332 richting Guardamar del Segura. U volgt de afslag Montesinos. Bij de grote rotonde Montesinos volgt U de afslag rechts richting El Moncaio. Na ongeveer 1 km slaat u rechtsaf (afslag Platja El Moncaio). In de volgende bocht houdt u rechts aan, zodat u langs de N332 blijft rijden. Dit is Calle Austria. Deze rijdt u ongeveer 0,5 km in. Bij nummer 11 moet u zijn, dit is Residencia Bella Mare. De ingang van de kerkzaal vindt u aan de rechterkant van het gebouw. Via het buitenterras kunt u de trap af. Tegenover het zwembad is onze kerkzaal.

De coördinaten voor uw navigatiesysteem : 38° 03' 48.96" N, 0° 39' 17.74" W



Samen Onderweg

Kerkblad van
"De Hoeksteen", Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura
Predikant: J. van Pijkeren



Jaargang 7

11 december 2016

Inhoud

Redactioneel	3
Van de praeses	4-5
Uit het glazen huis	5-7
Ter Overweging	7-8
Vieringen, Collecten en Kerkrentmeester	10
Gedicht.....	11
Kerstwens en foto's.....	12
Cantorij, Bijbelstudie en Goede Doelen.....	15
Wie, wat en waar.....	16-17
Hoe vindt u ons	18

Adressen

Kerk

Residencia Bella Mare
Calle Austria 11
Urbanizatie Campomar

Guardamar del Segura

Kerkdiensten: Elke zondag om 11.00 uur

Pastorie:

Urbanización Benimar II.
Calle Conjunto Gema II No 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant 865 770 841

Financiën

Spanje (Iban) Rekeningnr: (ES41) **2100 6225 1602 0002 1905** (BIC code is **CAIXESBB**) t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Internet

Website en E-mail: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl
Email: info@iggds.nl

Colofon

Samen Onderweg is het kerkblad van de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" te Guardamar del Segura.

Samen Onderweg verschijnt elke maand, m.u.v. juli en augustus.

Kopij inleveren: per mail: redactie@iggds.nl

Redactie: Henny vd Heide, tel. 06-522 76 330; Emailadres: redactie@iggds.nl

Wie, wat en waar

Kerkenraad

Praeses/Ouderling: Bram de Smidt

Tel. 06 53 131 523; Email: bramdesmidt@versatel.nl

Vicepraeses/Kerkrentmeester/Ouderling Albert Ferwerda

Tel. 966 712 099; Email: kerkvoogd@iggds.nl

Scriba: Henk Schoonenberg

Tel. 966 713 079; Email: scriba@iggds.nl

Pastoraat/Ouderling: Angelique Otten

Tel. +34 693 733 978; Email: leoottegro@home.nl

Ouderling: Fred vd Heuvel

Tel. 06 29 466 10; Email: fred@vandenheuvelmail.nl

Ouderling: Henny vd Heide

Tel. 06 522 76 330; Email : hennyvdheide@hotmail.com

Diaken: Hetty van Rijn

Tel. 968 336 946; E-mail: diaconie@iggds.nl

Diaken: Selia Albrecht

Tel. 0034 648 86 87 80; E-mail selia.albrecht@hotmail.com

Predikant:

E-mail: predikantiggds@gmail.com

Tel. 865 770 841

Het (privé) mobiele telefoonnummer van de predikant kunt u opvragen bij de leden van de kerkenraad

Van de redactie

Met op de achtergrond heerlijke kerstmuziek (van Tom Parker met The New London Chorale) schrijf ik voor de laatste keer mijn voorwoord als redactrice. Met heel veel plezier heb ik precies 3 jaar de redactie van ons kerkblad mogen doen. Nu liggen er nieuwe taken op me te wachten. Toen ik begon als redactrice was ik nog geen lid van deze gemeente maar waren we wel regelmatig als gast aanwezig. Nu zijn Peter en ik niet alleen lid van de gemeente maar mocht ik vorige maand zelfs als ouderling worden bevestigd.



Mijn werk als redactrice zit er op en mijn werk als ouderling gaat beginnen. Ik blijf dus 'ten dienste' van de gemeente van Guardamar del Segura! Met hulp van God mag ik deze taak oppakken en ik heb er zin in. De woorden van onze predikant Jan van Pijkeren, tijdens de bevestigingsdienst, hebben indruk op mij gemaakt:

"Ook al was Mozes één met het volk het was niet zijn volk, het was Góds volk! Zo is de gemeente van Guardamar niet jouw gemeente, het is Góds gemeente. God is er altijd bij!"

Wat een rust om dat te weten. Niet alleen voor mij, voor de hele kerkenraad. Voor de hele gemeente!

Peter en ik wensen jullie allen goede feestdagen en een gezegend en gezond 2017 toe!

Hartelijke groet,

Henny vd Heide-Schuurman

Van de praeses

De kerkenraad heeft mij gevraagd om het voorzitterschap weer op mij te nemen. Het ligt echter in de bedoeling om broeder Fred vd Heuvel in te wijden in het voorzitterschap voor de nabije toekomst, Fred heeft n.l. veel bestuurlijke ervaringen, als voorzitter van de Raad van Bestuur van een zorgverzekeringsorganisatie. Het besturen van een kerkelijke organisatie eist wel een andere aanpak en kijk. De bijbel, het geïnspireerde woord van God, zal onze leidraad zijn van waaruit wij denken en samen overleggen. Dus de te bespreken agendapunten dienen, naast het normale verstand te gebruiken, gerelateerd te zijn aan wat de Bijbel ons daarover leert en vertelt. Zowaar geen gemakkelijke opgave en dat vraagt dan ook om een goede voorbereiding. Vanuit de kerkenraad werk ik graag mee om samen een kerk te bouwen voor ons allen. Een kerk waarin we vanuit verschillende denominaties met elkaar kunnen leren van en over onze God en Heiland. Op deze manier wil ik voor deze tijdelijke periode dan ook uw voorzitter zijn.



Als één van actiepunten voor de komende tijd willen wij ons richten op uitbreiding en groei van onze gemeente. P.R. zal hierin een belangrijk element zijn. Wij zullen ons moeten profileren naar buiten, naar de Nederlanders en Vlamingen in onze regio. Lezingen, zang- en muziekkavonden kunnen hiervoor een goede mogelijkheid zijn. Een goede folder over onze kerk, die we kunnen uitdelen bij evenementen, op campings en bij Nederlandse en Vlaamse bedrijven en organisaties. Uw inbreng als gemeente kan dan ook niet gemist worden, want SAMEN zijn wij toch kerk??!! Dus gaat u er maar vanuit dat wij in de komende tijd een beroep op u zullen doen.

Op zondag 27 november j.l. hebben Jan en Linda ter Maten hun pasgeboren zoon-tje Misha laten dopen, een unieke gebeurtenis in onze kerk. Laten wij hen met liefde omringen en dit jonge kind van God opnemen in onze gemeente.

Wij leven nu in de donkere dagen voor kerst, donker en koud in ons nederlandse

Cantorij

De cantorij repeteert elke woensdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur in de kerkzaal. Ons motto is 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. Wij hopen als cantorij een bijdrage te mogen leveren in onze wekelijkse diensten. Bij afwezigheid van de cantor is er een samenzang ter voorbereiding op de komende zondag.

Bijbelstudie

Na de cantorij op de woensdagochtend is er koffiedrinken en daarna een bijbelstudie die wordt verzorgd door de predikant. Deze bijbelstudie begint rond 12.15 uur.

Goede Doelen

Armoede is iets wat de regering in Spanje niet zomaar kan oplossen. Als Nederlandse kerk in Guardamar ondersteunen wij gezinnen die weinig tot geen inkomen hebben met voedselpakketten, huisraad en eerstelijns raaden-daad hulp om hen door een moeilijke periode heen te helpen en te werken aan nieuw perspectief voor de toekomst.



Om deze diaconale hulp te kunnen bekostigen heeft de werkgroep Goede Doelen onder andere op de tweedehands markt van Guardamar een winkelcontainer gehuurd en wordt er wekelijks door een groep enthousiaste medewerkers goede gebruikte kleding, klein meubilair en tweedehands spullen ingezameld, die op de markt kunnen worden verkocht.

De werkgroep doet daarom een oproep aan alle leden, vrienden en bekenden om goede kleding, meubilair en spullen af te staan, die zij op de markt kunnen verkopen. Ook uw giften zijn natuurlijk welkom.

Leo en Ria de Bruijne
Tel. 966 722 987



Het bestuur van IPNZE wenst u
Gezegende Kerstdagen en vrede en alle goeds voor 2017



kikkerland. Maar...we weten dat dit alles uitloopt naar het stralende Licht! Dit mogen wij gedenken in deze maand: Jezus is geboren, onze Heiland en Meester, die ons heeft voorgeleefd!
Laten wij dan ook proberen Hem daarin te volgen, hoe moeilijk dat soms ook is.

Voor de komende weken attendeer ik u op de volgende bijeenkomsten:

- Kerstzangdienst, Vrijdag 16 december om 19.00 uur
- Kerstnachtdienst, Zaterdag 24 december om 22.00 uur
- Kerstontbijt, 1^e kerstdag, zondag 25 december om 09.30 uur met aansluitend om 11.00 uur kerkdienst.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen toe!

Uw praeses,
Bram de Smidt

Uit het glazen huis

Ontvangst

Het was een hartelijke ontvangst op donderdag 3 november. Henk en Riet Schoonenberg en Albert en Riemke Ferwerda hebben er voor gezorgd dat Francien en ik ons snel thuis voelen en een beetje de weg weten in de omgeving. In 1994 en 1995 hebben we onze vakantie doorgebracht in een woning van kennissen in Ciudad Quesada. Behalve het poortgebouw van deze urbanisatie is de omgeving zo veranderd dat die voor ons bijna onherkenbaar is. Zelfs de weg die we toen naar het strand in Torre Vieja reden is nauwelijks terug te vinden, voorzover die er nog ligt tenminste.

Ook de eerste viering op zondag 6 november hebben we als heel bijzonder ervaren. Allemaal vreemde gezichten, allemaal namen die je niet kent en ook niet in één keer onthouden kunt, maar tegelijk allemaal mensen die hun best doen om je je welkom te voelen. Verrassend was het voor ons om onder de kerkgangers opeens en volkomen onverwacht vijf mensen te ontdekken die we kennen. Kennissen uit de omgeving van Benidorm, gemeenteleden uit Torremolinos en een bijna familielid van de Veluwe.



Samen zingen op woensdag

Wanneer je als predikant in een gemeente komt die je nog niet kent, is één van de spannende vragen: welke liederen kent men wel en welke niet? In een interkerkelijke gemeente ligt dat nog wat complexer. Bovendien maakt de discontinuïteit door af en aan vliegende gemeenteleden en betrekkelijk weinig residenten het nog ingewikkelder. Daarom is het samen zingen o.l.v. Selia op woensdagmorgen zo'n goede zaak. We zingen de liederen voor de komende zondag met elkaar door en drinken vervolgens samen koffie. Een nuttig, gezellig en plezierig gebeuren! Wie mee wil doen is van harte welkom op woensdag om 11.00 uur in De Hoeksteen.

Rond de Bijbel

Aansluitend komen we op woensdag rond 12.15 uur bijeen rond de Bijbel. Ook in De Hoeksteen. Na een gesprek over de achtergronden van de sacramenten Doop en Maaltijd van de Heer zullen we ons de komende weken richten op lezingen die met deze tijd van het kerkelijk jaar, dus Advent en Kerst, verwant zijn.

Alle kleuren nodig

Even heb ik getwijfeld of ik alle vijf stola's mee zou nemen. Het is maar goed dat ik ze bij me heb, want we hebben ze alle vijf nodig. Toen we kwamen was de liturgische kleur nog groen, de kleur van de hoop, vervolgens op 13 november rood, de kleur van Pinksteren en van de Geest, bij de bevestiging van Henny van der Heide in het ambt van ouderling. Op 27 november zou het aan het begin van de Advent paars worden, de kleur van inkeer en bezinning. Toch hebben we op deze zondag voor wit gekozen, de kleur van het feest, in verband met de doop van Misha, zoontje van Jan en Linda ter Maten-ter Haar. Op 4 december volgt dan

Lampje

in onze boom
groen als nooit tevoren
brandt één lampje niet

het valt niet op
het zit niet van voren
eigenlijk niemand die het ziet

het lampje is
niet stuk of zo
het geeft gewoon geen licht

en wij....
wij laten het gebeuren
het zit toch niet in het zicht

maar ergens
in de nacht
als alle andere lichtjes doven

zien wij soms
onverwacht
en haast niet te geloven

dat ene lichtje
stilletjes fonkelen
warmer, mooier dan de rest

en weten wij weer
dat elk lampje
wil schijnen met de kerst

*Bron onbekend
ingezonden
door Selia Albrecht*

Vieringen

16 dec.	19.00 uur	Kerzangdienst
24 dec.	22.00 uur	Kerstmiddagdienst
25 dec.	09.30 uur	Kerstontbijt met aansluitend om 11.00 uur kerkdienst

Collecten

Datum	Bezoekers	1e Collecte	2e Collecte
06.11	50	€ 141,00	€ 94,00
13.11	41	€ 96,00	€ 61,00
20.11	45	€ 62,00	€ 80,00
27.11	44	€ 168,00	€ 86,00

Van de kerkrentmeester

De collecte van zondag 27 november had een **recordopbrengst** van € 168,00!! (21 februari was wel enigszins hoger maar dat was t.g.v. het feit dat het koor van Benidorm aanwezig was)

Tenslotte wenst ondergetekende u (afwezig tot 14 januari 2017) gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2017 toe.

Albert Ferwerda

echt het paars van Advent en een week later op 11 december, zondag Gaudete (weest blij), het roze. De kleur waarin het wit van het naderende kerstfeest al mee kleurt in het paars van Advent. Zo houden de liturgische kleuren ons mee op (toon)hoogte in onze vieringen het hele kerkelijk jaar door. Graag schrijf ik: Tot ziens in onze vieringen of bij een andere gelegenheid!

Groet

Een goede Adventstijd en gezegende kerstdagen! En al duurt het nog even: een goede jaarwisseling en veel heil en zegen voor het 2017, ook namens Francien.

Jan van Pijkeren

Ter overweging

Gods filantropie

De vertrekken in ons huis waar we het meest verblijven zijn de woon- en slaapkamer. In een achterkamertje komen we zelden. Daar liggen vaak spullen die we zelden of nooit meer gebruiken. Alleen voor de vakantie misschien of voor een feest met een verkleedpartij.

Niet alleen ons huis heeft een achterkamertje, ook het Nieuwe Testament heeft dat. De evangeliën gelden daar als woonkamer. Bijna elke zondag gaan we tijdens onze vieringen dat vertrek binnen. In de brieven van Paulus komen we vaak veel minder. En in de zogenaamde pastorale brieven, die aan Timoteüs en Titus, komen we helemaal zelden. Ze gelden voor velen als een achterkamertje. Bij een heel speciale gelegenheid willen we daar nog wel eens op zoek gaan of we er misschien iets waardevols kunnen vinden.

Met het oog op het naderende kerstfeest wil ik u graag meenemen naar zo'n achterkamertje. Ik bedoel de brief aan Titus.

Titus? Wie is dat eigenlijk? Je zou kunnen zeggen: een leerling van Paulus. Maar eigenlijk is dat te weinig. De apostel noemt hem "mijn waarachtig kind in ons gemeenschappelijk geloof" (Titus 1:4). Ze zijn dus op een bijzondere manier met elkaar verbonden. Als een vader heeft Paulus deze Titus in het geloof opgevoed.

Aan Titus schrijft Paulus over filantropie. Heeft dat ook met geloof te maken? En wat betekent dat? Bedoelt Paulus dat zijn 'zoon in het geloof' vooral op alle verzoeken, al of niet voorzien van acceptgirokaarten, van al die filantropische instellingen ruimhartig moet ingaan? Moet je daar nu christen voor zijn?

Velen van ons krijgen juist in deze decembermaand weer vele van die bedelbrieven in hun mailbox. (Zo heet onze brievenbus tegenwoordig!). Ik weet van mensen die deze brieven maar moeilijk kunnen verscheuren. Juist in deze maand, waarin velen nogal wat extra uitgeven voor zichzelf, kun je toch niet voorbijgaan aan de nood van anderen? Dat je dat niet kunt, is een waarheid als een koe. Alleen is het wel de vraag, zo blijkt immers uit diverse onderzoeken, of alle filantropische instellingen wel echt zo filantropisch zijn.

Als Paulus aan Titus schrijft over mensenliefde dan heeft hij het over Gods mensenliefde, Gods filantropie. Toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden (Titus 3:4). Hiermee doelt hij op de komst van Jezus in deze wereld. Dus wat wij met kerst vieren. De apostel heeft het in zijn brieven nergens over kerst. Dat vindt hij kennelijk niet belangrijk! Maar naar aanleiding van deze woorden zou je kunnen zeggen: voor Paulus is kerst **het feest van Gods filantropie**.

De mensenliefde van God is zichtbaar geworden, niet alleen voor al wat Jood heet of kerk is, maar voor al wat mens is. Zo ruimhartig is Gods liefde. Wie die dimensies niet ziet, wie die ruimte in zijn of haar hart niet voelt, wie de wereld en de mensheid zo niet kan benaderen, kan het kerstfeest niet vieren. Want God heeft in Israël de wereld op het oog en dat geldt voor de kerk en de gemeente niet anders. Soms hoor ik medechristenen een beetje smalend praten over mensen, die alleen met kerst naar de kerk gaan. Waarom? Eén keer per jaar gaan die mensen op zoek in het achterkamertje of er nog iets waardevols te vinden is voor deze gelegenheid. En dat hoeft niet op een teleurstelling uit te lopen. Integendeel. In het achterkamertje van het Nieuwe Testament komen we Gods filantropie tegen. Gods liefde voor alle mensen.

Soms is het ook wel eens wat donker in onze achterkamertjes. Aan de verlichting daar besteden we niet teveel aandacht. Maar voor wie daar Gods mensenliefde ontdekt, misschien wel onder het stof van jaren, gaat het licht op van Gods liefde. Het kerstfeest vieren we in de woonkamer. Maar we weten pas echt wat het feest van kerst betekent als we in het achterkamertje op zoek geweest zijn en Gods filantropie voor onszelf en alle mensen gevonden hebben. Zó is het ook ooit begonnen. Immers, lang geleden gingen herders ons voor naar het achterkamertje van Betlehem.

Gezegende kerstdagen!
Jan van Pijkeren

Onze vieringen in de komende maand

Zondag 11 december, de 3e Advent, heet in de liturgische traditie Gaudete (wees blij). Genoemd naar de antifoon van deze zondag, ontleend aan Filippenzen 4:4 Verblijdt u in de Heer. De liturgische kleur is roze. Door het donker van het paars schemert al het wit van het kerstfeest.

Op vrijdag 16 december 2016 is er om 19.00 uur in De Hoeksteen een samenzang van oude kerstliederen.

Zondag 18 december, de 4e Advent, draagt de naam Rorate coeli (dauwt hemelen), ontleend aan Psalm 19. Met deze psalm zullen we onze viering beginnen. De liturgische kleur is paars.

De kerstnachtviering vindt plaats op zaterdag 24 december om 22.00 uur. We lezen het evangelie van kerst en zingen mooie kerstliederen. De liturgische kleur in de kersttijd is wit.

Op eerste kerstdag, zondag 25 december, beginnen we met een kerstontbijt om 9.30 uur. Vervolgens beginnen we onze kerstviering om 11.00 uur. (dus gewone tijd)

Zondag 1 januari 2017, de 8e kerstdag, is volgens Lucas 2:21 de dag van de naamgeving en de besnijdenis van Jezus. Naast dit evangelie luisteren we naar Numeri 6:22-27, de priesterzegen.

Vanaf zondag 8 januari staat de liturgie in het teken van Epifanie (verschijning van de Heer). De profetenlezing is Jesaja 60:1-6 en de evangelielezing is Matteüs 2:1-12 over de wijzen uit het oosten.

Jan van Pijkeren